

HAFTALIK SiYASi GAZETE

SOSYALiST CUMHURiYET

SAYI: 260 / 29 Kasım 2022 - 5 TL

İKD ve TKH Yöneticilerine Gözaltı

İstibdat Rejimine
Boyun Eğmeyeceğiz!



BAŞYAZI

Sayfa 2

Hacıyatmaz İktidar ya da
Şizofrenik Siyaset

PUSULA

Sayfa 10

Yeni Yetmez Ama Evetçilik:
Neo-Ulusal Sol

**SAĞA KARŞI
SAĞ ÇÖZÜM DEĞİL!
ÇARE SOL SEÇENEK**





Deprem Gerçeği ile Yüzleşmeden Unutulacak Mı?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.

Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının da yere düştüğü görüldü. Deprem nedeniyle araçlarına yakıt almak isteyenler, akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Artçı sarsıntılarının devam ettiği kentte soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarılan vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Düzce'deki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kurum, Twit-

ter'den yaptığı açıklamada, 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümün incelendiğini ve 181 yapıda ağır hasar tespit edildiğini açıkladı. Kurum, söz konusu yapıların en kısa sürede yıkılacağını söyledi. Düzce Gölyaka'da 23 Kasım'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Marmara, İç Anadolu ve Trakya bölgelerinde hissedilen depremde bazı binalarda çatlaklar oluşmuş, kalp krizi ve düşme nedeniyle iki kişi yaşamını yitirmişti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Düzce'de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF'a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir" ifadelerini kullandı.

Uzmanların yorumuna bakacak olursak; İstanbul Jeofizik Mühendisleri Odası Bilim Danışmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depreme dair 2025'e kadar Sakarya çukurunda orta büyüklükte bir deprem uyarısında bulunduğunu hatırlatıyor.

Bu depremden daha büyük bir deprem beklentisi olmadığını belirten Ercan, verdiği demeçte, "Ben 2002 yılında yazdığım kitabımda İstanbul depremini beklerken 2025'e kadar Sakarya çukurunda

“Her deprem sonrası gündeme gelen alınması gereken önlemlerin neden alınmadığının tartışılmadığı bir deprem gerçeğinin içinden yine geçiyoruz. Sonuç “Kırmızı Pazartesi” mi?”

orta büyüklükte bir deprem olabilir demiştim. Dolayısıyla ona denk gelen bir biçimde bu deprem yaşandı ve benim için sürpriz bir deprem değildi. Bundan sonra burada daha büyük bir deprem olacağını jeofizik biliminde söyleme olasılığımız yok. Ancak 60 yıldır depremle uğraşan bir kişi olarak benim böyle daha büyük bir deprem beklentim yok." ifadelerini kullandı.

Her ne olursa olsun doğal olayların önüne geçilemeyeceğini bilmemize rağmen ve yakın geçmişte yaşanan büyük felakete rağmen bundan sonra yaşanacak depremlere ve sonuçlarına dair bir ilerleme ve önlem silsilesi kaydedilemiyor. İstanbul ve civarında yeniden yapılması ve taşınması gereken 320 bin civarında bir konut ve bina sorunu ortada duruyor. Depreme dair beklenti felaket sonuçları ile öncesinde haber veren bir roman gibi.

Yeni Ülke 21. Sayı Çıktı

**Yeni Ülke' nin 21. Sayısı
“AKP'NİN 20 YILI”
dosya konusu ile çıktı.**



BAŞYAZI



Hacıyatmaz İktidar ya da Şizofrenik Siyaset

Ne olursa olsun, kendisini sürekli haklı gören bir parti ile karşı karşıyayız. Hata, kusur, yanlış, suç onlara asla bulaşmıyor. Her yerde, her koşulda, her zaman ve her durumda hep haklılar. Hacıyatmaz gibi yeniden doğrulup “yola devam” diyorlar.

Bu durumun kişilik tahlili psikolojik olarak yapılabılır. Politik olarak ise AKP'nin temsil ettiği siyasal çizginin şizofrenik durumu ayrıca tahlil edilmek zorunda.

AKP, 20 yılda ‘asırlık kazanımlar’ elde ettiğini düşünüyor. Bu kazanımların ne olduğunu ise bilen yok! Ancak 20 yılda “yeni Türkiye” diye pazarladıkları gerçeğe AKP'nin okuduğu maval arasında büyük açığı var.

AKP'nin neyle övündüğü bilinmiyor. Neyle övünüyorlar, neyi başarı olarak görüyorlar sorusunun net yanıtı hiçbir yerde verilmiş değil. Kendileri dışında herkesin düşman ilan edildiği bir politik iklim yaratarak hamasetle bezenmiş bir propaganda dili karşımızda. İktidarda olup da muhalefet partisi gibi davranabilme yeteneğine sahip bir parti ile karşı karşıyayız! Siyaseten şizofreni bugün AKP'nin politik-psikolojik tahlilinde kullanılabilecek bir kavram seti.

AKP'nin 20 yıllık iktidarına baktığımızda gördüğümüz gerçekleri yerli yerine oturtmak lazım. Köprü, yol, şehir hastanesi, TOKİ, Taksim'e cami, Aya-sofya'yı camiye dönüştürme, Abdülhamit ismini devlet kurumlarına verme fanatizmi...

AKP'nin 20 yıllık iktidarında “asırlık kazanım” olarak sunulan bu propagandanın altını kazıdığımızda ise görülen hizmet kılıfı altında sunulan rant, yolsuzluk, rüşvet geçeğidir! Ya da cami ve Abdülhamit hamasetinin arkasına sığınılan soygun ve haramiler düzeni!

Köprü, yol, şehir hastaneleri ve TOKİ propagandası bir göz boyama olarak halkın borçlandırılarak inşaat şirketlerinin ve yandaşların zengin etme siyaseti, bugün asırlık kazanım olarak sunulabiliyor. Görünen ile gerçeklik arasındaki çelişki, AKP'nin şizofrenik kimliğini ortaya koyuyor. Bu şizofrenik durum neredeyse AKP'nin bütün politik kimliğine sirayet etmiş durumda.

Yerel seçimler öncesi AKP-MHP blokunun dilinden düşürmediği “milli beka” söylemi bugün yerini “milli ve gayri-millî güçler” edebiyatına bırakırken, bugünkü politik, ekonomik ve toplumsal tablo bambaşka gerçekleri göstermektedir. Türkiye'nin 20 yıllık öyküsü, AKP'nin eseri olarak karşımızda

durmaktadır:

İnşaat odaklı, dış borca dayalı ve sıcak paraya bağımlı ekonomi politikası, bedelini emekçi halkın ödediği derin bir krizle sonuçlanmıştır. Ekonomiye şaha kaldırdık propagandası artık yapılamıyor; ancak ekonomik krizin göstergesi olan yoksulluk, işsizlik ve enflasyon geçeği karşısında dahi AKP kendini övmeyi bırakamıyor.

Türkiye'nin son 20 yılına damga vuran belli başlı olgular, AKP propagandasının nasıl bir manipülasyon ve algı operasyonuna denk geldiğini göstermeye yeter de artar bile. 20 yıllık tarih, AKP'nin eseri olarak ülkenin yaşadığı büyük sıkıntıların, sorunların, tahribatın, çürümenin ve yıkımın tarihidir.

15 Temmuz kanlı Amerikancı İslamcı darbe girişiminin faili olan FETÖ'nün büyümesi ve devlete yerleşmesinin yolunu yapan bizzat AKP iktidarıdır. FETÖ ile ortaklık kuran ve alan açan AKP iktidarı özünde darbeye yol vererek, kanlı darbe girişiminin yolunu döşemiştir. Bugün FETÖ'nün siyasi ayağına dokundurtmayan AKP, başka bir açıdan, FETÖ'nün tasfiyesine engel olan bir parti olarak ayrıca değerlendirilmek durumundadır.

İslamcı bir tarikat olarak FETÖ gibi başka tarikat ve cemaatlara bugün devleti teslim eden yine AKP'den başkası değildir. Dış bağlantıları üzerinde büyük şüphe bulunan Süleymancı olarak bilinen tarikata dokunulmadığı gibi Menzil, Hak-Yol gibi onlarca İslamcı tarikat ve cemaat bugün bizzat AKP tarafından korunup kollanmaktadır. Laiklik düşmanı bu güçlere alan açan yine ve hala AKP'dir.

Daha dün kadar olmayan başka bir sorun bugün AKP tarafından Türkiye'nin başına bela edilmiştir. Sığınmacılar sorunu olarak ifade edeceğimiz siyasal ve toplumsal bir sorun bizzat AKP'nin bilinçli dış politika tercihi olarak bugün Türkiye'nin gündemindeki ana sorunlarından birisidir. Özellikle Amerikancı ve mezhepçi dış politikanın sonucu olarak Türkiye'nin en büyük toplumsal sorunlarının başında sığınmacılar sorunu gelmektedir. ABD ve AB emperyalizminin çıkarları için Türkiye sığınmacılar ülkesi haline AKP tarafından getirilmiştir. Bu pazarlık utanç duyulacak şekilde para karşılığında hayata geçirilmiştir.

AKP eliyle ülkemiz terörün hedefi haline getirilmiştir. AKP dönemi ülke tarihi, 12 Eylül öncesinden daha kanlı bir tarihtir. Bombalı katliamların bilançosu nasıl bir dönemden geçtiğimizi yeterince

göstermektedir. İngiliz konsoloslugu, HSBC bankası ve Sinagog saldırılarıyla başlayan Ankara ve İstanbul'da patlayan bombalarla devam eden onlarca bombalı katliam, AKP döneminde yaşanmıştır. Türkiye'nin terörün hedef ülke haline gelmesi AKP iktidarında yaşanan kanlı ve acı bir tarih olarak kayıtlara geçmiştir.

AKP'nin dış politikası ise Türkiye açısından büyük bedellere yol açmıştır. Ülke çıkarlarıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan ABD ve İsrail güvenliği ve çıkarları için AKP eliyle uygulanan işbirlikçi ve mezhepçi dış politikanın her alanda bedelini Türkiye uzun süredir ödemektedir. Bugün Suriye sorunu varsa, bu sorun AKP eliyle yaratılmıştır.

Suriye sorununun en önemli noktalarından birisi ise Türkiye'nin yanı başında bizzat AKP tarafından cihatçı terör gruplarına kurdurtulan şeriat emirliğidir. Laik bir anayasaya sahip olan Türkiye'nin, hemen sınırında bir şeriat devletliği ile karşı karşıya kalması AKP'nin eseridir.

Ülke tarihinde en fazla özelleştirme AKP döneminde yapılmıştır. Cumhuriyet kurmuş, AKP ise satmıştır. Ülkenin bütün ekonomik değerleri patronlara ve emperyalist şirketlere peşkeş çekilmiş, Türkiye emperyalizminin tam boy pazarı haline dönüştürülmüştür. Asırlık kazanım diye yutturulan şey ülkenin satılmasıdır.

Türkiye, son 20 yılda mafyaya ve uyuşturucu baronlarına teslim edilmiştir. Ülke limanları özelleştirilmiş, limanlar uyuşturucu ticaretinin üslerine haline gelmiş, mafya ve uyuşturucu baronları bürokrasiden yargıya kadar devletin her kademesinde “iş görür” hale gelmiştir. Sokaklarda mafya cinayetleri eksik olmazken, dünyanın bütün mafya babaları için Türkiye mesken olmuştur. Bu ayıptan övünç duymak ise AKP'ye düşmektedir.

İhaleler, rant ve yolsuzluk... Yazmaya gerek duyulmayacak kadar herkesin bildiği açık gerçekler.

20 yıllık AKP iktidarının tarihi budur ve bu tablo AKP'nin eseri olarak karşımızdadır. AKP'nin 20 yıllık iktidarından nasıl bir övünç duyduğu, ise politik tahlilin ötesinde artık psikolojinin bir konusu haline gelmektedir. ‘Boyuna kadar pisliğe battık, başımız dik yürüyoruz’ sözü tam da burada söylenmelidir. AKP, hacıyatmaz şekilde sürekli “dik durmaktadır”, böylesi bir ruh halinin sonucu ise şizofrenik siyaset dışında bir seçenek bırakmıyor.

Türkiye ve ABD, Askeri Operasyon Konusunda Anlaştı mı?

Türkiye'nin ABD ile Suriye'de SDG'ye yapılan operasyonlar konusunda anlaşığı iddia edildi. Türkiye ve ABD'li yetkililerin Kilis'te bir araya geldiği ve yapılacak askeri operasyonun detaylarını konusunda uzlaşıldığı belirtiliyor.

Türkiye'nin İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayı da gerekçe göstererek başlattığı sınır ötesi askeri operasyonla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Son olarak Türkiye'nin ABD ile Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) düzenlenecek askeri operasyon konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. İngiltere merkezli Suudi gazetesi Şarkul Avsat'ta yer alan bir habere göre, Türkiye'den ve ABD'den askeri yetkililerin Kilis'te bir araya geldiği belirtildi.

Gazeteye konuşan Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) kaynağı, "Geçtiğimiz birkaç saat içinde, ABD'li askeri yetkililer ve Türk mevkidaşları arasında Kilis bölgesinde bir görüşme gerçekleşti. Burada Türkiye'nin talepleri, SDG'ye yönelik askeri operasyon ve ABD'nin bu konudaki tutumu tartışıldı. İki taraf arasında uzun bir diyalogun ardından ABD'lilerle henüz tarihini belirtmeyen sınırlı bir operasyon konusunda anlaşıldılar" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda TSK'nın başlattığı operasyonun Tel Rifat ve Kobane ile sınırlı kalacağı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde Reuters'a bir SMO yetkilisi de "harekatin genişletilmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olmalarının istendiğini" belirtmişti. SMO yetkilisi operasyon için henüz bir takvim belirlenmediğini

açıklamıştı.

ABD'nin Açıklaması Sonrasında Detaylar Ortaya Çıkmaya Başladı

İddia edilen görüşme öncesinde ABD'den yapılan açıklamada, yapılacak bir kadar operasyonuyla ilgili bilgiler paylaşılmıştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, haftalık basın açıklamasında Türkiye'nin Rojava'ya yönelik hava operasyonlarını değerlendirdi.

Kirby, ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) desteklediğini belirterek, "Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz" dedi.

Kirby, "Erdoğan'ın Suriye operasyonuna yeşil ışık mı yakıyorsunuz?" sorusuna, "Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz. Amerikan askerleri burada sahada ve SDG'ye destek veriyor" şeklinde yanıt verdi.

Kirby, Türkiye'nin 'terör' tehdidine karşı kendini savunma hakkı olduğu ancak bunun IŞİD ile mücadelede zarar vermemesi gerektiği yönündeki açıklamasını yineledi.

Türkiye'nin İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili soruşturmasına herhangi bir destek vermediklerini ifade eden Kirby, "Şu anda bu saldırının sorumlusunun tam olarak kim olduğunu

söyleyecek bir pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman da kınadık, şimdi de kınıyoruz" dedi.

Diğer yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Tel Rifat, Münbiç, Aynel Arap gibi çiban başı yerlerden başlayarak adım adım hallededeceğiz" diyerek Fırat'ın doğusundaki Kobani ile batısındaki Minbic ve Tel Rifat'ı işaret ederek, askeri operasyondan vazgeçmediklerini belirtmişti.

TKH: Türkiye İstibdat Rejimine ve Emperyalizme Mecbur Değildir!

ABD ve Türkiye arasında askeri operasyon pazarlıkları sürerken, komünistler Türkiye'de yapılan terör saldırılarına ve emperyalizmin gölgesinde yürütülmek istenen askeri operasyonlara karşı önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından yapılan açıklamada, "Gericiliğin ve emperyalizmin tasallutunun olduğu her yerde bombalı katliamlar da, savaşlar da, terör eylemleri de eksik olmamaktadır. Emperyalizmin bölge politikalarının sonucu, halkların kardeşliğine darbe vuran ve sivil halkı hedefleyen katliamlar ülkemizde yaşanmıştır." denildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin emekçileri, sermaye diktatörlüğünün ve istibdat rejiminin altında, emperyalizme bağımlı bir şekilde yaşamaya mecbur değildir! Türkiye'nin geleceğinin bir kere daha bombalarla şekillendirilmesine dur diyelim!" denilerek yurttaşlara mücadele çağrısında bulunuldu.

Türkiye Katar'dan 10 Milyar Dolar Alıyor. Karşılığında Ne Verecek?

Katar'ın Türkiye'ye 10 milyar dolara ulaşacak kaynak girişi için son aşamaya geldiği duyuruldu. İlk etapta 3 milyar dolarlık bölümünün bu yıl içerisinde aktarılacağı söylenirken, Bu paranın karşılığında Türkiye'nin ne vereceği merak konusu.

Türkiye ile Katar 10 Milyar Dolarlık Kaynak İçin Görüşüyor

Reuters'tan çıkan habere göre "liderler düzeyinde yapılan ziyarette" 10 milyar dolarlık kaynak için görüşüldüğü belirtildi. Paranın ilk bölümünün 2-3 milyar tuttuğu ve bu paranın bu yıl içerisinde Eurobond şeklinde olabileceğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dost" diye tabir ettiği ülkelere dış kaynak sağlama arayışı devam ediyor. Bu kapsamda Katar ile Türkiye'nin ekonomik ve diplomatik ilişkisi devam ediyor.

Türkiye ile Katar 2017 yılından itibaren ekonomik ilişkilerini artırmış, TCMB Katar Merkez Bankası ile önce 5 sonra 15 milyar dolara genişletilen

swap anlaşması imzalamıştı. Katar bu dönemde Borsa İstanbul ve Avrasya tüneline de hisse almış, iki ülke liderler seviyesinde ekonomik ilişkilerin daha da artırılabileceğini söylemişlerdi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılında 11 milyar dolar borçlanma öngörmüş ve bunun 9 milyar dolarını tamamlamıştı. Dolayısıyla Hazine yıl bitmeden 2 milyar dolar daha ihraç gerçekleştirebilir. Önümüzdeki yıl uluslararası piyasadan borçlanma hedefi ise 10 milyar dolar olan Hazine bazı yıllarda ön finansman için borçlanmasını öne de çekebiliyor.

Erdoğan son olarak Dünya Kupası'nın açılışı için bu hafta sonunda Katar'a gitmiş ve temaslarda bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile son olarak geçen ay bir araya gelmişti.

Diğer yandan Suudi Arabistan da bu hafta Türkiye'ye 5 milyar dolar mevduat yapılması için müzakerelerde nihai aşamasında olduklarını açıkladı.

TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor. Bankacıların hesaplamalarına göre swapların 23-24 milyar doları halihazırda rezervlerde bulunuyor. Suudi Arabistan ile bugüne kadar swap ya da depo/mevduat ilişkisi ise bulunmuyordu.

Karşılığında Ne Verilecek?

Buradaki asıl soru ise alınan borçların karşılığında ne verileceği. Osmanlı'dan günümüze alınan dış borçların ülke kaynaklarını ne duruma getirdiğini hepimiz biliyoruz. Ülkemizin taşınmazlarından, tüm yeraltı ve yerüstü zenginliklerine başka ülkelere borç karşılığı verilmesi tüm yurttaşlarımızın yoksullaşmasına ve ülkemizi daha fazla dışa bağımlı olmasına yol açıyor. AKP'nin överek bitiremediği Abdülhamit'in dış borçlar karşılığında neleri verdiğini hepimiz biliyoruz. Alınan tüm dış borçlar halkımıza acı birer fatura olarak dönmektedir

Suriye Sorunu AKP ile Başladı, AKP ile Çözülemez!



20 yıllık AKP iktidarı döneminde sorunları katmerlenerek artan bütün eğitim emekçilerinin mücadelesini selamlıyoruz. AKP polisi tarafından coplanan, bu ülkenin eğitim emekçilerine reva görülen şiddeti ve ugradıkları haksızlıkları bir kez daha kınıyoruz.

20 Yıllık AKP İktidarı Ülkemizi Ekonomik Krize, Teröre ve Savaş Siyasetine Teslim Etmiştir

Son 10 yılda bombalı katliamlar yaşayan Türkiye, bugün bir kez daha halk düşmanı bir terör saldırısı ardından yeni bir savaş tehlikesi ile yüz yüzedir. Daha önce Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonların bir başkası AKP tarafından yeniden gündeme getirilerek, emekçi halkımız yeniden savaş siyasetiyle karşı karşıya bırakılmaktadır.

20 yıllık AKP iktidarı, bugün gelinin nokta itibarıyla ülkemizi ekonomik krize, teröre ve savaş siyasetine teslim etmiştir. Ekonomik krizin yükünü çeken ve bedelini ödeyen emekçi halkımız şimdi de terör ve savaş siyasetinin arasında sıkışmış durumdadır.

Terör saldırısı gerekçe gösterilerek başlatılan askeri operasyon, AKP'nin milliyetçi hamasetine meze edilerek yeni bir maceraya ülkemizin sokulmasına neden olacak tehlikeler barındırmaktadır.

Ekonomik kriz, terör ve savaş tablosu AKP'nin eseridir. AKP'nin 20 yıllık iktidarının doğrudan ve temelden sonucu olan bu tablo, AKP iktidarda kaldıkça değişmeyecektir. Sorunun kaynağı olanların bu tabloyu değiştirmesi mümkün değildir. Tersinden terör, savaş ve ekonomik kriz tablosunun ortadan kaldırılmasının ilk ve gerek şartı AKP iktidarından ülkemizin derhal kurtulmasıdır. AKP iktidarda kaldıkça ülkemizin başı beladan kurtulmayacaktır.

20 yıllık AKP iktidarının kuşbakışı değerlendirilmesi bile yaşadığımız gerçekliğin özetini somut olarak sunmaktadır. 20 yıl boyunca kanlı katli-

amlar, bombalı terör saldırıları, darbe girişimi, OHAL, sınır ötesi askeri operasyonlar, kumpas davaları, yolsuzluklar, sığınmacılar sorunu, toplumsal çürüme, ülkenin uyuşturucu trafiğinin merkez üssü haline getirilmesi, tarihteki istismar vakaları Türkiye'nin yakın tarihinin sayfalarında yerini almıştır. 20 yıllık AKP iktidarı tarihe katliamlar tarihi olarak geçmiştir. Böylesi bir iktidarın ve rejimin bugün Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunları çözmesini beklemek AKP ve MHP'nin teşkil ettiği gerici-faşist iktidarın propagandasına boyun eğmektir. Emekçiler şimdi de "milli çıkar" hamaseti ve "teröre karşı duruş" söylemiyle yeni kurgulara ikna edilmeye çalışılmaktadır.

Savaş istenen ve övülmesi gereken bir olgu değildir. Maharet ülkeyi ve askerleri savaşa sokmadan ülkenin çıkarlarının korunmasıdır. Bugün ülkemizin terör sorunu ile karşı karşıya kalması gerekçe gösterilerek sermaye devleti bütün kanatlarıyla savaş siyasetine destek istemektedir. Ancak Türkiye'nin terörün hedef ülkesi haline gelmesinin ana nedeni ise unutturulmak istenmektedir. Terörün kaynağı olarak Suriye'nin kuzeyinin gösterilmesi ve son terör saldırısının faileri olarak gösterilenlerin Suriye'den ülkemize sığınanlar arasından çıkması, Türkiye'nin neden terörün hedefi haline geldiğinin sorusunu sormayı zorunlu kılmaktadır. Bu sorunun yanıtı açıktır: AKP'nin dış politikasının yanlışlığıdır! AKP, doğrudan ABD emperyalizminin taşeronluğunu üstlenmiş, Suriye'nin bölünmesi ve parçalanması siyasetine ortak olmuş, ABD emperyalizminin ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiş, cihatçı terörün destekçisi olmuş, Suriye'nin kuzeyine ABD emperyalizminin yerleşmesine neden olmuştur! AKP'nin cihatçı, mezhepçi dış siyasetinin ve ABD-İsrail çıkarlarına hizmet etmesinin bedelini başta Suriye ve Türkiye halkları, özelde Türkler, Araplar ve Kürtler ödemiştir, ödemektedir. Bugün Suriye'nin kuzeyine savaş başlatma gayreti içinde bulunan AKP-MHP iktidarının, ülkemizi savaşa sokmanın hesabını vereceklerini bu durumdan övünme payı çıkarmaları tam bir akıl tutulma-

sıdır. Türkiye'yi savaşa sokmak durumunda kalmak övünülecek bir durum değildir. 20 yıl sonra Türkiye'yi terörün hedefi haline getirmişseniz, ülkeyi savaşa sokmak durumunda kalmışsanız, önce bunun muhasebesi yapılmalı, kimlerin Türkiye'yi bu noktaya getirdiğinin hesabı sorulmalıdır. Yıllardır ülkenin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapanların, daha önce Irak'ı bölen ABD'nin şimdi de Suriye'yi bölmeye hizmet ettikten sonra, ABD karşıtı kesilmesi ya da Türkiye'nin milli çıkarlarını koruduklarını savunması gayrı-ciddidir, tutarsızdır, sahtekarlıktır. Türkiye'yi tehdit eden terör, bombalı katliamlar ve Suriye'deki açık gerçek, cihatçı çetelerin ülkemizde cirit atması, AKP ve MHP'nin ülkenin "milli güvenliğini" korumak bir yana tersinden koruyamadıklarının kanıtıdır. Savaş siyaseti bu açıdan Türkiye'nin çıkarlarını değil AKP-MHP iktidarının korunması, rejimin ve şahsım devletinin bekasını korumak için "milli güvenlik kılıfıyla" sunulan bir yanılsamadır. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı dış politika ve güvenlik sorunları AKP ve MHP merkeze konmadan analiz edilemez. Özetle, AKP ile ülkenin "milli çıkarları" korunamaz! AKP, söz konusu ülke çıkarı ve halkın huzuru ise bir "milli güvenlik sorunu" olarak görülmelidir.

Emperyalizm Karşıya Alınmadan Başarı Sağlanamaz!

Bugün Ukrayna üzerinden Rusya'ya yapılmaya çalışılanların bir benzeri, Kuzey Suriye üzerinden Türkiye'ye uygulanmakta, planlanmaktadır. Bu açık gerçek görülmeden, emperyalizmin oyunları bozulamaz. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesini karşıya alanların Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyona alkış tutmasının çelişkisi bir yana ABD emperyalizmini karşıya almadan ortaya konulacak her türlü siyasetin başarı şansı da yoktur. Bugün Ortadoğu halklarının en büyük düşmanı emperyalizmdir. Emperyalizm, Ortadoğu'ya müdahale ederek, ılımlı İslamcı rejimlerle kendisine bağımlı devletler kurmaya çalışmış, AKP'nin de temsil ettiği ılımlı İslamcılık projesi çökünce, Kürt siyaseti emperyalizminin şemsi-

yesine alınarak Suriye'nin parçalanması siyaseti devreye sokulmuştur. Dün ABD ile ılımlı İslamcılık projesi üzerinden ortaklaşanların bugün ABD emperyalizminin Suriye siyasetinin sonuçlarından şikâyet etmesi ve buna karşı hamle yaptığını dile getirmesi en hafif deyimle ayamazlıktır. ABD emperyalizmi Suriye'den çıkarılmadan, Suriye sorununun çözümü mümkün değildir, Ortadoğu halklarının barış ve kardeşliğinin tesis edilmesi ABD emperyalizminin Suriye'den çıkarılması üzerine bina edilecek bir politikadan geçer.

Suriye'nin kuzeyindeki gerçeklik ABD emperyalizminin yeni Sykes-Picot çalışmasıdır. Dün Ortadoğu'nun sömürgeleşmesi anlamına gelen bu proje, bugün bölge halklarının kurtuluşu ve özgürlüğü anlamına ise asla gelmeyecektir. Kürt siyasetinin bütün bölmeleriyle emperyalist projeden medet umması için başka bir boyutudur. Biz komünistlerin Kürt siyasetinin işbirlikçiliğine yönelik eleştirilerimiz zaten biliniyor. AKP'nin işbirlikçi dış politikasının bir benzeri bugün Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Kürt siyaseti tarafından da yürütülmektedir. Ortadaki gerçek ise Türk, Kürt ve Arap halklarının düşmanlığı ve savaşı, kazanan ise emperyalizm olmaktadır.

ABD Emperyalizmiyle Mücadele Edilmeden Ülkenin Milli Çıkarları Korunamaz!

İstanbul Beyoğlu'nda halk düşmanı terör saldırısının üzerindeki sis perdesi henüz kalkmamıştır. Böylesi bir saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair ortaya konan bilgiler kamuoyunu ikna etmemiştir. 7 Haziran-1 Kasım süreci olarak bilinen ve ülke siyasetinin bombalı katliamlarla şekillendirildiği yakın tarihte yaşanan bombalı terör katliamları üzerindeki soru işaretleri orta yerde duruyor. Bu saldırının karanlık noktaları ortaya çıkarılmadan, seçim öncesi ülkeyi savaşa sürükleyerek savaşı bir seçim siyaseti haline getirme girişimi ile karşı karşıyayız.

AKP tarafından gündeme getirilen Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon, sığınmacılar, Suriye'nin bölünmesi, cihatçı terör grupları gibi onlarca sorununun çözümüne yönelik olmadığı gibi diplomatik hiçbir adım atılmadan gündeme getirilmiş olması, böylesi bir operasyonun seçim siyasetine savaşın meze edilmesi tezini güçlendirmektedir. Bu ülkemizin çıkarlarını değil Erdoğan'ın şahıs devletinin çıkarlarının korunup korunmadığı bugünkü siyasi ortamda üzerinde düşünülmeli gereken temel noktaların başında gelmektedir.

Eğer böyle değilse, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'da emperyalizmin ve onun vesayeti altında Suriye'nin bölünme siyasetine ortak olan Kürt siyasi güçlerinin başka emel ve hedeflerine karşı harekete geçilmişse ve bunun aracı olarak terör devreye sokulmuşsa, bu durum derhal açık olarak ortaya konmak zorundadır. Emperyalizmin Suriye'de çevirdiği dolaplar ortadayken, Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonu emperyalizmi karşıya almadan ve Suriye Devleti ile görüşülmeden gerçekleştirilmesinin inandırıcılık sorunu bulunmaktadır. ABD karşıya alınmadan ABD emperyalizmiyle icazetli bir operasyonun ne Suriye sorununu çözmesi ne de Kürt sorununda barışı gündeme getirmesi mümkün değildir. ABD emperyalizmiyle mücadele edilmeden ülkenin milli çıkarları korunamaz!

Terör saldırısı gerekçe gösterilerek Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri bir operasyon, Suriye sorununun çözümünü kolaylaştıran değil ter-

sinden yanan ateşe benzin dökülecek bir adım olacaktır. Bununla birlikte Suriye sorununun çözümüne yönelik atılması gereken adımların bu savaş siyasetiyle akamete uğraması büyük olasılıktır. ABD emperyalizminin kurduğu oyunlara karşı, askeri operasyon seçeneğinden önce atılması gereken adımlar olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek gerek. Ama öncelikle ABD emperyalizmine karşı bölge ülkeleriyle ilişkinin derhal kurulması gerekmektedir. Cihatçı çetelere verilen destek kesilmeli, Suriye Devletinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik altına imza atılan anlaşmanın gerekleri yerine getirilmelidir.

Mesele sadece Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesinin ABD emperyalizminin vesayeti altında bulunması sorunu değildir. Aynı zamanda AKP'nin vesayeti altında cihatçı çetelerin hüküm sürdüğü şeriat emirliği de ülkemiz açısından büyük tehdittir. Bu tehditi yok sayarak, meseleye Kürt-Türk çatışması ve kutuplaşması na döndürerek Suriye siyaseti örülemez. Ancak böylesi bir bütünlükle Suriye siyaseti ele alınmak durumundadır.

Daha düne kadar ABD emperyalizminin taşeronluğunu üstlenen AKP'nin, dış siyasetteki tutarsız ve ilkesiz tutumu ortadayken, bugün Suriye'nin kuzeyine yönelik bir askeri operasyonun da ülke çıkarlarına ne kadar hizmet ettiği şüpheli ve tartışmalıdır. İdlib ve Afrin bölgesini cihatçı terör gruplarına teslim ederek, ülkemizin yanı başında bir şeriat devletine himaye eden AKP'nin savaş naralarıyla ülkemizin başına yeni çoraplar örmesi işten bile değildir. Suriye sorunu AKP ile başladı, AKP ile çözülemez!

Çöken Dış Politika

Son dönem Erdoğan'ın dış siyasette büyük u dönüşlerini izliyoruz. Bu u dönüşlerinin Erdoğan'ın büyük sıkışmasını ve aynı zamanda 20 yıldır yürüttükleri siyasetinin inkarını ve dış siyasette yıllardır savundukları görüş ve politikanın yanlışlığını göstermektedir. Siyasal İslamcılık çökmüştür, AKP yanlışlanmıştır, başarısız olmuştur, politikaları emperyalizme hizmet etmiştir. Bu kadar tutarsızlık ve ilkesizliği ortaya koyan AKP'nin yarın hangi konularda büyük u dönüşleri yapacağına da garantisi bulunmamaktadır.

Bugün devleti yöneten güvenlik bürokrasisinin de ehil olmadığı açık olmalıdır. Türkiye'yi Suriye'de ABD emperyalizminin kuyruğuna takanların, bugün Suriye politikasında söz sahibi olması ülkemiz açısından büyük tehlikedir. Meclis Komisyon toplantılarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve ABD'den madalya alan Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tutum, davranış ve söylemleri, komisyon toplantısında devlet adabına yakışmayan üslupları, ülkemizin nasıl bir kadro tarafından yönetildiğini göstermesi bakımından herkes için açık olmalıdır. Ülkemizde büyük bir yönetim sorunu bulunmaktadır.

AKP Hesap Vereceğine Herkesi Vatan Hainliği ile Suçlamayı Bırakmalıdır!

Bugün Türkiye terör sorunu ve savaş siyasetiyle karşı karşıyaysa bu durum AKP iktidarının yanlış dış politikasının sonucu olarak görülmelidir. AKP iktidarı dış politikada hesap vermesi gerekirken bugün savaşı iç siyaset aracı olarak kullanmak istemesi, yaklaşan seçimler öncesi yeni bir milliyetçi iklim yaratarak savaşı seçim siyasetine alet etmek istediğinin göstergesidir. Seçimlere giderken AKP kendi suçlarını kapatmaya çalışarak seçimlerde elini güçlendirmenin yolunu yapmaktadır. Geçmişte yaşanan onlarca

bombalı katliamların zemini döşeyen AKP iken, böylesi bir zeminde savaş naraları atarak kendi suçlarının üzerini örtme siyaseti emekçi halkımız tarafından net olarak görülmelidir.

Ülkemizin en kanlı terör katliamları AKP döneminde ortaya çıkmıştır. AKP'nin teröre karşı mücadele ehliyeti yoktur. Türkiye AKP zihniyetinden kurtulmadıkça terörden de kurtulamaz!

Bugün savaş siyaseti bir kez daha Suriye'de yanan ateşe benzin dökme anlamına gelecektir. Savaş siyaseti, Suriye'nin yıkımına ortak olan AKP iktidarının kendini kurtarma siyasetine dönüştürülmek istenecektir. Bununla birlikte AKP'nin ülkemizin başına ördüğü bütün dertlerin üzeri savaş siyasetiyle örtülmeye çalışılacaktır. Buna izin verilmemelidir.

Bir kez daha ifade etmek gerekir ki, Halk düşmanı terör saldırısı gerekçe gösterilerek, Suriye'nin kuzeyine yönelik yürütülen savaş siyaseti, ne terörün bitirilmesine ne de Suriye'de yanan ateşin söndürülmesine hizmet edebilir.

Ancak terörün son bulması için gereken ilk şart Suriye'de yanan ateşin sönmesidir. Suriye'de yanan ateş söndürülmeden ülkemizin karşı karşıya kaldığı terörün de bitmesi beklenmemelidir. Bugün AKP, bir kez daha yangına körükle gitmektedir. Başlatılan savaş siyaseti, terörü gerekçe gösterilmesine rağmen, Suriye'nin parçalanma siyasetine son vermek amacı taşımaktadır.

Bir kez daha savaş tehlikesiyle karşı karşıyayız. ABD emperyalizmi ülkemizi sığınmacılarla, cihatçı çetelerle ve terörle baş başa bırakmıştır.

Bu zeminin ortaya çıkmasını sağlayan ve buna yol veren ise ABD emperyalizminin taşeronluğunu üstlenen AKP'den başkası değildir.

20 Yılın Bakiyesi

Ülkemizin büyük sorunları var. Bu sorunların nedeni ise 20 yıllık iktidardır. Tek tek sıralayalım:

Türkiye'yi uyuşturucu trafiğinin merkez üssü haline getiren AKP

Devleti tarikatlara teslim eden AKP

Ülkenin bütün ekonomik değerleri özelleştirme adıyla yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çeken AKP

Sığınmacılar sorununu ülkenin başına bela eden AKP

Onlarca bombalı katliam ve terör saldırısı yaşadık. Türkiye'nin terörün hedefi haline getiren ve bu zemini döşeyen AKP

Ülkemizin hemen yanı başında, Hatay'ın güneyinde, emperyalizm aparatı cihatçı terör örgütlerine şeriat emirliği kurdurtan AKP

Sıcak paraya bağımlı ve inşaat patronlarını zengin bir eden ekonomi siyasetiyle ülkeyi ekonomik krizle baş başa bırakan AKP

FETÖ'cü darbe girişiminin yaşanmasına fırsat veren ve FETÖ'cülere zamanında yol veren AKP

Bugün herkesi gayri-millî olmakla suçluyor, ülkenin yönetimine yeniden talip olmak istiyor!

Yağma yok! Artık yeter diyoruz!

Öğretmenler 24 Kasımlarda Tekrarlanan Nutuklar Değil Gerçek Çözümler İstiyor

24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlansa da, öğretmenler ağırlaşan çalışma koşulları, düşük ücretler, meslekte performans ve kademe gibi pek çok sorunla mücadele ediyor. Eğitimin ticarileşmesi ve her yıl artan özel okullar ile birlikte öğretmenlerin önemli bir bölümü özel sektörde uzun saatler, düşük ücretlerle çalışıyor.



Eğitim Sen; Kalıcı Çözümler Yok, Tekrarlanan Nutuklar Var

24 Kasım dolayısıyla Eğitim Sen tarafından yapılan basın toplantısında öğretmenlerin sorunlarının yıllardır çözülmediği ifade edildi.

Açıklamada "Öğretmeniyle, memuruyla, yardımcı hizmetlisi, idari ve teknik personeliyle bir milyonu aşkın eğitim emekçisinin yaşadığı ekonomik, sosyal ve mesleki sorunları çözmek için yıllardır adım atmayanların, gerçek sorunlarımızı görmezden gelenlerin her yıl aynı cümlelerle tekrarladıkları bildik nutukları daha fazla dinlemek istemiyoruz. Eğitimde özellikle son yıllarda esnek, güvencesiz ve angarya çalıştırma uygulamaları belirgin bir şekilde artmıştır. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik, mülakat ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle yaşanan sorunlar, 500 bini aşkın işsiz, ataması yapılmayan öğretmenin varlığı gibi temel konuların çözümünü noktasında bugüne kadar hiçbir somut adım atmayanların, takvimde sırası geldiği için öğretmenlere övgüler dizmesinin hiçbir anlamı yoktur." İfadelerine yer verildi.

Eğitim-İş; Eğitim Emekçilerinin Kazanımlarına Göz Diken MEB'in Ezbere Övgülerini İstemiyoruz

Eğitim-İş ise öğretmenlerin bütün itirazlarına rağmen 19 Kasım'da yapılan uzman öğretmenlik sınavına tepki gösterdiği için MEB'in 24 Kasım etkinliklerine de katılmadı.

Açıklamada "Bugün zaten "güvenceli istihdam bir hak" diyen Anayasamıza aykırı olarak öğretmenleri sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye ayırıştıran MEB, düzenlediği bu ezbere dayalı sınav sistemiyle yeni suni ayırıştırmalar için en somut adımlardan birini atmıştır.

Sadece 5 gün sonra, yani Öğretmenler Günü'nde en büyük övgüleri dizmek için riyakarca bir yarışa girecek olanlar, bugün öğretmenlerin uzmanlıklarını da, diplomalarını da, haklarını da, sorunlarını da resmi olarak görmezden gelmiştir." Denildi.

Bakan Yardımcısından Karkamış'taki Saldırıda Hayatını Kaybeden Öğretmen İçin Skandal İfadeler

24 Kasım'dan iki gün önce Ayşenur Alkan'ın cenazesinde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin'in ifadeleri ise AKP iktidarının öğretmenlere layık gördüğü mertebeyi gözler önüne serdi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırılarda hayatını kaybeden 22 yaşındaki

öğretmen Ayşenur Alkan için düzenlenen cenaze namazında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin diğer AKP'li yetkilileri aratmadı. Osman Sezgin, mezar başında yaptığı konuşmada Alkan'ın ailesinin metanetine değinerek onları kutladı. Sezgin konuşmasının devamında, "Ayşenur öğretmenimiz ölümsüzlüğü kazananlardan. Ölümsüzlüğü tadan Ayşegül öğretmenimize sonsuz rahmet diliyoruz. Ayşegül öğretmenimiz eğer ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi, sadece sınıfındaki öğrencileri onu bilecekti. Ama, şimdi Ayşenur öğretmenimiz öyle bir öğretmenlik makamına yükseldi ki bütün millet onu biliyor" dedi.

AKP'li yetkililerin ölen-öldürülen işçilerle ilgili fitrat ve şehitlik söylemleri, ölümü normalleştiren ve kutsayan benzer açıklamaları madenciler için yaptıkları da biliniyor.

2010 yılında Zonguldak Karadon Maden Ocağı'nda 30 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasının ardından açıklamalarda bulunan dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'maden işçilerinin kaderinde bu var' şeklindeki ifadeleri ve AKP'li Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bakan Ömer Dinçer'in 'güzel öldüler' sözleri büyük tepki toplamıştı.

SAĞA KARŞI SAĞ ÇÖZÜM DEĞİL! ÇARE SOL SEÇENEK

Türkiye seçimlere gidiyor. Seçimler, 20 yıllık iktidarın yarattığı rejimi oylayacağı gibi aynı zamanda ülkenin geleceği de oylanacak. Bir yandan AKP ve MHP'nin temsil ettiği gerici ve baskıcı rejim diğer yandan düzenin başka kanadı Millet İttifakı arasında emekçiler bir kez daha sıkışmış durumda. Seçimlere giderken AKP yeni bir vizyon belgesi yayınlıyor, bir kez daha 20 yıllık yıkımın ve çürümenin üzerini örtmeye çalışıyor. Diğer yandan Millet İttifakı, anayasa taslağı hazırlayarak, düzenin restorasyonuna soyunuyor.

Türkiye'nin büyük sorunları bulunuyor. Siyasi, toplumsal ve ekonomik alanlarda temel sorunlar her gün emekçilere büyük bedeller ödetiyor. Ülkenin bu temel sorunlarına yönelik Cumhuriyet ve Millet İttifakı tarafından dile getirilen çözümler ise emekçilerin çıkarına hizmet etmiyor.

Cumhuriyet İttifakı "iyileştirilmiş cumhurbaşkanı sistemi", Millet İttifakı ise "güçlendirilmiş parlamenter sistem" demektedirler. Ancak her iki ittifak, piyasacılık ve uluslararası finans kurumlarıyla anlaşma noktasında hiçbir fark taşıyorlar.

Bugün ülkenin temel siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlarına çözüm diye sunulan düzenin sağından solundan yamalanması değildir. Kökten bir çözüm gerekir. Kamucu bir yönetim anlayışı ve devletçi ekonomi politika ancak ve ancak krizden ülkeyi çıkartabilir, emekçilerin çıkarlarını koruyabilir. Böylesi bir program ise sol programdır.

Bugün gerek Cumhuriyet İttifakı gerekse Millet İttifakı düzenin iki kanadını temsil ediyor. Aralarındaki fark düzenin daha iyi nasıl işleyebileceği sorunu. Ancak ortaklaştıkları temel noktalar, ayrım noktalarından çok daha fazla.

Para için Kapı Kapı Dolaşıyorlar

Erdoğan'ın dış siyasette u dönüşleri herkesi şaşkırttı. AKP daha dün kadar Mısır Devlet Başkanı Sisi'ye darbeci, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ise FETÖ'nün arkasındaki güç olarak görüyorlardı. Suudi Arabistan Veliyet Prensi'ni ise Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla "cinayet" ile suçluyorlardı.

AKP bugün ise Erdoğan'ın Suudi Arabistan, BAE, Mısır ile yeniden masaya oturmasını desteklerken, Arabistan, BAE ve Katar'dan borç para almanın peşinde koşuyor. AKP iktidarı, seçim öncesi kesenin ağzını açmak istiyor, ancak devlet hazinesinde para kalmadığı için ülkenin borçlanması için ricat politikasına sarılmış durumdadır.

AKP'nin dış borca dayalı ve sıcak paraya bağımlı ekonomisi belli. Devletin kasasını boşaltıp yeni borçlar peşinden koşarken Kılıçdaroğlu da benzer şekilde ABD ve İngiltere gezisiyle emperyalist finans kuruluşlarından yatırım adıyla kaynak bulma gezilerini çıkmıştı.

Gerek Cumhuriyet gerekse Millet İttifakı, ülkenin ekonomisini borçlanmakla çözmeye çalışıyorlar. Bir kez daha ülke borçlanacak ve ülkenin değerleri emperyalist şirketlere akacak.

Sağa Karşı Sağ Çözüm Değil

AKP ve MHP tarafından kurulan Cumhuriyet İttifakı'nın karşısına çıkan Millet İttifakı, deyim yerindeyse sağa karşı sağ bir cephe olarak görülmeli. AKP'den kopan DEVA ve Gelecek Partisi ittifakın bileşeni. Yine MHP'den kopan İyi Parti ve merkez sağın temsilcisi Demokrat Parti ile milli görüş geleneğini temsil eden Saadet Partisi'nden oluşan ittifak sol bir seçenek değil tersine sağ bir cephe. CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı, AKP-MHP'nin karşısına başka bir sağ cephe oluşturarak çıkıyor. Bu açık tablo,

sağa karşı sağ seçeneğinin bir kez daha emekçi halkın karşısına çıkarıldığını göstermeye yeter de artar bile.

Ancak yaşanan sorunların nedeni 20 yıllık sağ siyaset. Ülkenin sağ siyaset eliyle bugün büyük bir uçuruma sürüklendiği bir tabloda emekçilerin tek kurtuluşu sol bir siyasal programdır.

Ehven-i Şer

Emekçiler, bir kez daha iki sağ cepheye sıkıştırılmış durumda. AKP ve MHP'ye karşı ehven-i şer olarak Millet İttifakı çıkarılmış durumda. Ancak bugün ülkenin ve emekçi halkın kurtuluşunun tek yolu AKP eliyle kurulan rejime kökten bir karşı çıkışla mümkün.

AKP'nin dış siyasetiyle hesaplaşmak Davutoğlu ile mümkün değildir. Zira AKP dış politikasının temellerini bizzat Davutoğlu döşemiştir. Yine benzer bir biçimde bugünkü ekonomik tablonun oluşmasında en az Erdoğan kadar Babacan'ın da payının olduğunu söylemek gerek.

Emekçi halka sunulan özünde kırk katır mı kırk satır mı siyaseti. AKP'den kurtulmak isteyenlerin karşısında ehven-i şer olarak Millet İttifakı kurulmuş durumda. Oysa kurtuluş ülkenin temel ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunlarına karşı kökten bir değişikliği ve yeni bir toplumsal, ekonomik projeyi ortaya koyan sol bir programla mümkün.

Devletçi Ekonomi

Yaşanan ekonomik krizin çözümüne yönelik bir program hükümet tarafından gündeme getirilemiyor. Ekonomik kriz, hem Cumhuriyet hem de Millet İttifakı'nın dış borçlanmayla aşılmaya çalışılıyor. Ancak bugün krizin temel sebebi tam da dış borçlanma ve sıcak paraya bağımlılık. Ekonomik krizin çözümünün temel yolu stratejik

sektörlerin devletleştirilmesidir.

Sol seçenek, piyasacı bir ekonomik model yerine devletçi bir ekonomik modeli savunmaktadır.

Tarikatlar Dağıtılsın

Bugün ülkenin en temel sorunlarından birisi gericiilik. Cemaat ve tarikatların devleti ele geçirdiği bir tabloda laiklik tasfiye edilmiş durumda. Gericilik bir yandan düzen siyasetinin bütün pisliklerini örterken aynı zamanda başta kadınlara yönelik şiddet olmak üzere yaşanan sorunların kaynağını teşkil ediyor. Bugün gerici-lik karşıtı mücadele için laiklik mücadelesi başa yazılmalıdır.

NATO'ya Hayır

Türkiye'nin en temel sorunu emperyalizmin ta-hakküme altında bulunmasıdır. Gerek ekonomik gerek siyasi gerekse askeri olarak Türkiye'nin emperyalizmin sultanından kurtulmadıkça ya-şadığı temel problemlerin çözümü de mümkün değildir. Bugün NATO'culuk AKP iktidarının dış siyasetinin temel eksenidir. Bugün Suriye başta ol-mak üzere dış siyasette ülkenin girdiği bataklık NATO'cu bir dış siyaset nedeniyle. NATO'ya ha-yır demeden AKP'nin 20 yıllık iktidarıyla hesap-laşmak mümkün olmadığı gibi sığınmacılar ve terör sorunlarını çözülmesi beklemek hayaldir.

Gümrük Birliği Anlaşması İptal Edilsin

Ülkemiz emperyalizminin pazarı haline getiril-

di. Bunun en temel kaynağı ise Gümrük Birliği anlaşmasıdır. Gümrük Birliği Anlaşması iptal edilmeli, üretim ekonomisi hayata geçirilmelidir. Ülkede işsizlik ve yoksulluğun ortadan kaldırıl-masının yolu emperyalizmin ekonomik tahakkü-münden de kurtulmakla mümkündür.

Geri Dönüş Anlaşması İptal Edilsin

Ülkemizin en temel toplumsal ve siyasal sorun-larının başında sığınmacılar sorunu gelmektedir. AKP, Avrupa Birliği'nden aldığı para karşılığı ülkemizi sığınmacıların merkez üssü haline ge-tirmiş durumda. Sığınmacılar sorununun çözümü için ilk atılması gereken adım Geri Kabul Anlaş-ması'ndan Türkiye'nin çekilmesidir. Böylesi bir politika ise Millet İttifakı'nın programında yaz-mıyor.

Düzen Değişmeli

AKP eliyle kurulan rejim, bir karşı devrimdir. Bu rejime karşı kökten bir mücadele gerekiyor. Düzeni sağından solundan tamir ederek dü-zeltmeye girişmek özünde düzenin işleyişini daha düzgün işlemesini sağlamaktadır. Ancak yaşanan bütün sorunların kaynağında düzen bulunuyor. Bu açıdan düzeni karşıya almadan verilen mücadele en fazla bir tadilat programı-na denk gelir.

Yeni bir Cumhuriyet

1923 yılında kurulan Cumhuriyet bizzat AKP tarafından tasfiye edildi. 20 yıllık süreç bir kar-

şı-devrim süreci olarak ülkeyi bu hale getirdi. Yolsuzluk, yoksulluk, işsizlik, tarikatlara ve maf-yaya devletin teslim edilmesi, sömürünün yo-ğunlaştırılması, emperyalizme bağımlılığın kat-merlenmesi, ülkenin terörün hedef ülke haline getirilmesi 20 yıllık AKP iktidar sürecinin sonucu olarak karşımızda. Cumhuriyet'in 100. yılında yapılacak seçimler aynı zamanda ülkenin yeni bir yol ayrımının tartışılacağı bir dönem olacaktır. Bugün AKP eliyle kurulan yeni rejime karşı yeni bir cumhuriyet mücadelesi yükseltilmelidir.

Çare Sol Seçenek

Emekçi halkımız, burjuva sınıfının iki kanadının siyasi temsilcisine mahkum değildir. Bir tarafta AKP ve MHP tarafından kurulan gerici-faşist Cumhur İttifakı, diğer yandan AKP'yi aratma-yacak başka bir sağ cephe olarak Millet İttifakı! Ne Cumhur ne de Millet İttifakı, emekçilerin çı-karlarını temsil etmiyor. Onlar sermaye düzeni-nin bekasını ve daha iyi işlemesinden yanalar. Bugün tek çare sol program ve bu sol programı hayata geçirecek bir sol seçenektir.

Sol seçenek ülkenin sol, sosyalist, komünist ve devrimci partileriyle artık oluşmuş durumda. Türkiye Komünist Hareketi, Sol Parti, Türkiye Ko-münist Partisi ve Devrimci Hareket Partisi tara-fından oluşturulmuş Sosyalist Güç Birliği, bugün ülkenin sol seçeneği olarak emekçilerin kurtulu-şu için görev hazır!

Kılıçdaroğlu NATO'ya Evet Diyor!

Erdoğan'ın Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığını yapmasının üzerinden yıllar geçti. Maliyeti ise Suriye'nin parçalanma siyasetine or-taklık ve bunun bedelini ise Türkiye'nin ödemesi oldu. Bugün benzer bir biçimde CHP lideri de Kılıçdaroğlu da NATO konusunda aynı şeyi söy-lemektedir. Dünya terör örgütü NATO konusunda Kılıçdaroğlu'nun şu sözleri Millet İttifakı'nın nasıl bir sağ cephe olduğunu göstermeye yeter de artar da bile: "NATO, demokrasinin güvencesidir!"

Sosyalist Güç Birliği Göreve Hazır!

Sosyalist Güç Birliği, sosyalist bir odak olarak seçimlerde yerini almış bulunuyor. Türkiye Komünist Hareketi, Sol Parti, Türkiye Komünist Par-tisi ve Devrimci Hareket Partisi tarafından kurulan Sosyalist Güç Birliği, yayımlandığı deklarasyonla seçimlerde yağma yok, sosyalizm var de-mektedir. Laiklik, kamuculuk ve anti-emperyalizm ilkeleriyle siyasette burjuvazinin iki kanadı dışında solun ve emekçilerin temsilcisi olarak seçimlerde yerini alıyor.



SOL BAKIŞ

Aysel Tekerek

Talimat

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle kadınların söz söylememesi, açıklama yapmaması, bu konuda mücadele etmemesi müm-kün mü?

Dünyanın hiçbir yerinde hele hele bizim ülkemizde mümkün değil.

AKP'nin İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçtiği, kadın cinayetlerinin önünün açıldığı, kadınlara doğrudan siyasi iktidar tarafından hakaret edildiği ülkemizde emekçi kadınların mücadelesinin milli güvenlik soru-nu olarak görüldüğünü de gördük.

Kadıköy Kaymakamlığı'nın talimatı ile yasaklanan 25 Kasım eylemlerinin gerekçesi milli güvenliğin sağlanması imiş.

AKP'nin ülkeyi savaşların içine çekmesi, halkın açlıkla ve işsizlikle boğuşması, gençlerin ülkeyi terk etme planını başa aldıkları, çocukların okula aç git-tiği ülkemizde zaten olmayan, bağımsızlık, güvenlik gibi kavramların mesele toplumsal mücadele olunca akla gelmesi AKP'nin fikrini ve zikrini ortaya çıkarı-yor.

AKP, bugün kadınların meydanları doldurduğu bir laiklik, yaşam ve eşitlik mücadelesini kendi güvenli-ğine, varlığına ve geleceğine tehdit olarak görmek-tedir ve bu konuda gayet haklıdır.

AKP, bugün emekçilerin hakkını aradıklarını, sömü-rüye karşı durdukları bir mücadeleyi kendi varlığına tehdit olarak görmektedir, bu konuda da haklıdır.

AKP'nin seçim döneminin artık içinde olduğumuz bir süreçte, devletin olanaklarını da arkasına alarak tali-matlar ile ülkeyi yönetmek konusunda hiç tereddüt etmeyeceği görülmektedir.

Bu talimatların ülkemizin devrimcileri, sosyalistleri ve komünistleri nezdinde bir karşılığı yoktur. Dün olduğu gibi bugün de yoktur.

AKP'nin istediği zaman, istediği gerekçe ile ve

istediği şekilde yasaklama yoluna gitmesi ve böyle bir sürece toplumsal kesimleri alıştırmaya çalışması karşısında " az kaldı" diyenlerin dışında " çok bile kaldılar" diyenlerin, Sadece AKP'ye değil onun her türlü güncel taktiklerine karşı da boyun eğme-yenlerin ,toplumsal dinamikleri evde tutan değil mücadeleye davet edenlerin, halkı bir seçmen değil , haklarına sahip çıkan birer yurttaş olarak değer-lendirenlerin öncü rolleri bugün daha da önemli hale gelmiştir.

Geçtiğimiz Pazar günü partimizin ve İlerici Kadınlar Derneği (İKD) üyelerinin bu yasağa karşı gele-rek sokağa çıkması milli güvenliği değil, AKP'nin güvenliğini sarsmıştır. AKP'nin talimatı devrimcilere işlememiştir.

Seçim döneminde, karşı karşıya kalacağımız her türlü talimatın karşısında da bu öncülüğe ülkenin ihtiyacı büyüktür.

İhtiyacın karşılanması için ülkenin sol damarını güçlendirmeye, düzen dışı seçeneğin toplumsal bir güce de dönüşmesine AKP'nin talimat hızını da geçerek devam edelim.

Dedik ya, çok bile kaldılar...

Pusula: YENİ YETMEZ AMA EVETÇİLİK: NEO-ULUSAL SOL

Bu haftaki Pusulamızın konusu "Yeni Yetmez Ama Evetçilik: Neo-Ulusal Sol" başlığını taşıyor. Geçmişte "ulusalcı sol" olarak nitelenen kesimler bugün yeni rejimin payandası haline dönüşmüş durumdadır. Gerici faşist bir ittifak olan Cumhur İttifakı'nın yanında yer alan ve destek veren bu çevreler İkinci Cumhuriyet'in ayakları üzerinde doğrulmasında en büyük suçlulardan bir tanesine sahip olan liberallerin yetmez ama evet çizgisinin günümüzdeki yeni modeli olarak görülüyor. Dün liberaller, yetmez ama evet demişti, bugün ulusalcılar... Pusulamızın doğrultusunu o yüzden bu hafta yeni yetmez ama evetçilere yönlendiriyoruz. İlk yazı **Kurtuluş Kılçer** imzalı "Neo- Yetmez Ama Evetçilik: Ulusalcılar" başlığını taşıyor. İkinci yazımız ise "AKP'nin Yeni Payandaları: Yeni Yetmez Ama Evetçiler, Eskinin "Ulusalcı Solcuları" başlığı ile **Neşe Deniz Babacan** imzasını taşıyor. İyi okumalar...

Neo-Yetmez Ama Evetçilik: Ulusalcılar

| KURTULUŞ KILÇER

Bugün milli ve gayri-milli söylemi üzerinden "siyaset eksenini" çizilecekse eğer en başta AKP'nin doğrudan ülkenin bir "milli güvenlik sorunu" olduğunu söylemek gerek. AKP'nin 20 yıllık iktidarı, bugün Türkiye'nin karşılaştığı "yapısal" sorunların bizzat AKP nedeniyle ortaya çıktığının tarihidir.

Milli ve gayri-millî... Bugün düzen siyasetinde kurulmak istenen yeni eksen bu. Başka bir deyişle saflaştırma girişimi... Seçimlere giderken düzen siyasetinde özellikle MHP kanadı başta olmak üzere iktidar bloku tarafından dile getirilen bu tezin en fazla savunusu ise ulusalcı

kesim tarafından yapılıyor.

Geçmişte, vesayet kavramı revaçtaydı. Vesayete karşı olup olmamak; eksen bu şekilde kuruluyor, askeri vesayete karşı AKP'nin desteklenmesine gerekçe oluşturuluyordu. Liberallerin dayandığı tez. Liberalizm genel olarak "bi-rey-devlet" eksenini sınıf mücadelesinin üzerine çıkarıp, buradan "ceberrut devlete" karşı AKP destekçiliği yapmıştı. Sonuç ise "askeri vesayet rejimi"nden daha geri bir istibdat rejimi olmuştu. Politik karşılığı "Yetmez ama evet"çilik idi.

Gericilik, emperyalizm, emek düşmanlığı, piyasacılık gibi onlarca olgu hasır altı edilerek,

İhvacı bir siyasal geleneğe dayanan Türkiye siyasal İslamcılığının hem de ABD emperyalizminin taşeronluğunu üstlenen bir siyasetin iktidara taşınmasına payanda olacaktı.

Bunu siyasi sığlık ve körlük ile tarif etmek mümkün. Ya da liberal siyasetin dayandığı temel ideolojik/teorik paradigmalardan ampirik olarak yanlışlanması...

Bu süreç geride kaldı. Liberaller bizzat AKP tarafından içeri atılırken, liberal siyaset bugün AKP-MHP'nin temsil ettiği gerici-faşist bloka karşı bugün CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı ile HDP'nin arasına yerleşerek siyaseten kendini

yeniden kurmaya çalışıyor. Liberal siyasetin, bu büyük yanlışlanmaya rağmen, etkisini yitirdiğini söylemek ise mümkün değil. Hala, sol siyasette, HDP'cilik ya da CHP'cilik bizzat bu kesim tarafından pompalanmaya devam ediyor. Ama bu sefer AKP'ye karşı, ama yine anti-emperyalizm, emek ve laiklik demeden...

Dün gericilerin ve liberallerin kol kola, "vesayet rejimi" eksenini üzerinden kurdukları siyasi koordinatın bir benzeri bugün MHP'nin desteği ile AKP ve rejim tarafından yeniden kurulmaya çalışılıyor. İktidar bloku, AKP ve MHP tarafından temsil edilen gerici-faşist blok, seçimlere giderken siyasi koordinata bir eksen çekmeye çalışıyor: Milli ve gayri-millî! Doğaldır ki, Cumhuriyet İttifakı'nın karşısına çıkan Millet İttifakı, gayri-millî bir hükümet olacak diyorlar. Kendilerini ise millî görüyorlar.

Çizilmek istenen bu eksene en fazla sarılan ya da kraldan çok kralcı kesilen ise ulusalcı siyaset oluyor bugün. Hatta daha ileri giderek "Erdoğan karşıtlığı" eleştiriyor, satır arasında "Erdoğan'a bu kadar takılmayın" diyorlar. "Atlantik ve NATO prangası"na karşı bağımsız ve millî hükümet söylemi ulusalcı siyasetin temel tezi olarak karşımıza çıkıyor. Ulusalcı tezin başat argümanları ise FETÖ ve PKK üzerinden şekilleniyor, bunu da ABD ile ilişkisi üzerinden kuruyorlar. Açıkçası bu siyasetin

Önce, Millet İttifakı'nın neyi temsil ettiğine kısaca değinmek gerek. Millet İttifakı, Cumhuriyet İttifakı'nın sıvı halinden başkası değil. Biri düzenin revizyonundan diğeri ise düzenin restorasyonundan yanadır. "İyileştirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemi mi yoksa güçlendirilmiş parlamenter sistem mi" ikiliği üzerinden düzen siyasetinin iki seçeneğinin ne emekçiler açısından ne de ülke açısından gerçek bir kurtuluş olmayacağı herkes için açık olmalı. AKP ve MHP'den müteşekkil Cumhuriyet İttifakı'nın sağ siyasi çizgisine alternatif olarak başka bir sağ cephe olarak Millet İttifakı'nın neyi temsil ettiği ortada. Millet İttifakı, özünde uyumlu bir "düzen" arayışını temsil ediyor. Emperyalizmle uyum, sermayenin çıkarlarıyla uyum... Millet İttifakı AKP eliyle kurulan rejimi değiştirmek değil, tersinden kurulan 1923 Cumhuriyeti karşı ikinci Cumhuriyeti'nin yerleşmesini, uyumunu ve bunun yolu olarak restorasyonunu hedeflemektedir.

Millet İttifakı'nın, tıpkı AKP gibi, emperyalizmle uyumlu bir seçenek olduğu tartışma götürmez bir gerçek. NATO konusunda, AB konusunda, Gümrük Birliği konusunda, piyasacılık konusunda, sermayenin çıkarları konusunda, özelleştirme konusunda doğrudan burjuva sınıfının bir kanadını temsil etmektedir. Aynı şekilde AKP-MHP blokunun da bu konularda Millet

çıkarlarını temsil etme mi? Özelleştirmelerle ülkenin bütün ekonomik değerlerini emperyalizme peşkeş çekme mi? Ülkeyi uyuşturucu ticaretinin merkezi haline getirilmesi mi? Tıpkı FETÖ gibi kökü dışarıda olan tarikatlara devleti teslim etme mi?

Bugün millî ve gayri-millî eksenini kurulacaksa, açık olarak ifade etmek gerekir ki, ülke çıkarları ile AKP yan yana gelemiyor; AKP bugün Türkiye'nin, deyim yerindeyse, tam bir "millî güvenlik sorunu"!

Sol, emek ile sermaye arasında uzlaşmaz çelişkiyi eksen alır. Burjuvazinin kanatları arasında tercih yapmaz. "Millî çıkar" söylemi açıkçası burjuvazinin ve burjuva devletin çıkarlarını ifade etmek dışında bir şey anlatmaz. Ülke çıkarı, halkın çıkarıdır, o da emekçilerin çıkarıdır. "Millî güvenlik" NATO'ya, AB'ye hayır demekten, Gümrük Birliği anlaşmasının iptalinden geçer. Emperyalizme karşı mücadele işbirlikçiliğe karşı mücadeledir. Bugün Türkiye'nin işbirlikçi sınıfı burjuva sınıfından başkası değildir. Anti-kapitalist olunmadan, anti-emperyalist olunamayacağı şeklindeki basit ilke bugün daha fazla vurgulanmalıdır.

Emek, laiklik ve anti-emperyalizm demeden, ülkenin kurtuluşu mümkün değildir. Dün liberaller, yetmez ama evet demişti, bugün ulusalcılar



varacağı mantıklı nokta, Millet İttifakı'na karşı dolaylı AKP-MHP destekçiliğinden başkası değildir.

Dün liberallerin görmediği emek düşmanlığı, gerici ve sermaye bugün de ulusalcılar tarafından görülüyor. Mevcut iktidar bloku ve egemen devlet siyaseti, dün liberaller tarafından bugün ise bizzat ulusalcılar tarafından aklanmaya ve meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Son kertede hepsi düzenin çıkarlarına hizmet ediyor. Emekçi sınıfların çıkarlarını ya da başka deyişle sınıf siyasetini merkeze koymayanların düzen destekçisi konuma gelmeleri bizler açısından şaşırtıcı değil. Dün liberaller tarafından temsil edilen yetmez ama evet çizgisi bugün ulusalcılar tarafından temsil ediliyor. Neo-Yetmez ama evetçilik çizgisiyle karşı karşıyayız.

Meseleyi millî ve gayri-millî çizgisi olarak çekeceksek söylenecek çok şey var.

İttifakı'ndan hiç ama hiç farkı bulunmuyor. Çünkü Cumhuriyet ve Millet, burjuvazinin iki kanadını temsil ederken, farklılıklarından daha çok ortaklıkları öne çıkmaktadır. Farklılık ise birisi katı halini diğeri sıvı halini temsil etmekten ibarettir.

Bugün millî ve gayri-millî söylemi üzerinden "siyaset eksenini" çizilecekse eğer en başta AKP'nin doğrudan ülkenin bir "millî güvenlik sorunu" olduğunu söylemek gerek. AKP'nin 20 yıllık iktidarı, bugün Türkiye'nin karşılaştığı "yapısal" sorunların bizzat AKP nedeniyle ortaya çıktığının tarihidir.

Sığınmacılar sorunu mu? Suriye sorunu mu? FETÖ sorunu mu? Ülkenin emperyalizme tam boy pazar haline getirilmesi mi? Suriye'nin kuzeyinde cihatçı terör sorunu mu? Ülkenin bombalı katliamlarla terörün hedefi haline gelmesi mi? Dış borçlanmayla emperyalist finans merkezlerine bağımlılık mı? NATO'nun

bu yolun yolcusu. Bizim Neo-Yetmez ama evetçilerle de aramızda kalın bir çizgi bulunuyor.

AKP'nin kuyruğuna takılmayacağımız gibi, sol, burjuvazinin bir başka kanadı Millet İttifakı'nın da kuyruğuna takılmaz. Yine bugün emperyalizmle işbirliğini meşru gören Kürt siyasi hareketinin de temsil ettiği çizgi ile solun değerleri arasında ciddi bir mesafe bulunmaktadır!

Kimse ABD'nin BOP eş başkanlığını yapanları, emperyalizmin taşeronluğunu üstlenenleri, sermayenin çıkarlarının baş temsilcisini, laiklik düşmanı gericileri, Suriye'nin bölünmesiyle İsrail çıkarlarına hizmet edenleri, özelleştirmelerle ülkenin değerlerini peşkeş çekenleri, ülkeyi uyuşturucu trafiğinin merkezi haline getirenleri, devleti tarikatlara teslim edenleri, tek adam rejimini, ekonomik krizin faturasını emekçi halka çıkaranları "millî" diye yutturmasını!

AKP'nin Yeni Payandaları: Yeni Yetmez Ama Evetçiler, Eskinin "Ulusalıcı Solcuları"

| NEŞE DENİZ BABACAN

Bugün Türkiye'de bir rejim sorunu bulunuyor. AKP'nin yirmi yıllık iktidarı, sermayenin ve emperyalizmin yönelimleri doğrultusunda 1923 Cumhuriyeti'nin tasfiyesine dair adımlar atmış ve yeni bir rejimin kuruluşuna doğru yelken açmıştır.

Özellikle 2010 yılının hemen öncesi ve sonrasında bu bağlamda yaşanan tartışmalar, bahsettiğimiz yeni rejim arayışının ayak sesleri ve pratik karşılıkları anlamına gelmekteydi. Perdenin açılışında, AKP'nin iktidara gelişinden itibaren büyük bir destek veren liberallerin ve 2010 referandumundaki yetmez ama evet çizgisinin durduğu yeri herkes hatırlamaktadır. İşin özü, Türkiye'de sermaye iktidarının tahakkümünün artması, sermayenin merkezleşme eğilimlerinin devlet ve iktidar katında karşılık bulması, emperyalizmle tam boy bağımlılık ilişkilerinin tesisi gibi birkaç ana başlık etrafında toparlanabilir. Liberallerin İkinci Cumhuriyet'in açılış perdesindeki rolü bugün geçmişin "ulusalıcı sol" çevreleri tarafından sürdürülüyor. Bunun adının "yeni yetmez ama evetçilik" olarak nitelenmesi mümkündür. Meselenin birkaç önemli noktasını ise şu şekilde ifade etmek gerekmektedir.

1-) Türkiye'deki yeni rejimin karakteri kapitalist sömürünün derinleşmesi üzerine kuruludur. Bunun tek adam yönetimi aracılığıyla istibdat rejimi boyutunu kazanmış olması, düzenin selahiyeti açısından çeşitli sıkıntılar taşısa da, bu durum son tahlilde sermayenin çıkarıdır. Dolayısıyla bugün AKP'ye destek siyaseti içinde olan ulusalıcı çevrelerin pozisyonu sermayenin çıkarları ile örtüşmektedir.

2-) Cumhuriyet İttifakı yeni rejiminin oturması için uğraşmaktadır. Programları içerisinde en fazla tek adam yönetiminin bazı düzeltmelere tabi tutulması vardır. İşin özünde, emek düşmanlığının, emperyalizme bağımlılığın ve gericiliğin tasfiyesine dair hiçbir şey yoktur. Millet İttifakı'nın yeni rejimin restorasyonu dışında bir programı olmadığı düşünülürse, bugün AKP destekçisi ulusalıcı çevrelerin en fazla Cumhuriyet ve Millet İttifakları arasında bir yerlerde dolaştığı varsayılabilir.

3-) Liberallerin açtığı kapının bugün AKP destekçisi ulusalıcılar tarafından, yani yeni yetmez ama evetçiler tarafından kapatılmak istenmesinin ise Türkiye'de sol değerlerin bir çerçevede AKP'nin payandası haline getirilmeye çalışılmasından başka bir anlam taşımıyor. Çünkü, bu çevrelerin yeni rejimin kökten değiştirilmesi yerine yukarıdaki çerçevede yeni rejimin otur-

ması yönünde bir programları mevcuttur.

"Türkiye Gemisi" Nereye?

Ulusalıcı siyasetin AKP'ye payanda olan kesimleri son süreci ifade ederken özellikle patron sınıfının "Hepimiz aynı gemideyiz" söylemini hatırlatacak şekilde "Türkiye gemisinden" bahsettikleri hatırlanacaktır. Şimdi gemide kimlerin olduğunu ve nasıl yürümek istediklerini aşağıdaki ifadede daha açık bir şekilde görmek mümkündür. Vatan Partisi'nin son kurultayında Doğu Perinçek'in sözleri Cumhuriyet İttifakı'na açık çek vermekten öte bir anlam taşımıyor.

"Bu seçimde, Türk milletini zorluklara karşı ayağa kaldıracacağız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin Türk emekçilerinin davasına omuz vermek isteyen her değeri, sorumluluk duygularından, birikimlerinden, tecrübelerinden yararlanacağız. Onlarla birlikte Türkiye'yi yöneteceğiz. Onları kıskanan bir anlayış içinde değiliz."

Bugün Vatan Partisi'nin AKP'ye payanda olan siyasi çizgisinin arka planında özellikle AKP'nin ülkede yaratmak istediği "milli - gayri milli" ekseninin olduğu, emperyalizm işbirlikçisi bir iktidarın geldiği noktadan istifade edilerek gerici ve emek düşmanı bir rejime yakılan yeşil ışığı görmekteyiz. ABD emperyalizmine karşı mücadelede "milli mücadele" olarak lanse eden bu çizgi esas olarak işçi sınıfının bağımsızlık mücadelesini sulandırarak siyasal İslamcı, tarikatçı ve faşizan bir rejimi aklama siyasetini ortaya koymaktadır. Zamanında FETÖ'nün bir numaralı hedefinde olan çevrelerin bugün FETÖ'nün siyasi ayağı olarak görülebilecek AKP'nin destekçiliğine soyunması ise ancak düşmanına aşık olmak olarak nitelenebilir ki, bu durum Recep Tayyip Erdoğan'a aşık olduğunu ilan eden Ethem Sancak tarafından sözel olarak da ifade edilmiştir.

İktidarın yanına yöresine yerleşmenin siyasi sonuçları olduğu gibi başka kazanımları olduğunun temel örneklerinden bir tanesi Tank Palet Fabrikası'nın Ethem Sancak'ın BMC firmasına peşkeş çekilmesi olmuştu. Hatta fabrikanın yüzde 49'unun Katarlılara devredilmesi "yerlilik ve millilik" söylemini dilinden düşürmeyen AKP iktidarının en büyük riyakârlıklarından birisini ortaya çıkarmıştı. Bugün Ethem Sancak "eski yuvası" olduğu bilinen Vatan Partisi'ne döndü ve siyasete orada devam ediyor. Dönüşten önce yaptığı ve AKP'yi işaret eden "Biz Amerikan desteğiyle iktidara geldik" sözü AKP'de infial yaratınca istifa etmek durumunda kalmış ve Vatan Partisi'ne katılmıştı.

Bir Garip Nedim Şener

Geçmişte FETÖ'nün hedefinde yer alan ve sürecin sonucunda AKP'nin destekçisi haline dönüşen aktörlerden bir tanesi de gazeteci Nedim Şener. Normal koşullar altında Türkiye'nin temel sorunu olan rejim değişikliği konusunda bir kelam laf etmeyen ama mesele "milli çıkarlar" hamaseti olunca mangalda kül bırakmayan örneklerden biri olan Şener de uzun süredir yeni yetmez ama evetçi bir çizgide durmaya devam ediyor. Başka gündemlerde olduğu gibi Tank Palet fabrikasının satışı gündeminde topa girerek AKP fedailiğine soyunan Şener'in son tartışması ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile olmuştu. FETÖ karşıtlığı bahsinde mangalda kül bırakmayan Şener hakkında Özel, 9 Ağustos 2011 tarihinde cezaevinde tutukluken kendisiyle görüştüğünü ve Şener'in kendisine "Benim cemaat ile, Fethullah Gülen ile bir sorunun yok, bir problemim yok" dediğini aktardı.

Bu örnek de celladına aşık olanlardan bir tanesinin örneği olarak karşımızdadır. FETÖ'nün hedeflediği rejime karşı çıktığını söyleyen ama AKP eliyle kurulan istibdat rejimine payanda olan bir örnekle karşı karşıyayız.

AKP'ye Karşı Olmakla Akıl Vermek Arasındaki Çizgi

Bu çizginin belirsiz olduğu ve özellikle son dönemde yeni yetmez ama evetçi çizgide yer alan Odatv de bu alandaki önemli örneklerden bir tanesini oluşturuyor. Millilik ve gayri millilik ayrımında AKP'ye destek veren, kimi zaman Millet İttifakı'na ayar ya da akıl vermeye çalışan Odatv her ne kadar kendisini siyasetler üstü gibi göstermeye çalışsa da, AKP iktidarının hamaset siyasetinin sol mahalledeki propaganda aracı olarak görev üstlenmiş gibi görünmektedir. İstiklâl Caddesi'ndeki bombalı terör eyleminden sonra AKP'nin herhangi bir yayın organı gibi pozisyon alan, meseleyi sermayenin ve emperyalizmin çıkarlarından soyutlayarak sadece milliyetçi bir hamasete indirgeyen bu çizgi yukarıda bahsettiğimiz genel çerçevenin bir tarafını oluşturmaktadır.

Yine benzeri şekilde meseleyi AKP'nin hamaset siyasetine indirgeyen ve bu bağlamda siyasetteki yolculuğunu aslında noktalandığını söyleyebileceğimiz Mehmet Ali Çelebi'ye ise bizim söyleyecek çok da sözümüz bulunmuyor. FETÖ'nün kumpas davaları, Türkiye'nin son yirmi yılındaki büyük mücadeleler, yaşanan haksızlıklar hesaba katıldığında kökeni TSK olan bu şahsiyetin ve eşinin, Tayyip Erdoğan tarafından çocuk meselesi üzerinden neredeyse aşağılanması, AKP iktidarının kendi payandalarına nasıl baktığının en temel göstergesi olarak ortaya çıkmıştır.

Halk Yoksulluk İçinde, Paralar Diyanet'e!



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet'in 2023 bütçesinin 35 milyar 910 milyon liraya çıktığını açıkladı. MİT'in 2023 yılı bütçesi ise 7 milyar 729 milyon 120 bin lira oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021'de 13 milyar lira bütçesi olan Diyanet'in 2023 bütçesinin 35 milyar 910 milyon liraya çıktığını açıkladı.

Oktay, "Başkanlığın 2021 yılı kesin hesap gideri 13 milyar 39 milyon 381 bin liradır. 2022 yılı ödeneği 22 milyar 926 milyon 786 bin lira olup 2023 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı, yüzde 56,6'lık artışla 35 milyar 910 milyon 653 bin lira olarak öngörülmüştür" ifadelerine yer verdi

Oktay şu ifadelere yer verdi:

"Dini, manevi ve ahlaki değerleri canlı tutmak amacıyla din hizmeti sunan Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği hizmetlerle daima toplumun yanında yer almaktadır. Başkanlık, toplumun her kesimine yönelik toplamda 384 kitap, 21 farklı dilde 222 eser, 776 e-kitap ve benzeri yayınları milletimizin ve insanlığın hizmetine sunmuştur. 2023 yılında gençlik ve aile, sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri, göç ve manevi destek faaliyetlerinden zekat ve kurban hizmetlerine varınca-ya kadar pek çok alanda faaliyet gösterilmeye

devam edilecektir. Başkanlığın 2021 yılı kesin hesap gideri 13 milyar 39 milyon 381 bin liradır. 2022 yılı ödeneği 22 milyar 926 milyon 786 bin lira olup 2023 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı, yüzde 56,6'lık artışla 35 milyar 910 milyon 653 bin lira olarak öngörülmüştür."

MİT'in bütçesine ilişkin ise:

"2021 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na toplam 3 milyar 115 milyon 407 bin lira ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödeneğin yüzde 99,98'ine tekabül eden 3 milyar 115 milyon 14 bin lirası kullanılmıştır. Kesin hesap giderlerinin yüzde 53'ü personel giderleri olup, geri kalanını sermaye giderleri ve mal ve hizmet alımları oluşturmuştur. Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın 2022 yılı ödeneği 5 milyar 176 milyon 92 bin lira olup, 2023 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde 7 milyar 729 milyon 120 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Halk Yoksulluk İçinde

Uzun bir süredir sağlık, eğitim, barınma sorunlarıyla karşı karşıya kaldığımız bu dönemlerde en temel gıda ürünlerine daha her gün yapılan

zamlarla Türkiye'de halk açlık sınırının da ötesine geçmiş durumda. Böylesi bir tabloda Diyanet'e ve MİT'e ayrılan bütçeler bir kez daha halkın yok sayıldığının kanıtı oluyor. 20 yıldır dönüştürülen sağlık hizmeti ile halk hastaneye gitmeye, gitse bile eczaneye gitmeye korkar hale gelmiş durumda. Eğitimin piyasalaşması ile öğrenimini sonlandıran ya da hiç başlayamayan çocuklarımız için reva görülen ise usul, çıraklık eğitimi adı altında ucuz işgücüne katılmalarını sağlamak oluyor. Kışın başlaması ile ısınma, barınma artık çok büyük bir problem haline geldi. Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ısınmanın lüks haline geldiği bu dönem çeşitli salgın hastalıklara da kapı arılıyor. Kısaca halkımızın insanca yaşaması her noktadan kısıtlanıyor. Bugün düzen siyasetinin gösterdiği tek çözüm ise minnet etmekten, şükürcülüğten, kadercilikten ve elbette bunun aracı olarak Diyanet'i beslemekten geçiyor. Cumhurbaşkanının yaptığı 20 yıldır sineye çeken Millet ittifakının bileşenleri de bu sürecin adım adım örülmesinde başat rol oynuyor. İnsanca bir yaşamın ancak ve ancak sosyalist bir programla gerçekleşeceği ise her geçen gün netlik kazanıyor.

Ücretin geç ödeniyorsa

Maaşın verilmiyorsa

Sigortan yatmıyorsa

Sigortan eksik yatıyorsa

Kıdem tazminatın yoksa

Fazla mesailerin ödenmiyorsa

Asgari geçim indirimini ödenmiyorsa

Mobinge, baskıya, tacize uğradıysan

İş güvenliğine aykırı şekilde çalıştırılıyorsan

YALNIZ DEĞİLSİN



0 850 255 07 10

Alo İşçi Dayanışma Hattı

sınıf tavrı

TACIZCİ ZİHNİYETE ÜNİVERSİTELERDE GEÇİT YOK!

BÜLENT ARI ÜNİVERSİTEDEN DEFOL!



Istanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde görev yapan Bülent Arı'nın, Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan bir kadın akademisyenin odasını basarak tehdit ettiği ve sözlü tacizde bulunduğu, bunun üzerine gözaltına alınarak ardından serbest bırakıldığı basında yer almıştır.

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında "Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güven-dim" diyen Bülent Arı'nın zihniyeti gericiğin ve AKP'nin zihniyetiyle bir ve aynıdır.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan, tacizcileri, tecavüzcüleri ve katilleri iyi hal indirimleriyle ödüllendiren, kadın ve erkeğin eşit olması fitrata aykırıdır diyen, haklarını savunan kadınlara sürtük diyen, kadınları eve, gençliği gerici tarikat ve cemaatlerin yurtlarına kapatan AKP iktidarı, Bülent Arı gibi tacizcilere güç vermekte ve kadınları toplumsal hayattan soyutlamaktadır. Bugün kadınlara yönelik saldırının altında sermaye düzeni ve onun temsilcisi AKP iktidarının gerici, kadın düşmanı politikaları yatmaktadır.

Bir kadın akademisyenin üniversitede, Profesör sıfatıyla görev yapan başka bir akademisyen tarafından sözlü taciz ve tehditlere maruz kalması ise üniversitelerin geldiği durumu gözler önüne sermektedir. Üniversitelerin bilim, aydınlanma ve üretimle gündeme gelmesi gerekirken tacizle, faşist saldırılarla, kürsülerde kendine yer bulan gericilikle gündeme gelmesi AKP iktidarının ve sermaye düzeninin üniversitelere saldırılarının sonucudur.

Tüm bunlara rağmen ise ne kadınlar ne de gençlik sinmiş ve boyun eğmiştir. Eşit ve özgür bir yaşamın mücadelesini yükselten kadınlar tacize, tecavüze, cinayetlere, gericiliğin kur-

duğu baskıya rağmen sokaklarda, fabrikalarda, plazalarda, üniversitelerde, hayatın her alanında insanca yaşamı savunmakta ve öne çıkmaktadır.

Üniversiteli gençlik de gericiliğe, kadın düşmanlarına, üniversitelerin AKP'nin arka bahçesi haline gelmesine karşı yürüttüğü mücadeleyi bugün de sürdürmektedir. Dün pedofili savucusu Bedri Gencer'e Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, atanmış rektör Melih Bulu'ya karşı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin verdiği yanıt bugün de İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından tacizci Bülent Arı'ya verilecektir.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak okul yönetimini ve YÖK'ü uyarıyoruz!

Bülent Arı hakkında soruşturma açılmalı ve gerekli disiplin süreci işletilmelidir. Kadınları tehdit eden ve sözlü tacizde bulu-

nan Bülent Arı'yı üniversitemize kabul etmeyeceğimiz ve bu yapılanların üstünün örtülmesine izin vermeyeceğimiz bilinmelidir.

Tüm İstanbul Üniversitesi öğrencilerini kadınların insanca yaşam mücadelesine sahip çıkmaya, gericiliğe ve kadın düşmanlığa karşı sesini çıkarmaya, üniversitelerin bilimin ve aydınlanmanın merkezi haline gelmesi için mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.



Mikail Eroğlu yoldaşı kaybettik

Türkiye Komünist Hareketi üyesi Mikail Eroğlu yoldaşımızı sonsuzluğa uğurladık. 1950 yılında Adana'da doğan yoldaşımız, 1970'li yıllardan itibaren komünist mücadele içinde yer alan devrimci bir öğretmendi. 12 Mart'tan sonra TÖB-DER'in kuruluşunda yer alan ve 12 Eylül'e kadar Birlik Dayanışma grubunda mücadelesine örgütlü bir şekilde devam eden Mikail ağabeyimiz, hep örgütlü mücadeleden yana olan ve Parti'nin likidasyonuna direnen kadrolar arasında oldu. Partimiz saflarında Dağca'da mücadelesini sürdüren Mikail Eroğlu yoldaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

**Ailesinin, dostlarının ve tüm yoldaşlarının
başı sağ olsun.
Anısı mücadelemizde yaşayacaktır.**



İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil:

Kadınlar fetvalarınıza sığmaz, yasaklamalarınıza ve gerici politikalarınıza boyun eğmez



“ Kadınların yaşam hakkı için dahi mücadele etmek zorunda bırakıldığı böylesi bir tabloda AKP iktidarı aldığı bu yasaklama kararı ile kadınların eylemlerinin başkalarının hak ve özgürlüklerini tehlikeye düşürme olasılığından bahsedebiliyor. Bunun akılla izahı yok.

”

2 5 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için Kadıköy’de yapılmak istenen basın açıklamalarına polis müdahale etti. Müdahaleler sırasında çok sayıda kadın gözaltına alındı.

Polisin engellediği eylemlerden birisi de saat 14.00’te Süreyya Operası önünde buluşma çağrısı yapan İlerici Kadınlar Derneği’nin (İKD) basın açıklaması oldu. Kaymakamlığın aldığı yasak kararını gerekçe göstererek açıklamaya izin vermeyen polis, İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil ve Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek’in de aralarında bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere götürüldükleri Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde akşam saatlerine kadar tutuldu. 23 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Yenil, basın açıklamasının engellenmesine ve gözaltılara yönelik gazetemize konuştu. Kadıköy Kaymakamlığının kararının ibretlik olduğunu vurgulayan Yenil şunları söyledi:

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Dolayısıyla dün İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirmek istediğimiz basın açıklamamız hukuksuz bir şekilde yasaklandı. Dernek yöneticilerimiz ve üyelerimizle birlikte gözaltına alındık. Kadıköy Kaymakamlığı yukarıdan geldiği anlaşılan talimatlarla akıl almaz bir yasaklama kararı yayınlamıştır. Gerçekten karar ibretlik ve bugünün AKP rejimini çok net

özetliyor.

Karar gerekçesinde diyor ki Kaymakamlık, kadınların şiddete karşı sokakta sözünü söylemesi halinde ‘toplumda infial uyandıracak, milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebileceğinden ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceğine dair kuvvetli delil ve bilgiler elde edilmiştir.’

Yasaklamanın amacını ise yapılması muhtemel eylemlerin devletin ulusu ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene aykırı olabileceği veya hak ve özgürlüklerinin korunması’ olarak tanımlıyor. Bu karar AKP’nin kurduğu istibdat rejiminin akıl dışı, gerici ve baskıcı karakterini tanımlıyor. Bakın bu ülkede neredeyse her gün bir kadın cinayeti işleniyor. Bu ülkede AKP iktidarı döneminde en az 7 bin kadın katledilmiş. Bu ülkede kadınlar evde, sokakta, işyerinde, şiddete, tacize maruz kalıyor. Ve kadınların yaşamlarının bir kabusa döndüğü bu tablo karşısında AKP iktidarı ne yapıyor, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde taraf devletlere önemli yükümlülükler getiren İstanbul Sözleşmesi’ni yine hukuku ayaklar altına alarak bir kararname ile iptal ediyor. Şimdi yetmez diyorlar 6284 sayılı kanunda tartışma konusu yapıyor. Kadınlar öldürülüyor, şiddete uğruyor mahkemeler tahrik var diyerek, iyi hal indirimi uygulayarak saldırganları yarım kalan işini tamamlasın diye salıveriyor. Kadınların yaşam hakkı için dahi mücadele etmek zorunda bırakıldığı böylesi bir tabloda AKP iktidarı aldığı bu yasaklama kararı ile kadınların eylemleri-

nin başkalarının hak ve özgürlüklerini tehlikeye düşürme olasılığından bahsedebiliyor. Bunun akılla izahı yok.”

Kadınlara da çağrıda bulunan Yenil “Gericiliğe, sömürüye, şiddete, cinsiyet ayrımcılığına karşı gelin eşit, özgür, laik bir ülkeyi hep birlikte kuralım” diyerek şunları kaydetti:

“Biz AKP iktidarının amacını çok iyi biliyoruz. Kurdukları bu gerici istibdat rejimine bütün toplumun koşulsuz itaat etmesini istiyorlar. Bu sömürü çarkının dönmesi için emekçileri, kadınları, gençleri sindirmek istiyorlar. Ancak bu çabaları nafiye. Her zaman söylüyoruz, biçtiğiniz bu gömlek bu topluma dar gelir. Kadınlar fetvalarınıza sığmaz, yasaklamalarınıza ve gerici politikalarınıza boyun eğmez.

Dün, bu gerçeği bir kez daha ilan etmek için İstanbul ve İzmir’de sokağa çıktık. Ankara’da Sosyalist Güç Birliği bileşenleri ile alandaydık. Gaziantep’te, Antalya’da üye ve dostlarımızla bir aradaydık.

İlerici Kadınlar Derneği geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluna ve mücadelesine devam edecektir. Buradan bir kez daha kadınlara çağrımızdır; gericiliğe, sömürüye, şiddete, cinsiyet ayrımcılığına karşı gelin eşit, özgür, laik bir ülkeyi hep birlikte kuralım.”

Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek

**Böyle bir Türkiye'ye alışmayacağımız
gibi bu istibdat rejimini de
değiştireceğiz**

“ Tekerek, “İktidar kadınların, işçilerin, gençlerin susmasını istiyor. Bir tek onlar konuşacak! Biz böyle bir Türkiye'ye alışmayacağımız gibi bu istibdat rejimini de değiştireceğiz” dedi.

2 5 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için Kadıköy'de yapılmak istenen basın açıklamalarına polis müdahale etti. Müdahaleler sırasında çok sayıda kadın gözaltına alındı.

Polisin engellediği eylemlerden birisi de saat 14.00'te Süreyya Operası önünde buluşma çağrısı yapan İlerici Kadınlar Derneği'nin (İKD) basın açıklaması oldu. Kaymakamlığın aldığı yasak kararını gerekçe göstererek açıklamaya izin vermeyen polis, İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil ve Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek'in de aralarında bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere götürüldükleri Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde akşam saatlerine kadar tutuldu. 23 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Tekerek basın açıklamalarının engellenmesine dair Cumhuriyet.com.tr'ye konuştu. Aysel Tekerek “Kadıköy Kaymakamlığı'nın 'mili güvenlik' gerekçesiyle yasakladığı basın açıklamamız emniyetin engeline ve gözaltı sürecinde de kadına şiddete dönüştü” dedi.

Tekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir iktidar düşünün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yapılacak açıklamaları 'milli güvenlik sorunu' kabul ediyor.

Bu AKP'nin kadın düşmanlığının ispatı değil de nedir? İktidarın istediği bir Türkiye var. O Türkiye'de kadınların, işçilerin, gençlerin susması isteniyor. Bir tek onlar konuşacak! Biz böyle bir Türkiye'ye alışmayacağımız gibi bu istibdat rejimini de değiştireceğiz”

Gözaltı sürecinde kötü muameleyle karşılaştıklarını da belirten Tekerek, “Ters kelepçe ile arkadaşlarımız yaklaşık on saat tutuldu. Bilinçli bir şekilde işlemler yavaş tutuldu. En temel hak olan tuvalet ve su gibi ihtiyaçlar avukatlarımızın mücadelesi ile verildi. Ortaçağ zihniyeti budur işte. İfade özgürlüğü yok, insan hakları yok...” dedi. Tekerek sözlerini “Tekrar ediyorum kadınlar bu kaba sığmaz” vurgusuyla tamamladı.

