

HAFTALIK SIYASİ GAZETE

# SOSYALİST CUMHURİYET

SAYI: 253 / 11 Ekim 2022 - 5 TL

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ'nden  
EŞİTLİK, YURTTAŞLIK VE  
ÖZGÜRLÜK İÇİN LAİKLİK  
BİLDİRGESİ

S.16

BAŞYAZI

Sayfa 2

Mesele Rejim  
Tartışmasıdır!

GÜNDEM

Sayfa 7

"Sansür Yasası": Kimin  
Gerçeği?

# Laikliğe sahip çıkalım!





BAŞYAZI

# Mesele Rejim Tartışmasıdır!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği ve türbanın kamuda serbestiyetine yönelik yasallaştırma girişimi, siyasetin ve ülkenin geleceği tartışmalarının bam teline vurmuştur.

Yürütülen tartışmaların özeti, ülkenin geleceğine yönelik politik ve toplumsal tasavvurların ne olduğunu, bütün düzen aktörlerinin niyetini, kimliğini ve hedeflerini açığa çıkaran bir turnusol kâğıdı işlevi görmüştür.

CHP lideri, "toplumun kanayan yaralarını artık kapatalım" söylemi üzerinden attığı bu adımı meşrulaştırmaya çalışırken "iktidara gelirse CHP türbanı yasaklayacak" şeklinde AKP'nin ve siyasal İslamcılarının elindeki silahı almak istediğini söylemiştir. İşin bir boyutu seçimlere yaklaşırken CHP'nin taktiği olarak görülebilir. Ancak bu taktik çok tehlikeli bir sürece kapı aralamıştır. CHP'nin Millet İttifakı bileşenleriyle adaylık pazarlığının bir unsuru olarak gündeme getirilen bu adım, ülkenin kanayan yaralarını kapatma siyasetinin ne olduğunu da tartışmayı gerekli kıyor. "Türban" ülkenin kanayan yarası mıydı? Yoksa asıl sorun rejim sorunu mudur? Son 20 yıllık AKP iktidarının ve

bütün köşe taşlarını yerleştirmenin yolunu açmak için kullanacaktır. Buna geleceğiz; ancak siyasal İslamcılar, bütün kanatlarıyla, bu adımı bir demokrasi ve barış söylemi içinde gündeme getirip aslında 20 yıllık AKP'nin laiklikle ve Cumhuriyetle hesaplaşmalarının noktasını koyma gayreti içinde olacaktırlar.

AKP, her zaman gizli gündemlere sahip bir parti olmuştur. AKP'nin ittifaklar siyaseti, AKP'nin süreci ne kadar iyi okuduğunun göstergesi değil, ilkesiz ve oportünist bir politik kimliği ayakta tutan "omurganın" gizli gündeme sahip olmakla doğrudan ilişkili olduğunun göstergesidir. AKP, kendi gizli ajandasını adım adım hayata geçirmek için her yolu mubah gören bir partidir. İktidardan önce Soros'la görüşür, bugün Soros düşmanı kesilebilir. Dün liberallerle kol kola durur, bugün liberalleri hapse atabilir. Dün kavmiyetçi dediği Bahçeli ile bugün yan yana gelmekten çekinmez. AKP'nin siyasi tarihindeki ittifaklar bileşeni AKP'nin politik başarısı değil, AKP'nin gizli ajandasının gücünden gelmektedir. Çünkü iktidar, Türk İhvinciliğine yaramaktadır ve her türlü ittifak, "dava" için sorun edilmemektedir. İttifak bileşenleri bile AKP'nin

diktatörlüğüdür. AKP, ranttır, yağmadır, talandır, rüşvettir, yolsuzluktur, mafyadır, çetedir ve sömürdür! AKP'nin gerçek kimliğinin örtüsü din yani türban olmuştur!

Bugün türban üzerinden yürütülen tartışma, insan hakları ya da inanç özgürlüğü çerçevesinin çok ötesindedir. Kaldı ki, insan hakları ve inanç özgürlüğü söz konusu edilecekse AKP'nin sicili kapkaranlıktır! Nefret dili, kendisi dışındaki herkesin düşman sayıldığı hain, müptezil, sürtük, ayyaş, zillet kavramlarıyla her gün kendisini dışa vurmaktadır. AKP'nin dayandığı tarikat ve cemaatlerin ırkçı ve faşist dillerini yazmaya bile gerek yok.

Bugün türban üzerinden yürütülen tartışma, bu anlamıyla bir siyasal tartışma ve rejim tartışmasıdır. Bu siyasal mücadelenin bir tarafında AKP tarafından temsil edilen ya da AKP şemsiyesi altında bulunan siyasal İslamcılıktır. Meseleyi böyle koymadan, liberallerin dar gözlüğü ile meseleyi kişi hürriyeti ya da inanç özgürlüğüne indirgemek tam bir körlüktür! Bugün istibdat rejiminden, tek adam yönetiminden, baskı, hukuksuzluk, adaletsizlik ve demokrasi eksikliğinden bahsediyorsak,

“  
40 yıldır İran İslamcı rejiminde insanlar artık yeter ve dini kurallara göre örtünmeye hayır derken, 20 yıllık Türkiye'nin siyasal İslamcılarının iktidarında CHP, türbana resmiyet kazandırıyor!

Türkiye'nin siyasal İslamcılıkla sorunu, doğrudan bir rejim sorunu olarak ele alınmadığı takdirde kılıf kıyafet üzerinden yapılan tartışmaların ayakları havada kalacaktır. Kaldı ki türban sorunu, siyasal İslamcılarının ve AKP karşı-devriminin siyasal simgesi olarak kullanılırken...

40 yıldır İran İslamcı rejiminde insanlar artık yeter ve dini kurallara göre örtünmeye hayır derken, 20 yıllık Türkiye'nin siyasal İslamcılarının iktidarında CHP, türbana resmiyet kazandırıyor!

CHP lideri tarafından atılan bu adıma ilk destek, AKP'nin eski paydaşlarından geldi. Abdullah Gül, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi liderlerinin destek açıklamaları, Bülent Arınç ve eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından verilen destekle devam etti. Yine benzer bir destek 'yasal ya da anayasal düzlemde bu açılımı destekleriz' sözleriyle HDP'den geldi. AKP ise, Kılıçdaroğlu'nun attığı bu adımı anayasal değişikliğe taşımak için fırsat olarak görürken özünde kurduğu rejimin

nasıl bir parti olduğunu göstermeye yeter de artar bile. Liberaller, milliyetçiler, ulusalcılar, Kürt siyaseti şeklinde liste oluşturabilirsiniz. Yollar ayrılınca da liberalleri, Kürt siyasetçilerini ya da ulusalcıları hapsedmek işten bile değildir. AKP'nin bu yeteneğine değinilmesi aynı zamanda ittifakın diğer kanadında bulunan kesimlerin politik öngörüsüzlüklerini de ifade eder; ancak bu işin başka bir boyutu. Hasılı, ifade etmek istediğimiz, AKP'nin İran'a bakıp "bakın biz 20 yıldır kimsenin kılıf kıyafetine karışmadık" sözünün güvenilir ve tutar yanı yoktur. Fırsatını bulamadılar. Ancak CHP liderinin son adımı, AKP açısından yeni bir mevzi olacaktır.

Konu gerıcilik ve siyaset olunca AKP'nin dinci kimliğine yapılan vurgu, asla AKP'nin sınıfsal kimliğinden ayrı ve bağımsız ele alınmamalıdır. AKP, sermaye sınıfının çıplak diktatörlüğünü temsil eden bir parti olarak çıplaklığını din örtüsü ile kapatan bir partidir. Bu açıdan AKP'nin "dava"sının ideolojik söylemi İslamcılık ise yanına kocaman yazılması gereken bir başka şey de sermaye

mafya, çete, yağma ve ranttan şikâyet ediyorsak AKP eliyle kurulan rejimi ve siyasal İslamcılığı merkeze koymak durumundayız!

Ülkemizde siyasal İslamcılığın kökleri eskidir. Ancak siyasal İslamcılığın son 80 yıldır dünyada emperyalizmin bir aparatı olarak kullanıldığını büyük harflerle belirtmek gerek. Bu bir yana, Türkiye'de siyasal İslamcılık ise hep bir retorik siyaseti ola gelmiştir. "Taksim'e cami, Ayasofya camidir, Abdülhamit ulu hakan, Vahdettin'den kahraman, zulüm gören türban, faiz haram"! Faiz haram denilip nasıl bir rant, yağma ve yolsuzluk düzeni kurulduğu herkesin malumu. Öte yandan, Taksim'e cami yapılmıştır, Ayasofya camiye dönüştürülmüştür, Abdülhamit ismi devlet kurumlarına verilmiş, Vahdettin aklanmış, türban ise kamu yönetimine fiili olarak sokulmuştur. Bugün İslamcı retorik bütün başlıklarıyla yaşama geçerken, İslamcılık gerçeği ise istibdat rejimiyle sonuçlanmıştır. İslamcılığın siyasi retorik başlıklarının ülkenin ve emekçilerin kurtuluşuna hizmet etmediği, "Huzur İslam'da"

ve "Adil Düzen" sloganlarının içi boş söylemlerden ibaret olduğu bugünkü gerçeklik fazlasıyla ortaya koymaktadır.

CHP lideri tarafından gündeme getirilen türbana yasallık kazandırma girişimi, AKP'nin Alevi açılımıyla birlikte ele alındığında bir seçim yatırımı olmanın ötesinde Türkiye'nin din temelli bir rejime gidişatının önündeki bir engelin daha aşılması olarak görmek gerekmektedir. Bir sonraki adımda "inanç özgürlüğü" adıyla tarikat ve cemaatlere yasallık getirilmeyeceğinin garantisi yoktur. Alevilere yönelik adımın hemen sonrasında böylesi bir adımın "tekke ve zaviyeler hakkında kanunun" ilgasıyla birlikte gündeme gelmesi olasıdır.

AKP eliyle kurulan rejim liberallerin deyişleriyle İkinci Cumhuriyet kavramıyla açıklanabilir mi? Bir tarafla evet. Birinci Cumhuriyet karşıtlığı üzerinden kendisini var eden liberalizm ve gericilik, 1923 Cumhuriyeti'nin yerine yeni bir rejimi birlikte kurmuşlardır. Dinci gericilik politik ayağını, liberalizm ise ideolojik payandallığını üstlenmişti. Bugün türbana resmiyet kazandırma adımı, özünde "ikinci Cumhuriyetin" yerleşmesinin adımlarından birisi olarak tarihe not düşülmelidir. Bu gündem, aynı zamanda, CHP liderinin bir başka yanlışıyla yürütülmüştür: Türban ve başörtüsünü eşitleyen bir dil, İhvacı geleneğin siyasal simgesi olan türban ile kültürel bir öge olan başörtüsü arasındaki ayrımı ortadan kaldıran, siyasal İslamcılığa yeni bir alan daha açmıştır. Biliyoruz ki, ülkemizde kadınların kılık kıyafeti hiçbir zaman yasaklanmadı ve tarihsel ve kültürel örtünme biçimleri de bu toplumda hiçbir zaman yasak kapsamına alınmadı. Tartışmanın özünde yatan olgu şuydu: Laik bir devlette, kamu hizmeti görenlerin dini bir simge taşıması meselesiydi. Cüppeli ya da çarşafı hakim, polis, subay, psikolog vb. bir görüntü ve olgudan bahsediyoruz! Bugün, dini kimliğini ön plana çıkaran bir yargının, 'görüntüsü böyle ise zihniyetinin ne olacağı belli' bir durumda medeni kanuna riayet edeceğinin garantisi nedir? Medeni hukuka göre mi yoksa "inancı gereği" şeri hükümlere göre hukuku yorumlayacağını nasıl açıklayacağız? Mesele elbette tek başına kılık kıyafette değil, mesele kılık kıyafetin bir sonuç olarak ortaya çıktığı gericiliğin ve bu zihniyetin devleti ele geçirmesindedir!

O yüzden laikliği yeniden tartışmak gerekiyor. İnsanların inançlarına göre yaşaması başka bir şey, inancını devlete ve kamu yönetimine dayatması ise başka bir şeydir. Bugün türban tartışmasının özünde bu dayatma, laikliğin tasfiyesinin türban üzerinden gündeme getirilmesi vardır. Türbanın,

sınıfsal ve siyasi olarak ise neyi örttüğünü söylemeye gerek bile bulunmuyor!

Bütün bu tartışmalar ise, yanı başımızdaki İran gerçeği görmezden gelinerek yapılıyor. Dikkat ediniz: Sağ basında hiçbir kalem İran üzerine tek bir laf bile etmiyor. Çünkü İran'daki gerçek, din devleti ve gerici şeriat rejiminin somutlanması olarak faşist rejimleri aratmayan bir baskı ve polis devletine dönüşmüş olmasıdır. Ama daha ötesi artık toplumun bu karanlıkta ve dini kurallara göre yaşamak istememesidir. Bugün türbanı dayatanlar, yarın herkese türbanı dayatacaklardır; kimsenin şüphesi olmasın! Gericilikten demokrasi ve insan hakkı beklemek ise ya cehalet ya da gaflettir.

Benzer biçimde Millet İttifakı'nın öncüsü CHP bile bugüne kadar İran konusunda somut tek bir laf bile etmemiştir. Kadınların kılık kıyafetine karışılmasının demek dışında. Aynı tez bugün Kürt siyaseti tarafından da dile getirilmektedir. HDP meseleyi önce milliyetçilik üzerinden ele alıp "saçını kesme eylemleri yaparken" hiçbir zaman gericilik ve laiklik kelimesini ağzına almamış, daha doğru deyişle bunu merkeze koymamış, sorunu kadınların nasıl isterlerse öyle yaşamasına bağlamıştır. Ancak mesele kadınların giyim kuşam tercihi değildir, mesele bizzat dinci gericilik tarafından dayatılan baskı ve örtünme zorunluluğudur! Mesele siyasi-dir, mesele rejim meselesidir! İranlı kadınlar devrim istemektedir! Meseleyi kadınların giyim kuşam tercihine indirgerek, kişisel özgürlükler üzerinden siyaset yapmaya kalkışmak, İran rejimini ve niteliğini karşıya almamak anlamına gelir!

Ortada duran türban ve rejim diyalektikidir! Hem İran'da hem de Türkiye'de. Örtünme ya da türban tartışması İran'da bir rejim sorunudur! Türkiye'de ise kurulan rejimin yolunu açan bir siyasal simgeye verilen cevaz olarak rejimin yerleşmesine hizmet dışında bir anlama gelemez. Türkiye'de verilmeyen direnç, İran'ın geçtiği yola çıkar!

Madem istibdat rejimi var, siyasal İslamcılıktan ayrı ele alınabilir mi? Türbanı da siyasal İslamcılıktan bağımsız düşünmek mümkün müdür? Eğer söz konusu inanç özgürlüğü ise din derslerinin zorunlu olmaktan çıkması başa yazılmalıdır. Bunun mücadelesi verilmeden inanç özgürlüğünden bahsetmek inandırıcı ve samimi değildir!

Peki bugün ülkemizin gerçeği nedir? Tarikat ve cemaatlerin politik ve "kültürel" iklimi belirlediği birçok il ve ilçemizde oruç tutmayanların, saçını uzatan ya da top sakal bırakan gençlerin, kadınların değil erkeklerin şort tarzı pantolon giydiği için

"bile" dövülebildiği sır mıdır? Hangi özgürlük?

Sıkça yazdığımız bir tespiti burada bir kez daha belirtmeliyiz. CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı, bugün AKP rejimiyle hesaplaşmayı değil, AKP eliyle kurulan rejiminin tadilatına, başka bir sözcükle ifade edeceksek restorasyonuna soyunmuştur. Güçlendirilmiş parlamenter rejim ortaklığı, özünde CHP eliyle ülkenin merkez sağının yeniden inşasından ibarettir. CHP liderinin türban açılımı, cumhurbaşkanlığı pazarlığının bir unsuru olarak gündeme getirilirken CHP'nin ortanın solundan merkez sağa kayışının da göstergesi olmuştur. Bu süreç, CHP'nin sağa kayışı kadar, liberalizm tarafından pompalanan sulandırılmış laiklik girdisiyle de doğrudan ilgilidir. Özgürlükçü laiklik kavramı ile dinci gericiliğe verilen prim, bugün tarikat ve cemaatlerin devleti ele geçirmesine yol açmıştı. Şimdi yeni bir aşama daha bizzat AKP rejimi tarafından geçilmeye çalışılmaktadır.

Meseleyi inanç özgürlüğü ya da kılık kıyafet düzeninden çıkarmak gerek. Sorunun doğru tespiti aynı zamanda politik mücadelenin yolunu da çizecektir. Bugün AKP rejimi olarak kodladığımız 20 yıllık karşı-devrim, kapitalist düzende bir burjuva iktidar olarak özgün bir yere sahiptir. Bu özgürlüğü yok saymak 20 yıldır Türkiye'de yaşanan dönüşümleri yok saymak anlamına gelir. AKP eliyle "yeni bir Türkiye" inşa edilmiştir. Kurulan tek adam rejimi, sermayenin çıkarlarını merkezileştiren, emek düşmanı, emperyalizmin taşeronluğunu üstlenen ve bunu dini bir ideolojik kılıfla örten açık bir sermaye diktatörlüğüdür! AKP eliyle gerçekleştirilen 20 yıllık dönüşüm, AKP'nin istibdat rejimidir. "Post-modern" dinciliğin, dini referanslarla kurduğu istibdat rejiminin simgesi ise türbandır!

Ülkemizin kanayan yarası türban değildir. Ülkemizin kanayan yarası Soma'dır, Sivas'tır, Ankara Gar Katliamı'dır, Suruç'tur, kadın cinayetleridir, tarikatlardaki istismar vakalarıdır! Gericilik bir rejimden Alevilerin eşit yurttaşlığını, milliyetçi bir hükümetten Kürt sorununda çözüm, İhvacı bir rejimden sığınmacılar sorununun çözümünü, NATO'cu bir iktidardan faşist ve gladio artıklarının katliamlarının hesabının görülmesini, beşli çeteyi besleyenlerden emekçilerin haklarını almasını beklemek mümkün değildir!

AKP eliyle kurulan rejime karşı mücadele edilir, müzakere değil!

Kanayan yaraları kurutmak için devrimden aşağısı kurtarmaz.





# AKP'nin Cemevi Açılımı: Bu Sefer Tutar mı?

Her seçim öncesi AKP tarafından yapılan, kendisine muhalif kesimlerin oyuna talip olduğu ama sonuçları itibarı ile tüm toplum kesimlerine samimiyetsiz gelen bu açılımlar ne kadar oya dönüşecek zamanla göreceğiz!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevilere yönelik açılımın detaylarını, Kadıköy Şahkulu Sultan Dergahı'nda "Cemveleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"nde kamuoyuna açıkladı. Erdoğan, Cemevi Başkanlığı kuracaklarını, cemevlerinin masraflarını karşılayacaklarını ve isteyen inanç önderlerine Cemevi Başkanlığı bünyesinde kadro verilebileceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamasında öne çıkanlar ise şu şekilde; "Alevi Bektaşî Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak Kültür ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen millî birlik beraberlik çalışması kapsamında, 1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar dinlendi. Alevi Bektaşî vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşî Kültür ve Cemevi Başkanlığı muhtarlıklara, belediyelere, derneklere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimi yürütecektir..."

Açılım konusunda farklı bir yorum ise Alevi Vakıfları Federasyonu Kurucusu Ali Kenanoğlu'ndan geldi.

Kenanoğlu, AKP'nin bu hamleyle "Alevileri kontrol altına almayı hedeflediğini" söylerken, "Bu AKP'nin projesi değil, devletin projesi" dedi. Bu sonuca neye dayanarak söylediğini açıklamasa da açılımın en geniş ve elle tutulur bir açılım olması bunu söyleme gerekçesi olarak okunabilir.

En başından beri hükümetin, Alevilerin temel taleplerine yönelik bir adım atabileceğini düşünmediklerini ifade eden Pir Sultan Abdal Derneği Genel Sekreteri İsmail Ateş ise, "Bizim taleplerimizi son derece iyi anlıyorlar ama bize şunu yapmaya çalışıyorlar. 'Biz size cemevi verdik' diye göz boyamaya çalışıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, "Alevi-Bektaşî Kültür ve Cemevi Başkanlığı" isimli bir yapı kurulacağını açıklamasının ardından Alevi kurumları Garip Dede Dergahı'nda bir araya gelerek açıklama yaptı.

Alevi kurumları adına Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Erçe, "Demokratik Alevi açılımı değil, darbe!" başlıklı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı

ğü paketin, Alevilere yönelik 'demokratik bir reform' paketi değil, tam tersine Alevilere anti demokratik bir saldırı olduğunu beyan ederiz. Demokratikleşme peşinde olanlar, öncelikle Alevi toplumuna, onların meşru kurumlarına kulak vermekle, onları muhatap kabul etmekle işe başlamalıdır. Biz, aşağıda imzası olan Alevi kurumları yıllardır her zaman diyaloga açık ve hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Ancak yıllardır olduğu gibi, görülüyor ki rejimin gözleri kör, kulakları sağır. Bu körlük ve sağırılık içinde "ben yaptım oldu" diyerek açıklanan her paket geleneksel, anti-demokratik, sağcı devlet refleksinden başka bir şey olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Alevi toplumunun bugüne kadar yapılan açılımlar sonucu tepkisini değiştirdiği pek görülmedi. Daha önceki açılımlar, Alevi varlığını kabul etme üzerine konuşlanmış bir durum söz konusu idi. Bu günkü açılım ile Alevileri daha fazla sisteme entegrasyonu sağlayarak ve "sermaye girişi" yaparak sistem ile bağlarını koparmadan sistem içinde kalmalarını sağlamak. Maaş, ödenek vb. kararlar ile uyum göstermelerini istemekten daha öteye gitmemektir. Çekilen acılar ne olursa olsun bunlara ikna olacak bir toplamında olacağını bilmek gerekiyor.

## Çorlu Tren Katliamında İlk Defa Adım Atıldı. İlk Tutuklama Kararı Çıktı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü'nde, 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen 'tren kazasında 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirmiş, 300'den fazla kişi ise yaralanmıştı.

Çorlu tren katliamı davasının 11. duruşması mahkeme salonuna dönüştürülen Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) görevli dört çalışanın tutuksuz yargılandığı dava devam ederken Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı altı TCDD çalışanı ve üç mühendis hakkında ise ek iddianame düzenledi. Bununla beraber sanık sayısı 13'e yükseldi.

Duruşma öncesi aileler Bulvar Yolu Santral Işıklar bölgesinde bir araya geldi. Aileler, tren katliamında yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarını taşıdı. "Adalet istiyoruz" yazılı pankart eşliğinde duruşmanın görüleceği yere yürüyen aileler "Hak, hukuk,

adalet, kaza değil cinayet", "Çorlu'nun hesabı sorulacak" sloganları attı.

Kazada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in annesi Misra Öz, dava öncesi açıklamalarda bulundu. Öz, "Çorlu tren katliamı davası aslında biz aileler için yeni başlıyor. Biz 1550 günden beri evlatlarımızın acısını çekiyoruz. Benim oğlum toprağın altında. Biz yine şaibeli bir davanın ortasına geldik. Adalet istiyoruz" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren katliamına ilişkin açılan dava, 11 Ocak 2023'e ertelendi. Davada, TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet" suçundan tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

İfadeler de ilginç olan ise davanın özeti konumunda olan bir ifadeydi. Yol kontrolörü Burhan Ortancıl,

"Branşim nedeniyle gerekli bilgiye sahip değilim, personel açığı sebebiyle bu görevi yaptım. Bu sebeple bana daha çok idari yönden görevlendirmeler yapıldı. Benim koordinasyon ve denetim yapma görevim yoktur" ifadelerini kullandı.

Bu ifadenin de ortaya çıkardığı gerçek, devlet ve TCDD'nin nasıl bir yapılanmaya gittiği, bu yapılanmada ne kadar kifayetsiz ve liyakatsiz insanların kuruma doldurulduğu, teknik bir konu olan işlerin ne kadar önemsiz kodlandığı ve bunlardan daha önemlisi TCDD'nin özelleştirme başlangıcı olan bir tarihte kurumu klasik bir kötü gösterme sürecinin başında olması, her şeyi net göstermesi açısından anlamlıdır. 90'larda özelleştirme için kurumların içinin boşaltıldığı gereksiz harcama yaptırıldığı batık olarak gösterme şekli ve akabinde satışa hazırlama bildiğimiz ve unutmadığımız gerçekler olarak hafızamızda duruyor.

# Siyasal İslamcıların derin sessizliği:

## İran

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "türbana yasal zemin" açılımı, Türkiye'de İslamcı gelenekten gelen bir dizi siyasi kesim tarafından olumlu karşılandı. Bununla birlikte, İslamcıların büyük kesimi "rant peşinde, zaten türbanı biz çözdük" şeklinde özetlenecek bir tutuma sahip.

Güncel tartışmanın sıcaklığı bir yana, ülkemizde türban konusu siyasal İslamcılığın üzerinde en çok tepindiği başlıkların başında geliyor. Anlattıkları türban üzerinden mazlumluk hikayesi, her seferinde gündeme getiriliyor. Laikliği dinsizlik olarak görüyorlar, Cumhuriyet'e hilafeti kaldırıp laikliği getirdiği için düşmanlık besliyorlar. Cumhuriyet ile hesaplaşma, dinci siyasetin bel kemiğini oluşturuyor. Türban retoriği üzerinden yenilen siyasi rant, tıpkı inşaat rantına doymadıkları gibi tekrar tekrar ısıtılıp masaya meze edilmeye çalışılıyor. Ancak siyasetin ve gerçekliğin laboratuvarında ortaya atılan tezler tek tek çürüyor.

Türban konusunda her seferinde galeyana gelen siyasal İslamcılar, İran'da yaşanan gelişmeler karşısında ise tam bir sessizliğe bürünmüşe benziyorlar. Hemen hemen İran meselesi, yandaş ve

gelebilecek bir şiddeti barındırıyor. İran'da yaşanan süreç, İslamcı ideolojinin ve siyasetinin büyük bir kırılmasıdır. Yıllardır başörtüsünü savunup, kadınların örtünmesini vaaz edip, bunu aileye, ahlaka, manevi değerlere dayandıran görüş, kadınların özgürlüğü karşısında tutunamıyor!

Peki İran, siyasal İslamcılık için rol model teşkil edebilir mi? İran'daki siyasal rejim, bir şeriat devleti olarak revizyonist midir? İslam yolundan sapmış mıdır? Ya da fikir doğru ama uygulama mı yanlıştır?

"İran İslam Devrimi" olarak kodlanan siyasal sürecin aktörü Şii siyasi hareketi, belki de siyasal İslamcılığın bağımsız bir hat olarak kendisini var etme noktasında en belirgin örneği. El Kaide, IŞİD gibi vahabilik kolunu temsil eden akımların emperyalizmin çıkarlarının vekalet savaşçısı olarak nasıl rol oynadıkları bugün herkes tarafından biliniyor. Ya da ülkemizde FETÖ'nün nasıl bir işleve sahip olduğu. Bu anlamıyla, İran siyasal İslamı, mezhebi olarak Şii olsa da, İslamcı siyasal hareketler açısından bu niteliği nedeniyle bakılan bir yan taşıyor. Bununla birlikte, İran İslamcılığı dünya üzerinde bir çok İslamcı hareketi etkileyen

İran'ı merkeze koymak kimsenin kaçamayacağı bir gerçek. Şeriatın devlet yönetimi haline geldiği İran'ı görmezden gelmek gibi bir lüksü siyasal İslamcılarının bulunmuyor. Kaldı ki İran, somut, reel ve fiili olarak bir şeriat devleti olarak kendisini tanımlamaktadır.

İran örneğine bakarak, bugün İslamcı ideoloji kendi muhasebesini yapmak zorundadır. İran şeriat rejiminin bugün doğrudan din adına örtünme dayatma, baskı ve şiddeti açık bir gerçek. Din adına yürütülen bu uygulama, İran rejiminde şeriat hukukuna dayanırsa da, yaşamın, toplumun, sosyolojin ve tarihin kalın duvarlarına bugün çarpmış durumda.

Artık İran'da başta kadınlar ve gençler, bu dayatmayla yaşamak istemiyorlar. Dinin bütün retoriğine karşı, zorla örtünme artık bir başkaldırı gerekçesi olmuş durumda. Manevi, milli, dini değerler adına örtünmeyi kutsayan anlayışın 40 yıllık şeriat rejiminde büyük bir direniş ve öfke biriktirmesi, bir sosyolojik gerçek olarak sessizlikle geçirilecek bir gündem değil, tersinden ideolojik olarak İslamcılığın yanlışlanması olarak okunmak durumundadır.

**“ Laikliği dinsizlik olarak görüyorlar, Cumhuriyet'e hilafeti kaldırıp laikliği getirdiği için düşmanlık besliyorlar. Cumhuriyet ile hesaplaşma, dinci siyasetin bel kemiğini oluşturuyor. Türban retoriği üzerinden yenilen siyasi rant, tıpkı inşaat rantına doymadıkları gibi tekrar tekrar ısıtılıp masaya meze edilmeye çalışılıyor. Ancak siyasetin ve gerçekliğin laboratuvarında ortaya atılan tezler tek tek çürüyor. ”**

İslamcı basının merkeze koyduğu bir başlık olarak ele alınmadı. Kıyısından köşesinden yapılan haberler ve ara ara yazılan suya sabuna dokunmayan yazılar dışında, siyasal İslamcılığın eli kalem tutanları ya da "ideologları" İran'da yaşanan gelişmeleri, politik ve sosyolojik bir gözle masaya yatırmaya girişmedi.

İşlerine gelmediği açık olmalı. Suriye'de ya da Mısır'da yaşanan gelişmeleri manşetlere taşıyanların bugün İran'daki gelişmeler karşısında suskun olması yıllardır savundukları tezlerin zıtlığıyla ilgili. Bu tezler, bugün İran somutluğunda tarihin, sosyolojin ve siyasetin laboratuvarında somut olarak test ediliyor, çıkan sonuç ise büyük bir ideolojik kırılmaya denk

ve belirleyen bir işlev görürken, Şiilik yorumuyla bir şeriat devletinin tartışma götürmez örneğini hayata geçirmiş bulunuyor. İran anayasası, devlet kurumları, din kurumları, toplumsal yaşam din temellidir ve doğrudan şeriat bir rejim olarak İran yönetiminin tanımını oluşturmaktadır. Aslında uzun zamandır İslamcılar tartıştığı ana konuların başında gelen nasıl bir devlet, yönetim, idare tartışması İslam Şeriatı üzerinden tartışılırken, kapitalizmin gelişme aşaması ve dünyanın geldiği yer noktasında bir dizi ayırım noktasını da beraberinde getiriyordu. İran, reel bir örnek olarak bu tartışmaların referans eksenini olarak uzunca bir zamandır tartışılıyordu. Suudi Arabistan gibi Körfez Arap ülkelerini ya da Taliban'ı değil

Türkiye'de dini siyaset alet edip, "huzur İslam'da" retoriğini ortaya atanların, İran'da İslamcılığın nasıl bir huzur getirdiğini sorgulama zamanı gelmiştir. Buradan yazılanlar, İslamcılığın bir güncellemesini ya da revizyonunu ortaya koymalarının gerekliliğini belirtmek için yazılmadı. Mesele, ülkemizin önemli bir aydınının tespit ettiği gibi "İslamcılık çağımıza yanıt veremiyor!"

Bunun görülmesi gerekiyor. Sessizlik bundan, sessizlik işte bu korkudan kaynaklanıyor.

# ETF İşçileri Direnişe Kazanımla Devam Ediyor! İşçilerin Gücü Sermayeyi Yendi



**E**TF Tekstil işçilerinin ödenmeyen hakları için sürdürdüğü mücadele 79. günün sonunda sonuç verdi. İşçilerin hak edişleri için açılan davada ETF Tekstil firmasına ait mallara el koyuldu. İşverenin fabrikayı kapatıp malları polis eşliğinde kaçırmaya ve defalarca gözaltına alınmalarına karşın ETF Tekstil işçileri fabrika önündeki mücadelelerini sürdürdü. İşçiler direnişin 79'ncü gününde açıklama yaparak direnişi sonlandırdıklarını duyurdu.

## "Haklarımızı Alana Kadar Mücadelemize Sürdüreceğiz"

Yaklaşık üç ay süren direnişte DERİTEKS Tuzla Şube Başkanı Hikmet Numanoğlu gazetemize yaptığı değerlendirmede süreci şu şekilde özetledi:



"İşyerimiz 7. ayın 30'u itibarıyla kapanış bildirisini yaptı sendikamıza. Bunun akabinde işçilerin kanuni haklarının ve sözleşmeden doğan haklarını ilk etapta ödeyeceğini bildirmişti. Yalnız uygulamada gördüğümüz, arabulucu nezdinde çıkan tabloda da işçi arkadaşlarımızın toplam alaca-

ğından %60 bir hak kaybı olduğu ortaya çıkınca biz de işçi arkadaşlarımızla kabul etmedik ve 22 Temmuz'dan itibaren biz ETF Tekstil'de direnişe geçtik. Direniş sürecimizde, beş sefer polis çevik kuvvet zoruyla işverenle birlikte içeriden mal ve makine çıkarmaya çalıştı ve bunları da başardı. Biz burada 7/24 nöbet tuttuk. Bunun akabinde işverenin evinin önüne gittik, orada protestomuzu gerçekleştirdik ve ETF Tekstil'in yaptığı markaların bulunduğu mağazalarda, alışveriş merkezlerinde eylemlerimizi gerçekleştirdik. Ve bugün itibarıyla işyerinin bütün malvarlığına ihtiyatı tedbir konmuştur. Bunun akabinde avukat ve hukukçularımız haciz işlemlerini başlatacaklardı. Bundan kaynaklı biz fabrika önündeki direnişimizi sonlandırıyoruz ama bu direnişimizin sonlanması amacını değil tamamen yeni bir kanı yeni bir işleyiş tarzı koyacağız. Bundan sonra mağaza önlerindeki eylemlerimizi sıkılaştırarak mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Haklarımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

## "Sermayenin gücü işçilere yetmedi, işçilerin gücü sermayeyi yendi"

17 yıldır ETF Tekstil'de çalışan ve 79 gündür direnen Songül Baş ise kazanımın ardından şunları ifade etti:

"Ben 17 yıl ETF tekstil de çalıştım. Senem Dikmen'e 17 yıl çalıştım ve 17 yıl sonunda bizi kapıya attılar. Bunlar hiçbir şey yapamaz, bunlar direnemez, bunların gücü yok, bunların sendikası çok zayıf dedi ama biz birlik olduk, beraber olduk, sendikamızla birlikte olduk ve işçiler kazandı bugün. Çok mutluyum. Bugün 79. günümüz ve biz bunu zaferle taçlandırdık, Senem Dikmen'in malvarlığına tedbir ve haciz kararı koyduğumuzdan dolayı. Yani sermayenin gücü işçilere yetmedi, işçilerin gücü sermayeyi yendi diyelim. Bugün onlar yenik düştü, bizler kazandık, bu bizim zaferimiz. Bundan

dolayı çadırımızı kaldırıyoruz ama hem eylemler hem de mücadele bizim için devam ediyor."

## "Patron kadınlarla işçiler kesinlikle aynı gemide değil"

"Biz kadın olarak da mücadele ederiz, hayat olarak da, çalışma hayatı olarak da... Bunlar devam edecektir bundan sonra da var olacaktır. Çok güzel şeyler oldu, çok güzel şeyler öğrendik, çok güzel direndik burada. Geceli gündüzlü direnmemiz çok güzeldi, hiçbir zaman yenik düşmedik. Beş kez polis saldırısı gerçekleştirdiler, buna karşı durduk. Mallarını çıkarmasını engelledik, akabinde Giyim ve Sanayi Derneği Başkanı olduğu için Çırağan Sarayı'nda bir toplantı düzenlediler, kokteyl yapıyorlardı yukarıda, bizler de oranın önünde bulunarak bağırıp haklarımızı istedik. Senem Dikmen yukarıdaydı ve onlar partisini yaparken işçilerin sesi yukarılara kadar gitti. Beşiktaş'ta bunu duyurduğumuz için de çok mutlu olduk. Yine güç kullandılar, yine çevik kuvveti arkasına alarak bizi tekrar karakola götürdüler. Sabah 10.00'dan akşam 19.30'a kadar orada tuttular ama biz buna da boyun eğmedik ve yenik düşmedik. Onu da bir zaferle taçlandırıyoruz çünkü biz kamuoyunda da olsa bunu her yerde duyurduk. Senem Dikmen bir kadın olarak sömürdü bizi. Dediğimiz gibi aynı gemide değiliz. Patron kadınlarla, Güler Sabancılarla işçiler kesinlikle aynı gemide değil. Onlar her daim sömüren kişiler oldu biz sömürülen kişiler olduk. Bugün direnişimizi bu şekilde bitirdiğimiz için, taçlandırdığımız için de çok mutluyuz. Böyle de olması gerekiyordu. Bundan sonra alanlarda, meydanlarda, Giyim Sanayi Derneği'nde de olsa, evinde de olsa başka yerlerde de bu direnişimiz sürecektir. Her daim direnmeye devam edeceğiz. Buraya gelen tüm dostlarımıza teşekkür ederim. Mücadelemize katkısı olan emek dostlarımıza sonsuz teşekkür ederim."

Ücretin geç ödeniyorsa  
Maaşın verilmiyorsa  
Sigortan yatmıyorsa  
Sigortan eksik yatıyorsa  
Kidem tazminatın yoksa

Fazla mesailerin ödenmiyorsa

Asgari geçim indirimini ödenmiyorsa

Mobinge, baskıya, tacize uğradıysan

İş güvenliğine aykırı şekilde çalıştırılıyorsan

# YALNIZ DEĞİLSİN



0 850 255 07 10

Alo İşçi Dayanışma Hattı

## sınıf tavrı

# “Sansür Yasası”: Kimin Gerçeği?

**A**KP ve MHP tarafından hazırlanan ve 40 maddeden oluşan torba yasa teklifi madde madde Meclisten geçiyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamasının gölgesinde kalan ve “sansür yasa” olarak da tarif edilen torba yasa aslında AKP ve MHP tarafından geçtiğimiz Mayıs ayının sonunda gündeme gelmiş ancak ertelenmişti. Meclisin açılır açılmaz ilk gündeminin yine bu yasa olması ve seçimlerden hemen önce onaylanması zamanlama açısından oldukça önemli. Sonuçta Türkiye herkesin bildiği gibi sıradan bir seçime hazırlanmıyor. Yasada geçen maddeler de bunun en açık göstergeleri.

## Yasa Neleri Kapsıyor?

Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan Av.Ülkü Şahin Birgün gazetesinde yer alan yazısında yasanın içeriğini şöyle özetliyor: “Söz konusu torba kanunda internet haber sitelerinin yasal statüye kavuştuğu ve internet gazetecilerinin basın kartı hakkının tanındığı yıllardır beklenen olumlu düzenlemeler olmakla beraber bu haklı taleplerin meşruluğu arkasına saklanmış bir sansür yasa-sı ile karşı karşıyayız. Üstelik bu sadece basını kapsayan, gazetecileri ilgilendiren bir düzenleme de değil. Sosyal medyadan gündelik konuşmalara kadar her türlü düşüncenin cezalandırılmasını mümkün kılan, tüm toplumun sesini kısmayı hedefleyen, tarihimizin en kapsamlı sansür girişimi diyebiliriz.” Bununla birlikte “kullanıcıların kimlik bilgilerini vermeyen sosyal ağ sağlayıcılara yönelik reklam kesintisinden, sitenin erişime engellenmesine varan bir dizi yaptırım getiriliyor.” diye ekliyor. Yasanın en can alıcı taraflarından biri

de “korku veya panik yaratmak, ülkenin iç veya dış güvenliğini, kamu düzenini ve toplumun genel sağlığını tehlikeye atmak amacıyla kasıtlı olarak dezenformasyon ve yalan haber” suçu ve bu suçu işleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası kararı.

## İletişim Başkanlığı Ne İşe Yarıyor?

2018 yılında kurulan İletişim Başkanlığı bu konuda atılan en önemli adımdı. Asıl amacı sosyal medya, haber kanalları vs gibi haber alma alanlarına müdahale etmek, bazılarını da yönetmek olan bu kurum 5 Ağustos 2022 tarihinde Başkanlık bünyesinde “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi” kurulduğunu duyurmuştu. O günden beri AKP'nin medyadaki yönlendirmesine şahit oluyoruz. Bu kuruma bağlı güçlü bir trol ordusunun oluşması, yandaş gazeteci sayısının her geçen gün artması durup dururken olmadı elbette. Bunun en somut örneğini de geçtiğimiz günlerde bir programa katılan AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Ahmet Hakan'a “gereğini yapıyor” söylemi oldu.

## Yalan Kime Göre, Neye Göre?

AKP ve MHP tarafından hazırlanan yasa “yalan haber ile mücadele” kılıfına uydurulmaya çalışılsa da akla ilk gelen soru yalan haberin ne olacağı ve kimler tarafından yalan olduğunun belirleneceği.

Örneğin 2013 Haziran Direnişi'nin ardından söylenenleri hepimiz hatırlıyoruz. Direnişe katılanlar devleti yönetenlerin ağzından çıkanların yalan olduğunu gayet iyi biliyordu, nitekim söylenen yalanların kanıtları da hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Bu her gün karşılaştığımız örneklerden yalnızca

biri. Örneğin ülkede ekonomi kötü dediğimizde bunun bir yalandan ibaret olduğunu belirleyerek cezai yaptırımda bulunabiliriz, ki bunları günlük hayatımızda da yaşıyoruz.

## Nasıl Mücadele Edilecek?

Bu kadar önemli bir başlıkta bu kadar cılız bir ses çıkması tartışmalıdır. Birincisi, sesini yükseltmeye çalışanlar konuyu sadece bir ifade özgürlüğüne engel olarak görerek karşı duruyor. İkincisi de zaten AKP'nin seçimle gideceği ve kısa bir zaman sonra seçimle gelecek olanın nasılsa bu yasayı ortadan kaldıracığı yönünde. Her ikisi de oldukça tehlikeli bir duruş. Geçirilmek istenen yasa 20 yıllık bir siyasetin ürünü. Tek başına basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında ele alınamayacak kadar önemli. Ancak yıllardır fiili olarak bu yasanın uygulandığını da unutmamalıyız. O yüzden ne sadece bir özgürlük meselesi ne sadece bir seçim meselesine kitlenemez. Bugün gazeteciler, basın mensupları ya da sosyal medya kullanıcıları zaten düşündüklerini özgürce ifade edebiliyor olsaydı, cezaevlerine, yurtdışına girenler/gidenler gibi bir durum da söz konusu olmazdı. Eğer ki bu sonucu karşıma çıkaranlara karşı verilecek mücadeleyi bütünlüklü ele alamazsak sesler cılız çıkmaya devam edecektir. Yasaya karşı çıkışın gerçek karşılığı, sermayeye, gericiliğe, emperyalizme karşı mücadeleden geçer. Emperyalizm ve AKP tarafından beslenen bir sermaye toplamının yayınları, gericiliğin müdahalesi ile şekillenen bir yayın politikası var olduğu sürece ifade özgürlüğü yalnızca sözde kalır.

## MANŞET Türkiye Komünist Hareketi'nden

# Eşitlik, Yurttaşlık Ve Özgürlük İçin Laiklik Bildirgesi

Son günlerde kılık kıyafet üzerinden yürütülen tartışmalar, ülkenin önemli sorunlarından biri olan gerici kuşatma, baskı ve dayatmanın üzerini örterken, laikliğin tamamen tasfiyesini hızlandırmaktadır. Komünistler, yurttaşların yaşam tarzlarına yönelik her türlü dayatmaya ve yasaklamaya, kadınların başını örtmesi ya da örtmemesi üzerinden siyasal bir ayrıştırmaya tabi tutulmasına karşıdır.

Ancak dinci siyasetin uzun süredir siyasal simge olarak kullandığı türban gündemi, laikliğin tasfiyesinin, dini referanslarla gerici bir rejim kurulmasının, yurttaşlık yerine tebaa anlayışının ve adım adım şer-i hukukun önünün açılmasının kılıfı olmuştur. Bugün türbana resmiyet kazandırma gündemi bu açıdan büyük bir tehlike barındırmaktadır.

AKP eliyle iktidara taşınan siyasal İslamcılık, Cumhuriyet'in bütün kazanımlarına, ülkemizin ilerici birikimine savaş açmış, bugün laiklik ilkesi Anayasa'da yazılı olarak yer alsa da fiili olarak ortadan kaldırılmış, adeta bir imamlar cumhuriyeti kurulmuştur.

TKH, laikliği insan haklarının, yurttaş olmanın, eşitliğin ve özgürlüğün biricik güvencesi olarak görmektedir. Partimiz, bugün toplumun üzerine karabasan gibi çöken gerici karanlığa karşı laiklik mücadelesini yükseltecektir!

### Partimiz, laikliğin tesisi için aşağıdaki güncel taleplerin yaşama geçmesi için mücadelesini yükseltecektir!

# 1

Laiklik ilkesi siyaset, hukuk ve toplumsal yaşamı da kapsayacak şekilde yeniden hayata geçirilmelidir. Yeni bir cumhuriyetin kurulmasının yolu laiklik temelinde yeniden inşa edilmesinden geçer.

# 2

Devletin ve toplumsal yaşamın dini referanslarla şekillendirilmesine ve her türlü dinsel baskıya son verilmeli, bu referanslarla yapılmış olan düzenlemeler rafa kaldırılmalıdır.

# 3

Bugün iktidar ortağı haline gelmiş, devletin değişik kurumlarını ele geçirmiş olan ve din kisvesi altında siyaset ve ticaret örgütlenmesi haline gelen tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerine son verilmeli, bu yapılar kapatılmalıdır.

Bu örgütlenmelere vakıf, dernek gibi değişik kılıflar altında devlet bütçesinden bakanlıklar ya da yerel yönetimler aracılığı ile mali kaynak aktarılmasına, ihaleler dağıtılmasına, kimi taşınmazların hibe edilmesine son verilmeli, ekonomik varlıklarına el konulmalıdır.

# 4

Tarikat ve cemaatler eliyle yatılı kurs, sevgi evi, yetiştirme yurdu, ders-hane ya da başka isimler altında faaliyet yürüten kuruluşlar kapatılmalı, küçük yaşta çocukların ve gençlerin tarikat ve cemaatlerin insafına terk edilmesi engellenmelidir.

Bakıma ve barınmaya ihtiyacı olan bütün çocuklar devlet güvencesine alınmalı, bu konuda pedagojik yeterliliği sınanmış uzmanlar eşliğinde yürütülecek bir düzenleme hayata geçirilmelidir.

# 5

Cemaat ve tarikatların "sivil toplum kuruluşları" olarak adlandırılan uzantılarının belediyeler ve hükümetler aracılığıyla topluma ve özellikle kadınlara yönelik "projeleri" ile "sosyal yardımlar" adı altındaki müdahaleleri sonlandırılmalıdır. Yine bu kuruluşların yardım ve hizmet adı altında para toplaması, birer holding haline gelmesi engellenmelidir.

# 6

AKP'nin ideolojik işler bakanlığı gibi çalışan ve pek çok bakanlığı aşan devasa bütçesi ile artık bir şeyhülislamlik makamına ve aynı zamanda siyasal İslamcılığın ulema kurumuna dönüşen Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır.

Devletin din hizmetleri laiklik esasına göre yeniden düzenlenmeli, herhangi bir dinsel baskıya ve dayatmaya izin verilmemeli, farklı inançlar ve inanmama özgürlüğü güvence altına alınmalıdır.

# 7

Yeni rejimin "dindar ve kindar nesil yetiştirme" hedefiyle eğitim sisteminde başlattığı bilimsel temellerden uzak dini referanslı gerici uygulamalara son verilmelidir. Eğitim müfredatı laik ve bilimsel temelde yeniden yazılmalı, eğitim birliği sağlanmalıdır.

Eğitimde dini baskının önemli başlıklarından biri olan din dersinin zorunlu olması uygulamasına son verilmelidir.

Siyasal İslamcılığın arka bahçesi olan İmam Hatip Okulları'na tanınan ayrıcalık son bulmalı, İmam Hatip okulları kapatılmalı, ilk ve ortaöğretimde eğitim birliği sağlanmalıdır. Din görevlisi yetiştirmek üzere İlahiyat Fakülteleri işlev görmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerici vakıf ve derneklerle imzaladığı bütün protokoller iptal edilmelidir.

Karma eğitimi hedef alan uygulamalar ve kadın üniversiteleri projesi iptal edilmelidir.

# 8

Anayasanın laiklik ilkesi ayaklar altına alınarak çıkarılan ve müftülere resmi nikâh kıyama yetkisi veren yasa iptal edilmelidir.

# 9

Hükümet ve gerici belediyeler eliyle yürütülen, toplumsal yaşamı haremlik selamlık esasına göre düzenleyen, kadınları toplumsal yaşamdan yalıtın uygulamalara son verilmelidir.



## TKH, Laiklik için Sokağa Çıktı: Mücadelemizi Yükselteceğiz!

**T**ürkiye Komünist Hareketi (TKH) laikliğe yönelik saldırılara karşı sokağa çıktı. İstanbul Kadıköy'de düzenlenen eylemde "Eşitlik, Yurttaşlık ve Özgürlük İçin Laiklik Bildirgesi" TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek tarafından okunurken, bildirmede "Son günlerde kılık kıyafet üzerinden yürütülen tartışmalar, ülkenin önemli sorunlarından biri olan gerici kuşatma, baskı ve dayatmanın üzerini örterken, laikliğin tamamen tasfiyesini hızlandırmaktadır." denildi. Bildirmede, TKH'nin laikliği insan haklarının, yurttaş olmanın, eşitliğin ve özgürlüğün biricik güvencesi olarak görmekte olduğu belirtilirken, bugün toplumun üzerine karabasan gibi çöken gerici karanlığa karşı laiklik mücadelesini yükselteceği vurgulandı.



## Buyurun Samimiyet Testine! Önce Zorunlu Din Dersini Kaldırın

**Baskıya ve dayatmaya hayır diyorsanız**

**İnsan haklarından, eşit yurttaşlıktan ve "inanç özgürlüğü"nden bahse diyorsanız**

**Buyurun samimiyet testine**

**Önce zorunlu din dersini kaldırın!**

Bugün kadınların kılık kıyafeti üzerinden CHP ve AKP'nin yaptığı, seçim siyaseti, pazarlık siyaseti ve popülizm siyasetidir!

CHP lideri ve AKP lideri aynı şeyi söylemektedir. Biri yasayla diğeri anayasayla türbana resmiyet kazandırılm demektedir. CHP türban açılımıyla, AKP Alevi açılımıyla oy avcılığına çıkmıştır!

Bu tartışmada laiklik telaffuz bile edilmemektedir. AKP, laikliği tabuta koymuş, CHP ise çivisini çakmaktadır! AKP eliyle kurulan rejimin restorasyonu CHP'ye düşmüştür!

Ülkenin en temel sorunlarından biri bugün tarikat ve cemaatlerin dayatması, baskısı, nefret dili, ırkçılığa varan zihniyetidir! Bugün ülkenin en temel sorunu devleti ele geçiren ve toplumu baskı altına alan dinci gericiliktir! Devlet adım adım din devletine dönüşürmektedir!

Komşumuz İran'daki şeriat devletinin nasıl bir baskı rejimine dönüştüğü gerçeği ortadadır!

Bugün temel hak ve özgürlüklerin en büyük tehdidi dinci gericiliktir! Kadınların, çocukların ve hatta erkeklerin kılık kıyafetine, yurttaşların yaşam tarzına müdahale eden gericilik gerçeği ortadadır. Bugün gençlerin geleceksizlik kaygısıyla ülkeden umutlarını kesmesinin ana nedenlerinden birisi ekonomik ise diğeri de gericilik tehdidi, baskısı ve dayatmasıdır!

Özgürlük, insan hakları, eşit yurttaşlık ve adalet diyorsak, her türlü baskıya, dayatmaya ve zorlamaya hayır diyorsak, atılması gereken ilk adım 12 Eylül faşist cuntasının yürürlüğe koyduğu zorunlu din dersinin kaldırılmasıdır!

Özgürlüğün, insan haklarının ve eşit yurttaşlığın tek güvencesi laikliktir! Laikliğin yeniden tesis edilmesi için atılması gereken ilk adım din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmasıdır!

**Buyurun samimiyet testine!**



# Cari Açık Ekonominin "Zayıf Karnı" Olmaya Devam Ediyor

Uzun süredir devam eden yüksek enflasyon ve kur düzeyi genel olarak emekçilerin yaşam koşullarını ağırlaştırmış durumda. Yoksulluk ve açlık sınırı sürekli yükselirken, iktidarın krize karşı formüle ettiği "Türkiye Modeli" her noktada iflas ediyor. İktidar temsilcilerinin sık sık "kuru yükseltip, cari açığı azaltacağız" iddiasının yakınından bile geçilemiyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aylık açıkladığı "ödemeler dengesi istatistiklerine" göre

milyar 459 milyon dolara dayandı. İthalatın ana kaynağı enerji ürünleri oldu. Petrol fiyatlarındaki artış ithalatı ölçsüz bir biçimde yükseltirken, değerli metallerin ithalatı da cari açığı büyüttü. Yaz aylarının etkisiyle ihracattaki artışın büyümesi beklenirken, açıklanan liman verilerine göre de, ihracat ürünlerinin deniz yoluyla aktarılmasının yavaşladığı fark edildi. Bu durumda ihracattaki artış temposunun devam etmesi beklenmiyor.

dönemlerinde net hata noksan düzeyi artarken, bu düzeyin bugüne kadarki en yüksek oranına varmış olması, krizin etkisinin ne denli büyük olduğunu da kanıtıyor.

Cari açığın artışıyla birlikte dış ticaret hadlerinin de düştüğü görülüyor. 2020 yılında dış ticaret haddi 100,4 oranında ölçülürken, 2022 yılında bu düzey yüzde 73 olarak ölçüldü. Bu durum büyüme politikalarına etki ederken, yüksek düzeyde büyüme arzulayan AKP iktidarının hazinayı daha yüksek oranlarda döviz cinsinden faizle borçlanmasını gerektiriyor.

Hazine verilerine göre kira sertifikası olarak bilinen borçlanma türünde faiz oranları yüzde 9'a çıkmış durumda. Üç yıllık vadesi olan bu borçlanma türünün geçmişte en yüksek faiz oranı yüzde 5 civarındaydı. Döviz cinsinden borçlanarak verilen kira sertifikalarına devlet garantisi verilirken, karşılığında kamu borcunun karşılanması için emekçilerin daha fazla sömürülmesi gerekiyor.

## Ekonomi özeti: Bankalar ve sermaye için güvenli alan, emekçilere düşman

Sonuçta bankalar ve büyük sermaye grupları kârlarını katlarken, emekçilerin payına içinden çıkılması güç borçlanma-enflasyon döngüsü düşüyor. Her seferinde bu döngü daha da ağır etkiler yaratırken, emekçilerin yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanma düzeyi daha da azalıyor. Bu durumda da emekçiler için geriye tek çıkar yol, bu tabloyu değiştirecek bir siyasal mücadeleyi yürütmek kalıyor.

TCMB verilerinin bir diğer dikkat çeken noktası ise net hata noksan düzeyi oldu. Bu yılın net hata noksan hesabı 28 milyar 397 milyon dolara yaklaştı. Cari hesaplarla finans hesapları arasındaki farktan doğan net hata noksanı, 1985'ten bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Geçen yıl net hata noksan 13 milyar 192 milyon olarak kaydedilmişti.

Yıllara Göre Ödemeler Dengesi			
Durum (Milyon dolar)	2022	2021	2020
<b>İhracat</b>	\$165.694	\$139.098	\$168.387
<b>İthalat</b>	\$225.459	\$158.561	\$206.250
<b>Net hata noksan</b>	\$28.397	\$13.192	-\$3.618
<b>Cari Denge</b>	-\$39.717	-\$12.760	-\$35.826
<b>Dış Ticaret Haddi</b>	73	86,8	100,4
Kaynak: TCMB			

2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla cari açık 39 milyar 717 milyon dolara tırmandı. Aylık cari açık ise 3 milyar 112 milyon dolar oldu.

## İthalat tırmanmaya devam ediyor

Kur artışına rağmen ithalat büyüklüğü sürekli artmaya devam ediyor. İhracat ise artış gösterse de, ithalat artışını karşılayacak düzeyde değil. Verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos ayları arasında 165 milyar dolarlık ihracat yapılırken, ithalat ise 225

## Kayıtdışı gelirler en yüksek düzeyde

Net hata noksan düzeyinin yüksekliği cari hesaplarla finans hesapları arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Ancak bu hesap uyumsuzluğunu doğuran şey, yurtdışı sermayenin döviz giriş çıkışları nedeniyle olduğu düşünülüyor. "Kayıtdışı" olarak bilinen paranın bu yolla ülkeye döviz sokarak yüksek döviz faizi elde etmesi ve kur farkı yoluyla para kazanması, net hata noksanı büyütüyor. Kriz

# Destek büyüyor:

# Sosyalist Güç Birliği imzacılarına bir araya gelecek

## Devrim Hareketi, SOL Parti, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ve Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) öncülük ettiği, yola çıkışı büyük bir heyecan ve umut yaratan ve çok sayıda kurum ve kişinin desteğini alan Sosyalist Güç Birliği kurduğu ilk temasların ardından şimdi de yol haritasını belirlemek üzere iki önemli buluşmaya hazırlanıyor.

A. Yücel Çiftçi  
A. Ulaş Öztürk – Makina Mühendisi, Öğrenci  
Abdurrahim Doğan – HUKUKÇU  
Abdurrahman Bayramoğlu – Avukat  
Adil Salih – Rössam  
Adnan Serdaroğlu – DISK Birleşik Metal İş Genel Başkanı  
Adnan Zeytinli – MİMAR  
Afşin Burak Umar – Avukat, Yeni Ülke Dergisi YK Üyesi  
Ahmet Abakay – Gazeteci, Yazar  
Ahmet Adnan Kayadelen – Emekli, Ankara  
Ahmet Azman – Pazarcı  
Ahmet Turan Dörttemir – MAKİNA MÜHENDİSİ  
Ahmet Yılmaz – Akademisyen, Doç. Dr.  
Akin Altunay – Uçak Mühendisi  
Akif Seval – HEKİM  
Alev Doğan – Gazeteci, Gazete Manifesto Haber Müdürü  
Ali Balkız – Yazar  
Ali Bilginer – Makina Mühendisi  
Ali Burak Yener – JEOLOJİ MÜHENDİSİ  
Ali Bülent Erdem – Çiftçi-Sen Başkanı  
Ali Can Atalay – Avukat  
Ali Can Özalp – Endüstri Mühendisi  
Ali Erdi – Türk Tabipler Birliği Üyesi  
Ali Gökçöz – Makina Mühendisi  
Ali Göktaş – MAKİNA MÜHENDİSİ  
Ali Haydar Karaçam – Makina Mühendisi  
Ali Kuş – Avukat, Palatı Baro Temsilcisi  
Ali Özay – KİMYA MÜHENDİSİ  
Ali Özgenc – Makina Mühendisi  
Ali Rıza Aydın – Hukukçu, Yazar, Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü  
Ali Somel – Doç. Dr. Akademisyen  
Ali Söğüt – DISK Emekli-Sen Kartal Şube Başkanı  
Ali Türk – Fethiye Eğitim Sen Temsilcisi  
Ali Ufuk Ankan – soL Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni

Alp Atamanalp – Mühendis  
Alper Taş – SOL Parti PM Üyesi  
Anıl Aba – Akademisyen  
Arda Aykurt – Makina Mühendisi  
Arda Kavaklıoğlu – Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı  
Arzu Becerik – Avukat, İKD Danışma Kurulu Üyesi  
Aslıhan Çakaloğlu – Hekim  
Asuman Doğan – Doç. Dr., Hekim  
Atilla Adal – MİMAR  
Atilla Hekimoğlu – Hukukçu  
Atilla Özdemir – Pır Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Eski Genel Sekreteri  
Atilla Özşeker – Gazeteci, Yazar  
Atiye Taşoğlu – Adabeleniler Derneği Üyesi  
Av. Ziya Yergök – Adana Barosu eski Başkanı  
Aydan Adanır – Makina Mühendisi  
Aydemir Güler – Siyasetçi, Yazar  
Aydin Güçkiran – Makina Mühendisi  
Ayhan Çelik – Makina Mühendisi  
Aykut Akdemir – MADEN MÜHENDİSİ  
Ayşel Aydın – Sol Parti Antalya İl Başkanı  
Ayşen Tekerek – TKH Genel Başkanı  
Aysun Demirel – Fethiye Kadın Platformu Üyesi  
Aysun Gezen – KESK eski Eş Başkanı  
Aytaç Topuz – Tiyatro Sanatçısı  
Aytağ Sinan Kaya – Rössam  
Aziz Konukman – Prof. Dr., İktisatçı, Yazar  
Azizcan Kılıç – HEKİM  
B. Sadık Albayrak – Edebiyat eleştirmeni, Yeni Gelen Dergisi GYY  
Bahadır Acar – Bahadır Berdilioğlu – BES Başkanı  
Baki Aslan – ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı  
Banu Karahan – Doç. Dr., Akademisyen  
Baran Kaya – Avukat  
Baran Yumuş – METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ  
Barış Can Korkmaz – İNŞAAT MÜHENDİSİ  
Barış Ince – Edebiyatçı, yazar  
Barış Mutluay – Akademisyen  
Barış Terkoğlu – Gazeteci, Yazar  
Barış Zeren – Akademisyen, yazar, Dr.  
Battal Kılıç – Makina Mühendisi  
Bayazıt İhan – TTB eski Genel Başkanı  
Bayram Aताल – Emekli öğretmen, Ankara  
Behice Baran – Psikanalist  
Beктаş Şarklı – Avukat, Gaziantep Barosu Eski Başkanı, TBB Deleğesi  
Berfin Baytemur – Makina Mühendisi  
Berkant Gültekin –  
Berkay Çelen – Avukat, Yeni Ülke Dergisi YK Üyesi  
Bilal Doğan – Avukat  
Bilgülay Hakkı Durma – Hukukçu  
Birkan Sarıfakoğlu – BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ  
Birsan Tanyeri – Mimar  
Bora Baha Kaptan – İnş. Mühendisi  
Bora Movış – Dr., Akademisyen  
Burak Gürbüz – Akademisyen, İktisatçı  
Burcu Sarı – METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ  
Bürçak Özoğlu – Akademisyen, Dağcı, Dayanışma Meclisi Sekreteryası Üyesi  
Burhan Yıldırımol –  
Buse Kuru – Makina Mühendisi  
Bülent Akça – MAKİNA MÜHENDİSİ  
Bülent Cengiz – Prof. Dr., Hekim  
Bülent Emrah Parlak – Tiyatro sanatçısı  
Bülent Forta – SOL Parti PM Üyesi  
Bülent Öntaş – Şair, Makina Mühendisi  
Bülent Tatlı – İNŞAAT MÜHENDİSİ  
Bülent Ünsür – Tiyatro Sanatçısı  
Bülent Yılmaz – ELEKTRİK MÜHENDİSİ  
C. Ahmet Akçakaya – Makina Mühendisi  
Can Dirlik – İNŞAAT MÜHENDİSİ  
Can Hasaoğlu – MAKİNA MÜHENDİSİ  
Can Yetişen – Hukukçu, Eczacı, İstanbul Eczacı Odası Eski Yönetim Kurulu Üyesi  
Canan Kalaycıoğlu – Prof. Dr., Akademisyen  
Candan Badem – Doç. Dr.  
Canel Durak – Avukat  
Caner Bekim – Radyo-TV yapımcısı  
Caner Gökmen – Alanya PSAKD Yönetim Kurulu Üyesi  
Caner Sancoktar – Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi  
Caneayran Köseoğlu – Makina Mühendisi  
Cangül Örnek – Doç. Dr.  
Canol Kocagöz – Karikatürist

Celalettin Aykanat – Kemal Türker Vakfı Başkanı ve DISK eski MYK üyesi  
Celalettin Cengiz – HEKİM  
Cemil Deriktaş – Yazar, Çevirmen  
Cem Alptekin – Hukukçu  
Cem Bülübül – Elektrik Mühendisi  
Cem Ergin – Sanatçı, Müzisyen  
Cem Kılıç – Eczacı, Boyun Eğmeyeni İlaç Emekçileri Cem Taylan Erden – Hekim  
Cem Tüzün – Çiftçi, Endüstri Mühendisi  
Cemal Akkoç – Makina Mühendisi  
Cemil Fuat Hendek – Yazar, Çevirmen  
Cemil Ozansü – Akademisyen, yazar  
Cengiz Kılçer – Yeni Ülke Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, edebiyatçı  
Cengiz Kutgün – İSG Eğitmeni  
Çenk Güray – Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Konservatuar Müdür Yardımcısı, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Başkanı  
Cevahir Çokbilir – Müzisyen  
Ceyda Cimilli Akaydın – Avukat  
Ceyda Karan – Gazeteci  
Coşkun Arslan –  
Coşkun İtler – Makina Mühendisi  
Coşkun Yılmaz – Birleşik Metal İş Sendikası MYK Eski Üyesi  
Çağdaş Sümer – Dr. Öğretim Üyesi, Akademisyen  
Çağdaş Tuğcu – Makina Mühendisi  
Çağlar Tekin – Gazeteci  
Çağrı Kınıkoğlu – Sinema Yazarı, Yönetmen  
Çağrı Sıncal – Müzisyen, Mc  
Çetin Yüksel – Avukat  
Çiğdem Kılıç – Avukat  
Damla Özen – Tiyatro sanatçısı  
Deniz Ali Gür – Akademisyen, yazar  
Deniz Alp Yılmaz – MAKİNA MÜHENDİSİ  
Deniz Arı – Makina Mühendisi, Öğrenci  
Deniz Buldum – İSG Teknikeri  
Deniz Hakyemez – Akademisyen, yazar  
Deniz Ozan Coşkun – Çizgi Film ve İllüstrasyon Sanatçısı, Çizer  
Deniz Saygın – Makina Mühendisi  
Dersim Gül – ÇEVRE MÜHENDİSİ  
Dicle Demirel – Avukat  
Dipnot – Müzisyen  
Doğan Tılıç – Gazeteci, Prof.Dr  
Doğukan Yurttaş –  
Doğan Şakar – Tarım Orkani-Sen Genel Öğütlenme Sekreteri  
Dursun Doğan – Devrim Hareketi MKK Üyesi  
E. Zeynep Suda – Prof. Dr., Akademisyen  
E. O Orhan Örcü – ELEKTRİK MÜHENDİSİ  
Ebru Diğın – Öğretmen  
Ece Ataer – Türkolog, Yazar  
Eda Mermi – Hekim  
Egemen Aktaş – Hekim  
Ekim İsmi – Yeni Ülke Dergisi Genel Yayın Yönetmeni  
Ekrem Ataer – Müzisyen, Yazar  
Elif Akkaya – Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni  
Elif Çangur – Akademisyen  
Emel Güneş – Dr. Öğretim üyesi, Akademisyen  
Emel Memiş Parmaksız – Doç. Dr. Akademisyen  
Emin İgüs – Müzisyen  
Emin Koramaz – TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı  
Emin Özger –  
Emre Demir – Akademisyen  
Emre Eren Korkmaz – Dr., Akademisyen  
Emre Kiral – Makina Mühendisi  
Ender Helvacıoğlu – Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, yazar  
Ender Yiğit – Tiyatro ve Seslendirme Sanatçısı  
Engin Ayça – Sinema yönetmeni  
Engin Korkmaz – Gazeteci  
Engin Önen – Sosyolog  
Engin Özkan – Dr., Akademisyen  
Engin Solakıoğlu – Emekli Diplomat  
Enver Yayısever – Gazeteci, Yazar  
Ercan Bölükbaşı – Devrim Hareketi MKK Üyesi  
Erçin Fırat – Devrim Hareketi Sözcüsü  
Erdal Çanakçı – HUKUKÇU  
Erdal Güney – Müzisyen  
Erdal Özyurt – Dr Öğretim Üyesi, Aydın  
Erdem Güner – Gazeteci  
Erdogan Genç – Kuafor  
Erdogan Usta – Tüm-Bel Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı  
Eren Şahiner – JEOLOJİ MÜHENDİSİ  
Erendiz Atasü – Yazar  
Erhan Altınkaynak – Avukat  
Erhan Karaçay – Elektrik Mühendisi  
Erhan Nalçacı – Prof. Dr., Akademisyen, Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreteryası Üyesi  
Erkan Altuner – Çevirmen  
Erkin Can Polat – MİMAR  
Erol Eroğlu – Prof. Dr., Hekim  
Erol Perçin – TMMOB Bolu İKK Sekreteri  
Ersin Ateş – Büro Görevlisi  
Ersin Çağırğan – TTB Denizli Eski Başkanı  
Esat Yarar – İnşaat yüksek mühendisi, Ankara  
Esra Tokat – Gazeteci  
Ethem Yıldırım – İşletme, Ankara  
Evren Sağ – MAKİNA MÜHENDİSİ  
Eylem Altun – Büro Görevlisi  
Eylem Bahadır – Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı  
Eylem Doğan – DİŞ HEKİMİ  
Eylem Yıldırım – Eczacı  
Eyüp Civelek – GIDA MÜHENDİSİ  
Eyüp Muhçu – Mimarlardan Odası Başkanı  
Ezgi Eylem Şahin – MİMAR  
Ezgi Kılıç – Makina Mühendisi  
Faruk Koşucu – Emekli Ekonomist  
Mahir Uluataş – Akademisyen, Yazar  
Fatma Pınar Arslan – Dr., İktisatçı  
Ferah Aytekin Aydoğan – Eğitim-Sen eski Başkanı  
Ferit Acı – Karikatürist  
Fethi Yılmaz – Odavı Haber Müdürü, Yazar  
Feti Bölükçıray – PSAKD Eski YK Üyesi  
Fevzi Engin – Akademisyen  
Fevziye Sayılan – Yazar, Doç, Dr  
Fırat Arapoğlu – Sanat Eleştirmeni  
Fulya Durak – AV-SEN YK Üyesi  
Furkan Gemiköz – Gemil Mühendisi  
Gamze Erbil – Gazeteci

Gamze Yücesan Özdemir – Akademisyen, Prof. Dr. Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreteryası Üyesi, İKD GYK Üyesi  
Gozi Osman Şakar – Saldı Gölü Koruma Derneği Başkanı  
Gökay Gökçeaslan – Eğitim Sen Üyesi  
Gökhan Düren – Avukat, sendika eğitim uzmanı  
Gökhan Kazbek – soL TV Genel Yayın Yönetmeni  
Gökmen Özcan – Tüm Büro Birlik Sendikası Genel Başkanı  
Gökten Bahadır – Makina Mühendisi  
Gözde Somel – Dr. Akademisyen  
Gülcan Altan – Müzisyen  
Gülür Erigsen – Prof. Dr., Akademisyen  
Gülşen Tuncer – Tiyatro ve sinema sanatçısı  
Gülser Öztunalı Kayır – Prof. Dr.  
Gülsüm Bölücek Arslan – Fethiye Tüm Emekli Sen Yönetim Kurulu Üyesi  
Gültekin Keskin – MAKİNA MÜHENDİSİ  
Gültekin Narinli – Yayı Yal-Sen Başkanı  
Gülten Kübin – Yüksek şehir plancısı, Ankara  
Güray Kılıç – HEKİM  
Gürcan Bahadır – HEKİM  
Gürsan Şenalp – Dr. Öğretim Üyesi, Akademisyen  
Güven Gürkan Öztan – Akademisyen  
Güven Turan – Motokurye, Didim  
Güvenç Dağüstün – Müzisyen, yazar  
H.Cevahir Kayam – Dr. Emekli Öğretim Üyesi  
Hacer Yeter Çelik – Muhasebe ve Mali İşler Uzmanı  
Hafize Çınar Güner – Yazar  
Hakan Tanırtıran – Yayıncılar Birliği Başkanı  
Halli Can Ocak – Dans Sanatçısı  
Halli Gürbüz – İnşaat Mühendisi  
Halli Servet Demir – Siyasetçi, yazar  
Halli Suat Türker – ELEKTRİK MÜHENDİSİ  
Halli Yılmaz – MAKİNA MÜHENDİSİ  
Haluk Çetin – Müzisyen  
Haluk İşik – Tiyatro Yönetmeni, Oyun Yazarı  
Haluk Polat – Müzisyen  
Hamdi Maskar – TUSTAV Mütavevelli Heyeti Üyesi  
Hamza Aksoy – Disk Devrimci Turizm İşçileri Sendikası YK eski üyesi  
Hasan Aktaş – Eğitici, Sendika eğitim uzmanı  
Hasan Göztepe – Yazar  
Hasan Gürses – DİŞ HEKİMİ  
Hasan Hüseyin Nas – Sanatçı, İllüstratör  
Hasan Kırılancık – İYİ – SEN Genel Başkanı  
Hasan Kırıncı – MİMAR  
Hasan Özdiñç – MAKİNA MÜHENDİSİ  
Hasan Yılmaz Özger – Makina Mühendisi  
Hatice Hatipoğlu – Avukat  
Hatice İkinci – Gazeteci  
Hayati Altay – Hukukçu, Karaman  
Haydar Boyalı – Makina Mühendisi  
Haydar Durak – HEKİM  
Haydar Ergülen – Edebiyatçı, Yazar  
Hayri Kozanoğlu – Akademisyen, Prof.Dr  
Hülya Küçükaras – TMOBB YK  
Hürriyet Yaşar – Yazar  
Hüseyin Atıcı – MAKİNA MÜHENDİSİ  
Hüseyin Keskin – Hekim  
Hüseyin Köklü – Eğitim-Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı  
Hüseyin Önder –  
Hüseyin Özel – Prof. Dr., İktisatçı  
İrmak İldr – Sınıf Tavrı YK üyesi  
İbrahim Fikri Talman – Hukukçu  
İbrahim Güner – Emekliden Sınıf Tavrı Antalya Komitesi Temsilcisi  
İbrahim M. Tataroğlu – Makina Mühendisi  
İbrahim Varlı – Gazeteci, Yazar  
İhsan Can Akmarul – Hukukçu  
İhan İkeada – Prof. Dr., Akademisyen  
İlke Kızmasz – Müzisyen  
İlker Cenan Bıçağı – Prof. Dr.  
İlknur Başer – SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi  
İlter Çelik – Makina Mühendisi  
İlter Çelik – Makina Mühendisi  
İlyas Salman – Oyuncu  
İnci Beşpınar – Eski CHP PM Üyesi  
İrfan Ertel – Rössam  
İrfan Tunca – Edirne Nazım Hikmet Kültür Evi Yöneticisi  
İsmail Hakkı Demircioğlu – Müzisyen  
İsmail Hakkı Tombul – KESK eski Genel Başkanı  
İsmet Eminoğlu – Emekli, Ankara  
İsmet Parlak – Akademisyen  
İzge Günel – Prof. Dr.  
İzzettin Önder – Prof. Dr.  
Jale Dağlı – Hekim  
Kaan Kulaksız – Makina Mühendisi  
Kadir Sev – Sayıştay Eski Uzman Denetçisi  
Kamil Doğan – Türkiye Barolar Birliği Deleğesi  
Kaya Güvenç – TMMOB Eski Genel Başkanı  
Kaya Tokmakçioğlu – Doç. Dr., Akademisyen, Yazar  
Kemal Alim – Birleşik Metal İş Sendikası Öğütlenme Uzmanı  
Kemal Aydoğan – Tiyatro Yönetmeni  
Kemal Bulut – MADEN MÜHENDİSİ  
Kemal Okuyan – TKP Genel Sekreteri  
Kemal Parlak – Sınıf Tavrı Sözcüsü  
Kıymet Türk – Eğitim Sen Üyesi  
Korkut Boratav – Prof. Dr., İktisatçı  
Kubilay H. Becerikli – ELEKTRİK MÜHENDİSİ  
Kurtuluş Kılçer – TKH Merkez Komite Üyesi  
Levent Karaoğlu – Fotoğrafçı  
Levent Uzunçelik – Tiyatro Sanatçısı  
Levent Üzümlü – Oyuncu  
Leyla Şahin – Şair  
Macit Mutaf –  
Mahir Önder Şahin – Jeoloji Mühendisi  
Mahir Uluataş – EMO Başkanı  
Mehdi Beşpınar – Eski Sendikacı  
Mehmet Atal – Şair  
Mehmet Baki Deniz – Akademisyen, Dr  
Mehmet Bozkurt – Araştırmacı Tarihçi, Yazar  
Mehmet Canverdi – Emekli, Ankara  
Mehmet Erkek – Pır Sultan Abdal Derneği Gaziantep Şube Başkanı  
Mehmet Fatih Keskin – Sol Parti Artvin İl Başkanı  
Mehmet Gülzel –  
Mehmet Kuzulugil – Bizim Gazete Genel Yayın Yönetmeni  
Mehmet Özdoğan – Prof. Dr.

Mehmet Soğanca – TMMOB Yönetim Kurulu Eski Başkanı  
Mehmet Somel – Öğretim Üyesi, Prof.  
Mehmet Şahin – Prof. Dr., Akademisyen  
Mehmet Tekin –  
Mehmet Yıldırım – ZİRAAT MÜHENDİSİ  
Mehmet Yiğit Özgenc – Makina Mühendisi  
Mehtap Öncel – Makina Mühendisi  
Melih Baki – Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi  
Melih Yeşilbağ – Akademisyen  
Melis Gönenç – Gazeteci  
Meral Uysal – Akademisyen, Prof. Dr.  
Merican Erzincan – Müzisyen  
Merdan Yarıaradoğ – Gazeteci  
Mert Morali – Becteci  
Mesut Eren – Rössam  
Mesut Odman – Yazar  
Mesut Şahin – KİMYA MÜHENDİSİ  
Metehan Duman – Makina Mühendisi  
Metin Boran – Tiyatro Sanatçısı ve Yazarı  
Metin Coşkun – Tiyatro Sanatçısı  
Metin Ebetürk – Sosyal İş Sendikası Eski Genel Başkanı  
Metin Özüoğlu – Akademisyen, Prof.Dr  
Minay Şentürk – Tiyatro Sanatçısı  
Muammer Kaçer – Makina Mühendisi  
Murat Akad – Türkiye Barış Komitesi Başkanı  
Murat Başer – Müzik Yazarı  
Murat Güner – Müzisyen  
Murat Harata – Sağlık Emekçileri Sendikası Kocaeli Şube Başkanı  
Murat Harata – Sağlık Emekçileri Sendikası Kocaeli Şube Başkanı  
Murat İktisatçı – Prof. Dr.  
Murat Özener – İNŞAAT MÜHENDİSİ  
Murat Özveri – Dr., Hukukçu, yazar  
Murat Sümer – İNŞAAT MÜHENDİSİ  
Musa Özüoğlu – Gazeteci, Yazar  
Mustafa Ayar – Tüm Emekli-Sen Antalya Şube Başkanı  
Mustafa Buğra Üstündağ – Eczacı, Boyun Eğmeyeni Eczacı Emekçileri  
Mustafa Demir – Eğitici, Tarihçi  
Mustafa Keremadağ – Hukukçu  
Mustafa Kemal Erdemol – Gazeteci, Yazar  
Mustafa Kenan Aybastı – Yönetmen  
Mustafa Kız – Şair, Yazar, Türkiye Yazarlar Sendikası Eski Başkanı  
Mustafa Sönmez – İktisatçı, Yazar  
Mustafa Tamyürek – Hekim  
Mustafa Ziya Ülkençiler – Sanat Yönetmeni  
Mutlu Aslan – Eğitim-Sen Ankara 5 Nolu Şube Başkanı  
Murat Hacı – Makina Mühendisi  
Mustafa Çiçek – Hukukçu  
Mustafa Kemal Arslan – Makina Mühendisi  
Mustafa Özkan – Makina Mühendisi  
Mustafa Yılmaz – Makina Mühendisi  
N. Egemen Yılmaz – Makina Mühendisi  
Naciye Çokbilir – Müzisyen  
Nami Kocak – Gazeteci  
Narlı Bozkurt – Kültür Araştırmacısı  
Nazlı Cihan – Dr., Akademisyen  
Nazlı Somel – Dr. Öğretim Üyesi, Akademisyen  
Nazmi Algın – Hekim  
Necati Çıtak – Doç. Dr., Hekim  
Necdet Okcan – Hukukçu  
Necdet Oral – Yazar, Dr.  
Necmi Buğdaycı – Fizikçi, Muğla  
Necmi Erdoğan – Akademisyen, Prof.Dr  
Nefise Yenilgöl – Hoppa Belediye Meclis Üyesi  
Nejat İşler – Oyuncu  
Nejla Doğan – Eğitici, Ankara  
Nejla Emre – Fethiye Kadın Platformu Üyesi  
Neşlişah L. Başaran Lotz – Akademisyen  
Neval Oğan Balkız – Hukukçu, Akademisyen  
Nevin Eracar – Psikolog  
Nevzat Evrim Önal – Doç. Dr., Akademisyen, Yazar  
Nihal Ünver – Editör, Yazar  
Nihat Behram – Şair, Yazar  
Nihat Çapaoğlu – Denizli MMO Şube Yönetim Kurulu Üyesi-Makine Müh.  
Nimet Çakılıkaya – İKD Antalya Şube Başkanı  
Nurcan Gökdemir – Gazeteci  
Nursret Gürgöz – Şair  
Oğün Sıy –  
Oğulcan Gülderen –  
Oğuz Özan – Prof. Dr., İktisatçı, Yazar, Dayanışma Meclisi Sözcüsü  
Oğuz Tanımdı – Arkeolog  
Oğuz Türkylalmaz – Yazar  
Oğuzhan Müftüoğlu – SOL Parti PM Üyesi  
Olgu Ülkençiler – Sanatçı  
Orhan Aydın – Sanatçı  
Orhan Gökdemir – Gazeteci, Yazar  
Orhan Çoban – Sol Parti Denizli İl Bşk.  
Osman Çakmakçı – Şair, çevirmen  
Osman Çutsay – Gazeteci, Yazar  
Osman Özgüven – Dikilli Belediyesi Eski Başkanı  
Osman Öztürk – Dr.  
Osman Özyurt – Tarım Orkani-Sen Ankara Şube Başkanı  
Ozan Çıtır – Çevre Mühendisi  
Ozan Çoban – Eczacı, müzisyen  
Ozan Ekin Kurt – İktisatçı, Akademisyen  
Ozan Özgür – Yazar, Şair  
Öget Tanör – Psikolog, Akademisyen  
Ömer Kaçar – Rössam  
Ömer Ülkençiler – Grafiker  
Önder İşıleyen – SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi  
Özay Karagöz – MMO Medak Yönetim Kurulu Üyesi – Endüstri Müh.  
Özden Yılmaz Bilgin – Psikolojik Danışman  
Özenc, Sezek – Makina Mühendisi  
Özge Güneş –  
Özgen Seçkin – Kültür ve Sanat Yazarı  
Özgür Aydın – Prof. Dr., ÜKD Başkanı  
Özgür Demirel – Hukukçu, Kirşehir  
Özgür Erilmez – Avukat  
Özgür Göktaş Küçük – Ziraat Mühendisi  
Özgür Topçu – İnşaat Mühendisi  
Özkan Atar – Birleşik Metal İş Sendikası Genel Sekreteri  
Özlem Şen – Avukat  
Pınar İçel – SES Genel Sekreteri

Rifat Okçabolu – Prof. Dr., Eğitici, Yazar  
Rıza Polat – Gaziantep Çepnileri Derneği Başkan Yardımcısı  
Sabıhat Akkız – Müzisyen  
Sabri Kırdar – Sosyal İş Antalya Şube Denetleme Kurulu Başkanı  
Saci Ünalmış – Eğitim-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı  
Sadık Usta – Yazar  
Sait Munzur – Karikatürist  
Salih Kaya – Hekim  
Samet Polat – Makina Mühendisi  
Satılmış Göktaş – Makina Mühendisi  
Savaş Karabulut – Dr. Öğretim Üyesi, Jeofizik Mühendisi  
Selahattin Kul – Patronların Ensesindeyiz Ağı Genel Koordinatörü  
Selçuk Arda – Muğla SES Yönetim Kurulu Üyesi  
Selçuk Candansayar – TAKSAV Genel Başkanı, Prof.Dr  
Selçuk Çiftçi – Birleşik Metal İş Sendikası Gebze Şube Başkanı  
Selçuk Uluataş – TMMOB İkinci Başkanı  
Selin Aksay – Avukatlar Sendikası Başkanı  
Selin Pelek – Akademisyen  
Sema Arda – Fethiye Tüm Emekli Sen Temsilcisi  
Semiha Özalp Günel – Dr., İKD GYK Üyesi  
Senih Gürdes – Tıp Doktoru  
Serdar Aydın – Makina Mühendisi  
Serdar Şahinkaya – Dr., İktisatçı, Yazar  
Serkan Sevil – Makina Mühendisi  
Serpil Güvenç – Yazar  
Sertaç Çanlıat – Editör, Çevirmen  
Seyfettin Altıkulaç – Artvin 78liler Derneği Başkanı  
Seyfettin Avcı – Makina Mühendisi  
Sezgi Kılıç – Metalurji ve Malzeme Mühendisi  
Sezgin Ayoğlan – Gıda Mühendisi  
Sırrı Emrah Üçer – Akademisyen  
Sibel Altıntaş – TKH Gaziantep İl Başkanı  
Sibel Halıcı – Ziraat Mühendisi  
Sibel Şöşenoğlu – Prof. Dr., İktisatçı, Yazar  
Sinan Yıldı – Makina Mühendisi  
Sinem Kilic – Hekim  
Soydan Kavral – Makina Mühendisi  
Suat Özeren – Dr., İktisatçı, Dayanışma Meclisi Sekreteryası Üyesi  
Suat Selvi – Serbest Mimar  
Suphi Varım – Yazar  
Süha Aparaşın – Gazeteci  
Süleyman Kibar – Elektrik Mühendisi  
Süleyman Önal – Prof. Dr., Akademisyen  
Şener Bayar – Hukukçu  
Şengül Kılıç – Hekim  
Şerif Parlak – Endüstri Mühendisi  
Şevket Çavuşoğlu – FKF Genel Başkanı  
Şeyda Özcan – Avukat, Emekçi Kadınlar Derneği  
Tamer Akgökçe – Hukukçu  
Tamer Yazar – Hekim  
Taner Özden –  
Taner Timur – Prof.Dr.  
Taner Yüzeç – İMO Başkanı  
Tayfun İşik – Sanatçı  
Taylan Işıklar – Sinemacı  
Temel Er Ersoy – Savunma ve Güv. Danışmanı  
Tevfik Kızıngınaya – Gazeteci, Yazar  
Tevfik Peker – Makina Mühendisi  
Timur Soykan – Gazeteci, Yazar  
Tolga Binbay – Psikiyatrist, Akademisyen, Yazar  
Tuğrul Kınay – Şair, Yazar  
Tuncay Töngel – Makina Mühendisi  
Ufuk Demirbilek – Makina Mühendisi  
Ufuk Şahin – Eğitici  
Uğur Ateş Koç –  
Uğur Ayken – Makina Mühendisi  
Uğur Pişmanlık – Gazeteci, Yazar  
Ulaş Karadağ – Dr. Akademisyen  
Ulaş Kiper – Biyolog  
Ulaş Özer – Müzisyen, Akademisyen  
Ulvi Öğüz –  
Umut Bekcan – Akademisyen  
Umut Bozkurt – İKD Genel Başkanı  
Ümit Zunuhanoğlu – Jeoloji Mühendisi  
Vedat Ulvi Aslan – Akademisyen, Ankara  
Volkan Kavas – Doç. Dr., Akademisyen  
Volkan Terzioğlu – Müzisyen  
Yakup Kepenek – İktisatçı, Prof.Dr  
Yapımcılar – Müzik Grubu  
Yasin Durak – SOL Kültür Yayınları, Editör  
Yasin Gökberk Çınar – Avukat, Yurttaş Hukuku  
Yasin Özgür Yıldırım – Makine Mühendisi  
Yaşar Aydın – BirGün Gazetesi  
Yaşar Yamaç – Tüm Emekçiler Sendikası Tunceli Şube Başkanı  
Yavuz Altunkaynak – Hekim  
Yıldırım Ozan – Prof. Dr., Akademisyen  
Yiğit Günay – Sanat Tarihçisi  
Yiğit Özalay – Müzisyen  
Yunus Yener – MMO Başkanı  
Yusuf Bozkurt – Elektrik Mühendisi  
Yusuf Gölbashi – Makina Mühendisi  
Yusuf Şahinler – Gaziantep Tüm Bel-Sen Eski Şube Başkanı ve İHD Eski Şube Başkanı  
Zafer Çeşer – Akademisyen  
Zafer Güzen – Makina Mühendisi  
Zafer Kaplan – Eczacı, İstanbul Eczacı Odası Eski Başkanı  
Zafer Köse – Edebiyatçı, Yazar  
Zehra Güner Karoğlu – Birlik Sendikası Genel Başkanı  
Zehra Şenaltındağ – Serbest Mimar  
Zöhre Aksun – Dev Turizm-İş İzman Şube Başkanı  
Zuhul Okuyan – Prof. Dr., Akademisyen, Hekim  
Zühal Kalkandelen – Gazeteci, yazar

# Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'daki zaferi NATO'nun yenilgisi olur

**Y**arın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı değil ancak desteğimiz kilit rol oynuyor. Rusya'nın Ukrayna çatışmasındaki zaferi, NATO'nun yenilgisi olur, buna izin veremeyiz" dedi.

NATO'nun güvenlik açıklarının kapatılması ve kritik altyapısının korunması için yeni adımlar atacaklarını anlatan Stoltenberg, İttifak'ın kritik altyapısına yönelik saldırılara 'kollektif yanıt' verileceğinin altını çizdi.

NATO'nun gelecek hafta 'Steadfast Noon' nükleer çevreleme tatbikatını gerçekleştireceğini ve bu tatbikatın güvenli, etkili çevrelemenin sağlanmasına yönelik yıllık tatbikat olduğunu kaydeden Stoltenberg, bunun gerilimin tırmanmasını önlemenin yolu olduğunu savundu.



# TKH: Bu katil sürülerine yaşam alanı yaratan AKP iktidarıyla helalleşmeyeceğiz!

**T**ürkiye Komünist Hareketi (TKH) Ankara Gar Katliamı'nın yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, faillerin Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ve ABD emperyalizminin taşeronluğunu yürüten cihatçı çeteler olduğu belirtilirken, "Bu katil sürülerine yaşam alanı yaratan AKP iktidarıyla helalleşmeyeceğiz!" denildi. "Ankara Gar Katliamı'nı unutmayacağız" başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"103 yurttaşımızın katledildiği Ankara Gar Katliamı'nın üzerinden 7 yıl geçti. Ülke tarihimizin en acı ve en kanlı katliamı bugün bizzat AKP'nin elinde bulunan sermaye devleti tarafından unutturulmak istenmektedir!

Görülen dava süreci katliamın üzerini örtme girişiminin bir başka örneği olarak karşımızdadır. AKP iktidarının bu katliama karşı duyarsızlığı ise bu katliamın suç ortaklığından kaynaklanmaktadır.

Ankara Gar Katliamı, bir insanlık suçu olarak tarihe geçmiştir. 103 yurttaşımızın katledildiği bu insanlık suçunun sessizlikle ve sürece bırakılarak unutturulmasına izin verilmemelidir.

Ankara Gar Katliamı'nın failleri bellidir. Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ve ABD emperyalizminin taşeronluğunu yürüten cihatçı çetelerdir.

Bu çetelerin ülkemizde cirit atmasını sağlayan, her türlü desteği veren ise AKP iktidarı olmuştur. Bu katliamın en büyük suç ortağı AKP

iktidarından başkası değildir. Emperyalizmin hizmetinde Büyük Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanlığını üstlenip, cihatçı terör gruplarının hamiliğini yürüten ve ülkemizin dış politikasını bu ekseninde kuran AKP iktidarının yaratmış olduğu zemin, iklim ve bu yöndeki politik adımlar, bu katliamın yolunu döşemiştir.

Ankara Gar Katliamı'nın karanlıkta kalan yönleri derhal açığa çıkarılmalı, bu katliamın yaşanmasında sorumluluğu bulunan herkes yargılanmalıdır!

Ankara Gar Katliamı'nı unutmayacağız! Ülkenin başkentinde 103 yurttaşımızı katledenleri affetmeyeceğiz! Bu katil sürülerine yaşam alanı yaratan AKP iktidarıyla helalleşmeyeceğiz!"

**Yeni Ülke Dergisinin 19. Sayısı Çıktı!**  
**Dergimizin bu ayki dosya konusu:**  
**LAİK, BAĞIMSIZ**  
**KAMUCU BİR**  
**CUMHURİYET**

**19. Sayı**  
**Çıktı**



Kitapçılarda, İnternet Satış Sitelerinde

# Yaşamı Sosyalizm Mücadelesi ile Bütünleşmiş Bir Öncü: Behice Boran

Türkiye’de sosyalist mücadele söz konusu olduğunda Behice Boran akla gelen ilk isimlerden biridir kuşkusuz. Marksizmi devrimci özünden koparmadan ve bilimsel bir temelde ele alan, örgütlü mücadele ve sosyalist devrim stratejisinde ısrar eden, emperyalizme ve onun kurumlarına ikirciksiz karşı duran, ülkenin bağımsızlığı için en ön safta mücadele eden ve elbette işçi sınıfı siyasetini olmazsa olmaz diyerek başa yazan Behice Boran yaşamını da mücadelesi ile bütünleştirmiştir. Boran ve yoldaşlarının ilmek ilmek ördüğü bu miras bugüne taşınmış, sosyalist mücadele ve sınıf siyaseti bir daha silinmemek üzere ülke topraklarına kalın çizgilerle kazınmıştır.

Behice Boran 1 Mayıs 1910 yılında Bursa’da doğdu. Robert Koleji’ni birincilikle bitirdi. Michigan Üniversitesi’nde Sosyoloji doktorası yaptı. Marksist teori ile burada tanıştı. Boran daha sonra Marksizm ile tanışmasını şöyle anlatacaktı:

*“Doktora adayı arkadaşımın sosyoloji konusunda sistemler bakımından tartışırken o bana Marx’tan ve Marksizm’den söz etti. Ve ben okuyayım öğreneyim dedim kendi kendime... Bu gerçekten bir dönüm noktası oldu hayatımda. Ben ondan sonra “toplumun bilimi yoktur, toplum bilimi olmaz, olmuyor, diğer bilimler gibi değildir” iddiasından vazgeçtim. Sonradan formüle ettim ve anladım ki bana okutulan şey burjuva sosyolojisiydi. Evet, o bilim değildi, o yol gösterici değildi ama Marksizm bütün dünyayı değiştirdi. Bütün çelişkiler çözüldü, her şey yerli yerine oturdu sistematik ve tutarlı bir biçimde ve müthiş bir ferahlama, müthiş bir rahatlama ve bir sevinç duyduğum bundan dolayı.*

*Ve tabii Marksizm ile tanışmam ve onu öğrenmem bir başka büyük sorunu da çözdü. O da şu oldu: Demiştim daha önceden daha küçük yaşlardan, ilk yaşlarımdan; Türkiye’yi değiştirmek, geliştirmek, çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak gayesi, bende yerleşmişti. Halbuki bize okutulan sosyoloji, bunu da sağlamıyordu, çünkü öğretici değildi, bir sistemi yoktu, tutarlı bir sistemi yoktu.*

*Halbuki benim sosyolojiyi seçmemin sebebi daha önce de izah ettiğim gibi Türkiye’nin kalkınmasını sağlayabilmek, toplum hakkında bilgi edinme, bunun bilimini edinmekti. Öyle bir pratik sebeple seçmiştim sosyolojiyi; gelişigüzel bir hevesle seçmemiştim. Halbuki kendisi tutarlı bir sistem olmayan sosyologlar arasında o kadar büyük görüş farklarının olduğu bir sosyoloji, böyle bir kılavuz olmuyordu, ne yapılması gerekir toplumda; kalkınması, geliştirilmesi için, çağdaş uygarlığa gelişmesi için.*

*Marksizm’de aynı zamanda bunu öğrendim, ne yapılması gerekiyor ve nasıl yapılması gerekiyor; bunları öğrendim. Her şey yerine oturdu hem teorik olarak, hem toplumun izahı, bilimi olarak her şey yerine oturdu, aydınlandı, hem de pratikte -benim pratiğim Türkiye’ye ilişkili-, o pratikte ne yapılması lazım toplumun değiştirilmesi ve geliştirilmesi ve uygarlık düzeyine ulaştırılması için; bu aydınlandı.*

*Çok önemli bir başka nokta aydınlandı ve ben anladım ki çağdaş uygarlık, Batı’nın kapitalist ülkelerinin uygarlığı değildir, çağdaş uygarlık*

*sosyalist uygarlıktır. O nedenle Türkiye’de çağdaş uygarlık için çalışırken, bunun sosyalizm hedefinde olması gerekiyordu; bir de bunu öğretti bana. Hasılı bütün bu temel noktalarda son derecede aydınlatıcı, inandırıcı ve beni tatmin edici oldu ve ben rahatladım ve ondan sonra artık umuruma geçmedi burjuva sosyolojisinde tutarsızlık varmış, her kafadan bir ses çıkıyormuş, yol gösterici değilmiş; ben, hiç bunlarla ilgilenmedim ondan sonra.”*

Boran bu düşüncelerle ve ülkesine duyduğu sorumlulukla Türkiye’ye döndü. 1939 yılında Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde doçent olarak göreve başladı. Bu dönemde Niyazi Berkes, Per-tev Naili Boratav, Muzaffer Şerif Başoğlu, Adnan Cemgil ile birlikte, Yurt ve Dünya ile Adımlar dergilerinin yayımlanmasında görev aldı. 1942 yılında Türkiye Komünist Partisi’ne üye oldu. Sosyalist fikirleri nedeniyle ilerleyen yıllarda üniversitede ki görevine son verildi.

Bu dönemden sonra mücadelesine farklı mecalarda devam etti. 1950 yılında Türkiye Barış-severler Cemiyeti’nin kurucusu ve başkanı oldu. Menderes hükümetinin NATO üyeliği için Kore’ye asker göndermesine karşı, savaşa ve emperyalizme karşı tutum olarak yürütülen çalışmalar ve yayınlanan bildiri nedeniyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1951 yılında TKP tevkifatıyla birlikte tutuklandı ve bir süre cezaevinde kaldı. Behice Boran 1962 yılında Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldu. 1965 yılında Urfa Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi.

TİP içerisinde o dönem Milli Demokratik Devrim ve Sosyalist Devrim stratejisi etrafında yapılan tartışmalarda sosyalist devrim çizgisini savundu. TİP içerisinde sosyalist devrim fikrinin yayılması ve parti program ve tüzüğü’nün bu ekseninde tanımlanması için mücadele etti. Bilimsel sosyalizm ışığında analizler yapan Boran, Türkiye’nin üretim biçiminin kapitalist üretim biçimi olduğunu, işçi sınıfının bir güç olarak var olduğunu, gerçek anlamda bağımsız bir ülke için kapitalizme karşı durmak gerektiğini ve sosyalist devrimin güncel, ertelenemez bir görev olduğunu savundu. Burada bir ara not olarak belirtmek gerekir ki bu dönem Türkiye’de işçi sınıfının gelişkinliğinden şüphe duyan tezlerle karşı 15- 16 Haziran büyük işçi direnişi bu tartışmalara son verdi ve Boran’ın temsil ettiği tezlerin doğruluğu ortaya çıktı.

1970 yılında yapılan 4. Kongrede Türkiye İşçi Partisi’nin Genel Başkanlığı’na seçildi ve Türkiye’nin ilk kadın parti genel başkanı olarak tarihe geçti.

1971 muhtırasının ardından TİP kapatılarak yöneticileri tutuklandı. Boran 1974 yılına kadar cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıkar çıkmaz yeniden partinin kuruluş faaliyetlerine başladı, 1975 yılında yeniden kurulan TİP’in Genel Başkanı seçildi. 1979 1 Mayıs’ında, sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağına rağmen işçi sınıfının haklı talepleri için, yoldaşları ile birlikte Taksim’e yürüyüşe geçti. Bu eylemin ardından 330 yoldaşı ile birlikte tutuklandı 21 gün cezaevinde kaldı. 12 Eylül darbesinin ardından yurtdışına çıkmak durumunda kaldı. Buradan parti çalışmalarına devam etti. 1987 yılına gelindiğinde TKP-TİP birleşiminin mimarlarından oldu. Birleşme kararının ilan edilmesinin ardından

hayata gözlerini yumdu.

Yaşamına büyük bir mücadeleyi sığdıran Behice Boran işçi sınıfının öncülüğünde bir sosyalist devrim mücadelesini ve bunun için öncü bir partinin gerekliliğini savundu. Sınıfsız ve sömürsüz bir dünyaya dair umudunu ise şu sözlerle tarihe yazdı “Selam olsun Türkiye’nin ve dünyanın aydınlık geleceğine”. Anısına saygıyla...



# Liseli Gençliğin Okulunda Ders Zili Çaldı: Aydınlanma Okulları Başlıyor!

Uzun süredir bilim, siyaset, tarih, felsefe gibi başlıklarda liseli gençliği yan yana getiren Aydınlanma Okulları altıncı yıl programını ilan etti.

'Liseli gençliği karanlığa ve sömürü düzeninin yaratmış olduğu düşüncelere bırakmayacağız' diyerek yola çıkan ve "karanlıklaraydınlanıncaya dek" yoluna devam etmeyi düstur edinen Aydınlanma Okulları, liselilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sosyalist Liseliler yapmış olduğu duyuru ile Aydınlanma Okulları'nda yer alan ders başlıklarını paylaştı ve tüm liseli gençliğe Aydınlanma Okulları'na katılma çağrısında bulundu.

Oturumlara katılmak için Sosyalist Liseliler'in sosyal medya hesaplarına mesaj atabilir veya 0533 424 5334 no'lu telefondan iletişime geçebilirsiniz.

01

### İnsanlığın Serüvenini Anlamak

- İnsan nasıl insan oldu?
- İnsan bencil midir?

02

### Nedir Bu Dünyanın Düzeni?

- Kapitalizm nedir?
- Kapitalizme neden karşıyız?

03

### Türkiye'de Sosyalist Devrim Mümkün Mü?

- Sosyalizm nedir?
- Sosyalizm hayal midir?

04

### Devrim Nedir, Devrimler Nasıl Yapıldı?

- 1789 Fransız Devrimi
- 1848 Devrimleri
- 1871 Paris Komünü
- 1917 Ekim Devrimi

05

### Birey ve Örgütlü Mücadele

- Bireysel kurtuluş mümkün müdür?
- Örgütlü mücadeleden korkulur mu?

06

### Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz?

- Politeknik Eğitim
- Parasız, eşit ve bilimsel eğitim
- Hangi kaynaklarla parasız ve eşit bir eğitim elde edebiliriz?

07

### Ne Kadar Özgürüz?

- Özgürlük nedir?
- Kapitalizmde özgürlük mümkün müdür?
- Nasıl özgür olunur?

08

### Solcular Dine Nasıl Bakar?

- Laiklik nedir?
- Din ve siyaset ilişkisi nasıl olmalı?

09

### Cumhuriyet Nedir? Cumhuriyete Nasıl Bakıyoruz?

- Mustafa Kemal Atatürk'e nasıl bakıyoruz?
- 1923 cumhuriyeti ile günümüz arasında nasıl farklılıklar var?

10

### Karl Marx Kimdir?

- Marksizm nedir?
- Sosyalizm bilimsel midir?

11

### Emperyalizm Nedir? Emperyalizme Karşı Nasıl Mücadele Edilir?

- Emperyalizm tarihi
- Emperyalizm nasıl oluştu?

12

### Kadınların Eşitliği İçin

- Anasoylu toplumdaki ataerkil topluma...
- Sosyalizm kadın-erkek eşitliği sağlayacak mı?

13

### Biyolojik Evrimin Kısa Tarihi

- Evrim gerçek mi?
- Evrimi neden savunmalıyız?

14

### Millet İttifakı Çözüm Müdür?

- Düzen partilerine umut bağlanır mı?
- Gericilerle ittifak yapılır mı?

15

### Deniz Gezmişler Ülkeye Nasıl Sahip Çıktı?

- Türkiye'de gençlik mücadeleleri tarihi



# Genç Köşe

## Gençliğin Kurtuluşu ve Sosyalizmin Bağımsız Hattı

21 yıllık AKP iktidarının yarattığı verili tablo karşısında en büyük itirazları dile getiren toplumsal kesimlerin başında gençlik geliyor. Gençliğin dinamizmine rağmen hala mevcut tartışmaların büyük kısmı düzenin çizdiği, hatta zaman zaman bizzat 21 yılda AKP'nin çizdiği sınırlar içerisinde örülüyor. Salt AKP ve Erdoğan karşıtlığı olarak kendini gösteren bu anlayış öyle geri bir düzlemde konumlanıyor ki memlekete bakarken bir yandan AKP'yi suçluyor bir yandan da AKP'nin yarattığı rejimsel dönüşümü ve buna yol verenleri es geçiyor. Örgütsüz gençlik kesimlerinin bu eksikli bakışı en azından mevcut düzlemde doğal olmakla beraber, bize göre müdahale edilmesi gereken ciddi bir başlık olma niteliği taşıyor. Zaten AKP ile doğasında kavgalı olan gençliğin, Cumhuriyet İttifakınca kapsanması mümkün gözükmediğinden tartışmaları AKP'nin beyhude çabalarından yana değil; memleketi bu noktaya getiren 21 yıllık karanlık dönemden ve bu karanlıktan çıkıştan yana derinleştirmek ve geliştirmek gerekiyor.

Gençliğin güncel sorunlarının, genel ya da özel üniversite gündemlerinin üstünde, mevcut karanlığın ve baskı ikliminin mimarı AKP'ye ve başkanlık rejimine karşı alternatif arayışı bildiğimiz üzere AKP ve Erdoğan karşısındaki herhangi bir adayı destekleme noktasında somutlanıyor. Bu noktada gençliğin yolu Millet İttifakıyla, vaatleri, siyaseti ve programı sahiplenildiği için değil, bir "sıkışma" ya da tam anlamıyla seçeneksizlik düşüncesi sebebiyle kesişmiş oluyor. AKP ile barışmayacak olan

gençliğin, AKP'den kopmuş isimlerle ve AKP'nin değerleriyle örülen bir siyasete dünden razı olduğu gibi düşüncelerin gerçekliği bulunmuyor. Bu sebeple Millet İttifakı da bir yandan gençliği kapsama çabasına devam ediyor, seçimlerde belli oranlarda gençliğin oyunu alacağını düşünse de son noktada temsiliyetini alamayacağını biliyor. Bu yazıda bizi ilgilendiren kısım daha önce çok yazıp çizdiğimiz düzen cephesinin gençliği kapsama yarışı değil; gençliğin "temsiliyetinin" kazanılması meselesidir.

Yukarıda sıkışma olarak tariflediğimiz nokta, bir sessizlik ya da hareketsizlik halinden çok siyasi konumlanışla ilgili olarak görülmelidir. Yekpare bir kristalden oluşmayan ve bunda da hiçbir terslik olmayan, o sebeple "genel anlamıyla" ele aldığımız sol siyasetin geriye çekilişi ülkemizde pek çok toplumsal hareketi etkilediği gibi gençlik hareketini de etkiliyor. Siyasetin boşlukları affetmediği, yapılan hataların çoğu zaman karşı "takıma" skor vermeye açık olduğu malum ki seçeneksizliğin sağa karşı sağ dayatması da tam burada ortaya çıkıyor. Sol siyasetin belli bölmelerinin kendini başka siyasetlerin gölgesine sokmaktan imtina etmediği ülkemizin son dönemleri bunun pek çok örneğini sunmuş oluyor.

Yeni bir gençlik hareketinin oluşması ve bu tepkilerin düzen karşıtı pozisyona çekilmesinin yolu solun kendi ilkelerine yaslanarak, en açık ifadeyle bir adım bile geri basmadan siyasetini dayatma-

sına göbekten bağlı. Neyse ki solun 40 yılı aşkın bir zamanla ifade edebileceğimiz geri çekilişinin karşısında Türkiye'nin devrimci seçeneğini ayağa kaldırmak için sosyalist hareket, bu sıkışmışlığı ve seçeneksizliğin karşısına **Sosyalist Güç Birliği** ile çıkıyor.

Gençliğin içerisinde bulunduğu geleceksizlik, işsizlik, gericilik, yoksulluk çemberinden çıkışı tartışırken, yollar "Nasıl bir memleket?" sorusuna çıkıyor. Dolayısıyla gençliğin geleceğini ve kurtuluşunu tartışmak aynı zamanda memleketin geleceğini ve kurtuluşunu tartışma anlamına geliyor. Yarının Türkiye'sinin hangi değerler üzerine inşa edileceği adaylardan veya yüzdelik dilimlerden, alınan milletvekilliği sayılarından çok daha büyük bir anlam taşıyor.

Gençliğin potansiyel arayışlarıyla sosyalist siyasetin taşıdığı iddianın çakışabileceği bir öznelliğe doğru giderken en çok da omurgayı bükmeden, "ama" demeden, başka ön koşullara bağlamadan solun ilkelerinin arkasında durması, devrimci seçeneğin toplumsal tabanını gençlik içerisinde genişletmesi gerekiyor. Bu gereklilik, yarın temsiliyeti gerçek anlamıyla kazanmak demek olacağı gibi bu topraklarda laikliğe, özgürlüğe, eşitliğe ve bağımsızlığa; Sosyalist bir Türkiye'ye daha da yaklaşmak demek olacak.

■ **Gülin Kara**

## Meseleye Nereden Bakmalı?

Yazıya başlarken başlıkta da belirttiğim gibi günümüz sorunlarına nereden bakmak gerektiği önemli bir yer tutuyor. Bugün sermaye düzeninin yarattığı yıkım ve tahribat hiç kuşkusuz en ağır şekilde emekçilerin üzerine yığıyor. Emekçiler ile beraber bu büyük yıkım elbette gençliği de içine alıyor. Düzen bütün çürümüşlüğüne ideolojik aygıtlarını devreye sokarak gizlemek istiyor. Geleceksizlik, kaygı ve endişe içerisinde sağdan sola savrulan yeni kuşak içi boş akıl vermeler ile liberalizm bataklığına itilmeye çalışılıyor. Kapitalizm kayıtsız ve edilgen bir gençlik oluşturmak isterken, bizim de bu ideolojik dayatmalara ideolojik bir cevap üretmemiz ve meseleye diyalektik bakarak sorunların özüne inmemiz kaçınılmaz bir şekilde kendini açığa çıkarıyor.

Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen KYK yurtlarında kalan öğrencilerin yıllık izinlerinin 75 günden 30 güne düşürülme meselesi gözle görülür biçimde ses getirmemişti. Gençlik ve Spor bakanlığı bu konu ile ilgili hiçbir açıklama yapmamış ve aslında gizli kapaklı bir biçimde izinlerin düşürülmesini uygulamaya sokmuştu. KYK yurt yemeklerinin tabldot sistemine bağlanması ve oda içerisindeki yatak sayılarının altıya çıkarılmasının, izin hakkının düşürülmesi ile neredeyse eş-za-

manlı ve birbirleri ile bağlantılı kararlar olduğu açık biçimde görülüyor. Şimdi bu üç meselenin özüne inebiliriz.

En başta KYK yurtlarında yatak sayılarının altıya çıkarılmasına değinelim. Yatak sayılarının artırılması ülke genelinde devlet yurtlarının eksikliğini göstermektedir. AKP düzeninde barınma hakkından neredeyse tamamen yoksun bırakılmış öğrenciler, fahiş ücretlerle ya kiralık ev tutmaya ya da özel yurtlara yerleşmeye yönlendirilmiş ve tamamen seçeneksiz bırakılmış; KYK yurtlarına yerleşebilen öğrenciler ise yurtların eksikliği nedeniyle altı kişilik küçük odalarda tamamen sağlıksız ve niteliksiz bir şekilde yaşamak zorunda kalmıştır. Bununla beraber yurt izinlerinin otuz güne düşürülmüş olması ve yemekhane sisteminin tek tip tabldota bağlanmış olması, düzenin, KYK yurtlarını cezaevine dönüştürdüğüünün ve gençliği bir fanus içerisine soktuğunu kanıtlayan en önemli göstergelerden biridir.

Yurt izinlerinin düşürülmesi meselesinin birçok odağının birbirleri ile bağlantılı olduğunu göstermek yerinde olacaktır. Birincisi yurt sayılarının yetersiz olması nedeniyle öğrencilerin izinleri otuz güne düşürülmek istenmiş ve otuz günü aşan izin kullanan öğrencileri çıkarıp yerine yedekte kalmış

öğrencilerin alınmak istendiğidir. AKP kendi beceriksizliğini yine gençliğin üzerine yıkmak istemiştir. İkinci mesele ise dinci-gerici politikalarla gençliği baskı altında tutmak ve sosyalleşme olanağında yoksun bırakmak istendiğidir. Her iki mesele de birbirleri ile tamamen bağlantılıdır. Düzen konuşmayan, hareket etmeyen edilgen bir gençlik yaratmak istemiş ve bütün adımlarını da buna göre atmıştır.

Bütün meselelerde olduğu gibi bu meselenin özü de sınıf temellidir. Engels, "İngiltere'de Emekçi Sınıfının Durumu" adlı kitabında "bu dünyanın tanrısı paradır." der. Gerçekten de böyledir; çünkü kapitalizm her durumu çıkarına uygun hale getirir ve yalnızca azami kârını düşünür. Ne insan sağlığı ne eşit, parasız eğitim ve barınma hakkı... Bu düzenin temsilcileri de yalnızca sınıfının çıkarlarını korur. Yazıyı bitirirken söylemek yerinde olacaktır.

Gençliğin düzenle de, ideolojik aygıtlarıyla da hesaplaşması vardır. Gerçekten bilimsel, eşit ve parasız eğitimi, barınma hakkını, sizin bin bir türlü yalanla teorize ettiğiniz liberalizm değil ezilenden yana olana sosyalizm getirecektir. Gençliğin bugün üzerine düşen görev sokak sokak, kampüs kampüs sosyalizmin sesini yükseltmek ve düzene karşı kolektif şekilde ayaklanmaktadır.

Sınıfa karşı sınıf!

■ **Tamer Taşçı**

# Orak-Çekiç Aliağa'da YüksELECEK

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) İzmir'de emekçilerin, işçilerin yoğun bir şekilde yaşadığı bölgelerden biri olan Aliağa'da yapmış olduğu çalışmaların sonucunda ilçe binasını açacak. 16 Ekim Pazar günü saat 17.00'da açılacak olan ilçe binası Aliağa'da işçilerin, emekçilerin dayanışma ve mücadele adresi olacak.

TKH Aliağa İlçe Örgütü tarafından yapılan açıklamada "İşçi kenti olarak bilinen ilçemizde emek sömürsü, iş kazaları, iş cinayetleri yoğun bir şekilde yaşanmaya devam ediyor" denilerek şunlar kaydedildi:

"Bu sömürü düzenine son vermek, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için kadınların, gençlerin, işçilerin, emekçilerin mücadele adresi olacak olan bu ilçe binası ile Parti'mizin sesi Aliağa'da daha da yüksELECEK."

Açılış öncesi TKH Aliağa İlçe Örgütü tarafından yapılan çağrıda, "İnsanca bir yaşam, eşitlikçi bir düzen için; bağımsız, laik, kamucu bir ülke için mücadele eden partimizin Aliağa ilçe binası açılıyor. İçerisinde yaşadığımız bu sömürü düzenine, ülkemizi saran gerici karanlığa, yağmaya, talana ve türlü adaletsizliklere karşı mücadeleyi ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz." denilerek tüm Aliağa halkı açılış etkinliğine davet edilerek mücadeleyi büyütmeye çağrısında bulunuldu.

**YAĞMA YOK  
SOSYALİZM VAR!**

**Türkiye Komünist Hareketi  
Aliağa İlçe Binası açılıyor!**

Kültür Mahallesi İstiklal Caddesi  
Bereket İşhanı Daire : 4  
(Demokrasi Meydanı karşısı)

**16 EKİM PAZAR 17.00**

PARTİ 102 YAŞINDA 10 1920 TYLUL 2022

İLETİŞİM: 0 507 154 61 21

**TÜRKİYE  
KOMÜNİST  
HAREKETİ**



## KOMÜNİSTLERE GÜÇ VERMEK İÇİN NE YAPABİLİRSİN?

Partinin çalışmalarına aktif olarak katılabilirsin.

Partiye resmi üye olarak seçimlerde daha etkili rol oynamasına katkı sağlayabilirsin.

Partiye düzenli bağış yapabilirsin.

Partiden haberdar olmak ve çevreni bilgilendirmek için Telegram ve Whatsapp kanallarına abone olabilirsin

Partinin haftalık gazetesi Sosyalist Cumhuriyet'i çevrene dağıtarak katkı sağlayabilirsin.

Partiyi bulunduğu bölgede temsil edebilir, Büro, Lokal, Temsilcilik açılmasında aktif rol oynayabilirsin.

Yeni Bir Cumhuriyet programını çevremeye dağıtarak katkı sağlayabilirsin

Partinin de katkılarıyla çıkan Aylık Fikir Dergisi Yeni Ülke'ye abone olabilir, çevremde abonelik faaliyeti yürüterek katkı sağlayabilirsin.